



**ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ**  
**YENİ KIBRIS DERNEĞİ**  
**NEW CYPRUS ASSOCIATION**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις δραστηριότητες του Αρχιεπισκόπου της Κυπριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιατί θέματα που έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο δεν έχουν καμιά σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου. Ταυτόχρονα χωρίς ούτε στιγμή να θέλει να του στερήσει το δικαίωμα της έκφρασης ως ατόμου ή εκπροσώπου της Εκκλησίας, δεν αναγνωρίζει στον Αρχιεπίσκοπο καμιά απολύτως αρμοδιότητα σ' οτιδήποτε δεν αφορά θρησκευτικά θέματα και πολύ λιγότερο οποιαδήποτε ανάμειξη της Εκκλησίας στην πολιτική. Και τούτο γιατί σ' αυτή την χώρα υπάρχουν αρκετά πολιτικά κόμματα - 7 στα ελεύθερα εδάφη και άλλα τόσα στα κατεχόμενα - που κατά τεκμήριον καλύπτουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, έτσι που να μη χρειάζεται ο κύπριος πολίτης, του οποίου το κράτος δεν είναι θεοκρατικό, να εκφράζεται πολιτικά μέσω της Εκκλησίας, ή για να το θέσουμε κάπως διαφορετικά, να τον εκφράζει η Εκκλησία.

Ωστόσο τον Σύνδεσμο εξένισαν και του προκάλεσαν ανησυχίες δυο γεγονότα: το ότι στον ελληνοκυπριακό τύπο της περασμένης Κυριακής δόθηκε προβολή σε μια επιστολή του Αρχιεπισκόπου προς το ΚΙΜΑ, και ακόμα γιατί το ΚΙΜΑ με ανακάλυψή του που είδε το φως της δημοσιότητας την επομένη, αποφάσισε να αναστείλει τον θεσμό της βράβευσης σχετικά με τον διαγωνισμό ελληνοτουρκικής φιιλίας.

Δεν μας ξένισε μόνο το ότι δόθηκε τόση σημασία στην άρνηση του Αρχιεπισκόπου να παραστεί σε κάποια εκδήλωση, αλλά πιο πολύ η σχετική προβολή και σχεδόν, με μια μόνον ίσως εξαίρεση, η γενική επικρότηση της στάσης του κύπριου Αρχιεπισκόπου και οι προεκτάσεις που έχει η αντίκρουση του θέματος. Δεν μας διαφεύγει ότι ο εκλογικός απόηχος δεν έχει ακόμα σιγήσει και ότι πολλά θέματα αντικρίζονται ακόμα μέσα από το πρίσμα των εκλογικών παθών, που θα έπρεπε να ανήκουν ήδη στην ιστορία. Όμως, το γεγονός αυτό, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται μεμονωμένο, έχει σχέση με την αντίκρουση του θέματος της επαναπροσέγγισης και δεν μπορεί παρά να ανησυχεί σοβαρά όχι μόνο την Κυβέρνηση και τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, αλλά και κάθε άνθρωπο που σκέπτεται σωστά.

Είναι αρκετός καιρός, που τα βιώματα και παθήματα από την καταστροφή του 74, έπαψαν να απασχολούν και να προβληματίζουν μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων του τόπου μας και σιγά-σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε ξαναρχόμαστε στα προ-πραξικοπηματικά συνθήματα και θεωρήσεις και ύπουλα, με μικρά-μικρά βήματα ο σωβινισμός ξαναπαίρνει σ' όλο το φάσμα της ζωής μας. Ταυτόχρονα η αίσθηση της κοινότητας της μούρας, και της αλληλοσυνειδητοποίησης που δημιουργήθηκε μετά την προδοσία και την προσφυγοποίηση του 1/3 του κυπριακού λαού στο σύνολο του, τείνει να αποσυντεθεί και να εξαφανιστεί.

Ο ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ θα ήθελε να επισύρει την προσοχή ότι η επαναπροσέγγιση δεν είναι θέμα ελληνοτουρκικής φιιλίας. Θέμα ελληνοτουρκικής φιιλίας δεν τίθεται εδώ, τέτοιο θέμα υπάρχει μόνο μεταξύ των λαών της Τουρκίας και της Ελλάδας που αποτελούν ξεχωριστές κρατικές οντότητες. Στην Κύπρο έχουμε ένα λαό, τον Κυπριακό, που αποτελείται ωστόσο από άτομα με διαφορετική πολιτιστική κληρονομιά. Χωρίς να επιθυμούμε να υποβαθμίσουμε το αίσθημα της φιιλίας, νομίζουμε ότι πολύ ατυχώς χρησιμοποιείται ο όρος αυτός για να αποδώσει αυτό που θα έπρεπε να συνδέει τους κατοίκους αυτής της χώρας.

Η επαναπροσέγγιση των δυο βασικών κοινοτήτων δεν μπορεί να αποτελεί εκδήλωση φιλοτουρκισμού από μέρους των ελληνοκυπρίων, ούτε φιλελληνισμού από μέρους των τουρκοκυπρίων που έχουν κοινή πατρίδα, αλλά αναγκαιότητα και βασική προϋπόθεση για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Η έμμεση έστω απόδοση της ευθύνης για ότι συνέβει στην Κύπρο το 74 στους τουρκοκυπρίους, καθώς και για την μη επιστροφή των ελληνοκυπριακών περιουσιών στους δικαιούχους τους, βρίσκεται μέσα στα όρια της αφέλειας και της κακόβουλης υποβολής. Χωρίς ούτε στιγμή να θέλουμε να ωραιοποιήσουμε την "Κυβέρνηση" του κ. Ντεκτάς, ούτε το γεγονός ότι η παρουσία του επικεφαλής της Τουρκικής κοινότητας αποτελεί αρνητικό παράγοντα στη λύση του Κυπριακού, δεν είναι τίποτε άλλο από αφέλεια να πιστεύουμε ότι αυτοί που εμποδίζουν τους πρόσφυγες να γυρίσουν στα σπίτια τους είναι οι απλοί τουρκοκύπριοι στους οποίους και βασικά απευθύνεται η επαναπροσέγγιση. Ακριβώς επειδή δεν πρόκειται για αφελή αντίκρουση, δεν μπορούμε παρά να μεμφθούμε αυτούς που κακόβουλα προσπαθούν όχι μόνο να πλήξουν την προσπάθεια της επαναπροσέγγισης, όχι μόνο να διαστρέψουν τα γεγονότα και να τα διαθλάσουν καταλογίζοντας ευθύνες εκεί που δεν πρέπει (δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν και 35,000 τουρκοκύπριοι ξεριζωμένοι) αλλά ακόμα ενσυνείδητα προσπαθούν να διευρύνουν το χάσμα που μια σειρά λαθών και ο έντεχνα καλλιεργημένος σωβινισμός δημιούργησαν, στα χρόνια που προηγήθηκαν της καταστροφής του 74.

Ο ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ δεν επιθυμεί σ' αυτό το στάδιο να ασχοληθεί με τον ρόλο που διαδραμάτισε η Εκκλησία στα πολιτικά πράγματα της Κύπρου στο παρελθόν ούτε και για την πραγματική συνεισφορά της. Θεωρεί όμως λυπηρό το γεγονός ότι αναχρονιστικές και σωβινιστικές αντικρύσεις των πτυχών που συνθέτουν το κυπριακό πρόβλημα βρίσκουν στη μεγαλύτερη μερίδα του τύπου θετική ανταπόκριση και προβάλλονται.

Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι τούτο είναι απότοκο της έντασης που επικράτησε στις τελευταίες εκλογές και απόδηλοι από πλατφόρμες που υιοθετήθηκαν από ορισμένα κόμματα προεκλογικά. Όμως, τα μηνύματα είναι ότι ολοένα και πιο πολύ παρασυρόμαστε στη δίνη των λαθών του παρελθόντος και τις άγονες, άκαιρες αι ανάμεικτες από συναίσθηματισμούς και κινδύνους, θεωρήσεις και προπραξικοπηματικές συνθηματολογίες.

Αναμένουμε από την πολιτική ηγεσία του τόπου περισσότερη νηφαλιότητα και πιο υπεύθυνη αντίκρουση ενός σοβαρού θέματος όπως είναι η επαναπροσέγγιση. Κι' αυτό γιατί αρκετού από τους σημερινούς πολιτικούς ηγέτες του τόπου έχουν δώσει δείγματα της συνεισφοράς τους στο τόπο. Άλλωστε, από την ημέρα της πολιτικής του χειραφέτησης, σ' αυτούς στρέφεται ο λαός και σε κανέναν άλλον.

Σοβαρά θέματα όπως η επαναπροσέγγιση δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή μέσον προβολής οποιουδήποτε.

Τέλος, όσον αφορά την απόφαση του ΚΙΜΑ να αναστείλει το θεσμό της βράβευσης σχετικά με τον διαγωνισμό "ελληνοκυπριακής φιλίας", ανεξάρτητα από τους αφελείς ενθουσιασμούς και χειρισμούς που χαρακτηρίζουν μερικές αποφάσεις του, δεν μπορούμε παρά να αρκестούμε στο να προσθέσουμε ένα Ρ. και να πούμε ΚΡΙΜΑ ....