

Μια σωστή ενέργεια

Όσο και αν γίνεται προσπάθεια να τονισθεί ότι η εκδήλωση των Μορφιτών με την ευκαιρία της γιορτής του Αγ. Μάμα, δεν έχει παρά μόνο θρησκευτική σημασία, το γεγονός παραμένει ότι έχει και πολιτική. Και τούτο γιατί, αν μη τι άλλο, εξυπακούει μια χειρονομία - μεμονωμένη έστω - της εκκλησίας όσο και του καθεστώτος στο Βορρά. Εξού και τα πυρά τόσο των διαφωνούντων εθνικιστών «αγίων» της Ε/κής πλευράς όσο και της εξτρεμιστικής δεξιάς της Τ/κής.

Λογικά η προσπάθεια του μητροπολίτη Μόρφου θα έπρεπε να αντικρύζεται θετικά, αφού ανταποκρίνεται στις θρησκευτικές ανάγκες των Μορφιτών και ταυτόχρονα, για πρώτη ίσως φορά στη

κυπριακή ιστορία, ιεράρχης της Κυπριακής Εκκλησίας αντικρύζεται με συμπάθεια από πλευράς Τ/κων. Άλλωστε ποια η διαφορά ανάμεσα στους προσκυνητές του Αποστόλου Αντρέα και εκείνους του Αγ. Μάμα;

Όμως εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι ότι οι αντιδράσεις κάποιων Ε/κων κομμάτων αλλά και των συναδέλφων του μητροπολίτη Νεόφυτου, δείχνουν ότι είμαστε πάντα παγιδευμένοι στις αντικρύσεις των πρώτων χρόνων που ακολούθησαν την εισβολή, που καμιά δε μπορούν να έχουν σχέση με την αλλαγή των συνθηκών που επικρατούν σήμερα, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

Κανένας εχέφρων Κύπριος δεν μπορεί να πιστεύει ότι είναι νοητό η αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» να προέλθει από άτομα και στη συγκεκριμένη περίπτωση του μητροπολίτη και τους προσκυνητές. Κάτι που αποδεδειγμένα δεν έγινε με τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ε/κων που πέρασαν ήδη στο Βορρά. Ακόμα θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιηθεί ότι αυτή τη στιγμή, πλην του παραγκωνισμένου κ. Ντενκτάς και τους συναντάκτικους δεν επιδιώκει την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ». Ούτε ο κ. Ταλάτ, ούτε η συντριπτική πλειοψηφία των Τ/κων, ούτε η Άγκυρα που γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο, το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να δυσχεράνει τις προσπάθειες της για ένταξη στην ΕΕ. Ούτε φυσικά η ΕΕ, που δεν θα ήθελε στη περίπτωση ένταξής της, να δει τη Τουρκία να διαθέτει δυο ψήφους.

Θα έπρεπε ως εκ τούτου, τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι κοιτόμενοι για την επανένωση της χώρας μας πολίτες, να αντιληφθούμε ότι: Οι φοβίες για αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» ο υπερτονισμός της εισβολής, η ρητορεία του «ψευδός» ή του «λεγόμενου», η καχυποψία και η συνέχιση αντίκρισης των Τ/κων ως αντιπάλων, καθόλου μα καθόλου δεν συνάδουν με τη προσπάθεια επανένωσης της χώρας και μόνο αρνητικά μηνύματα δίνουν σ' αυτούς στους οποίους προσβλέπουμε για λύση.

Κατά τα άλλα οι πρωτοβουλίες του μητροπολίτη Νεόφυτου είναι επαινετές γιατί δείχνουν όραμα, αποφασιστικότητα και τόλμη και έμπρακτα κινούνται προς τη κατεύθυνση του εξανθρωπισμού των σχέσεων και της επανένωσης της χώρας. Ίσως μάλιστα να πρόκειται για μια από τις ελάχιστες θετικές ενέργειες της Κυπριακής Εκκλησίας τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς διακρίθηκε στην έλλειψη σοβαρότητας και τα σκάνδαλα.

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος
24,08,2004