

Η ώρα της αλήθειας έρχεται

Μετά τις 22 Μαΐου θα κοπάσουν οι άσκοπες αντιπαραθέσεις, οι ακραίες τοποθετήσεις και οι θεατρinizμοί. Μια ζωή υπερβολή, μια ζωή πολιτική αμετροέπεια. Μετά τις 22 Μαΐου θα είμαστε για μια ακόμη φορά αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Καλό είναι που οι εκλογές στην Τουρκία θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο ούτως ώστε να έχουμε και κάποιο περιθώριο χρόνου να συνέλθουμε και να σοβαρευτούμε.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι μετά και τις εκλογές στην Τουρκία τα πράγματα θα δυσκολέψουν αφάνταστα αφού τα Ηνωμένα Έθνη και τα υπόλοιπα διεθνή κέντρα εξουσίας που ασχολούνται με το θέμα μας θα εντείνουν και επιτείνουν τις ενέργειες και πιέσεις τους για διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος. Αν κρίνουμε από το τι βλέπουμε να γίνεται εν μέσω προεκλογικής περιόδου τότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι η πλευρά μας, όπως σχεδόν πάντοτε, είναι κατακερματισμένη και σίγουρα για μια ακόμη φορά απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει την κατάσταση συλλογικά, συγκροτημένα και ολοκληρωμένα.

Πιστεύουμε ότι τα περιθώρια στενεύουν και αν τα πράγματα δεν πάρουν πορεία λύσης ο διεθνής παράγοντας θα προσπαθήσει να διευθετήσει το πρόβλημα με μια δική του λογική που σε βάθος χρόνου θα είναι και η λύση. Φυσικά μια τέτοια διευθέτηση ουδόλως θα είναι καλή για την δική μας πλευρά αλλά θα ικανοποιεί την Τουρκία στο βαθμό που το αγκάθι του Κυπριακού θα σταματήσει να την ενοχλεί στις μελλοντικές της πολιτικές επιδιώξεις.

Σίγουρα όπως έχουν τα πράγματα η επίτευξη ομογνωμίας και ομοψυχίας στο εσωτερικό για αντιμετώπιση των εξελίξεων είναι το ευκαταίο αλλά το μη εφικτό. Για μια ακόμη φορά ο συνετός, ρεαλιστής και ανησυχών πολίτης αυτής της χώρας εναποθέτει τις ελπίδες του στα δύο μεγάλα κόμματα προσβλέποντας ότι θα βρουν τον τρόπο να μιλήσουν μια κοινή γλώσσα, τουλάχιστο όσο αφορά το εθνικό μας πρόβλημα, και σηκώνοντας το βάρος του ιστορικού συμβιβασμού που οποιαδήποτε λύση απαιτεί, να προχωρήσουν προς μια αποδεκτή λύση που να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιβίωση του Κυπριακού πληθυσμού του νησιού (Ε/Κ και Τ/Κ) στη δική του πατρίδα.

Ο Ιούνιος και το πολιτικά καυτό Καλοκαίρι που φέρνει μαζί του είναι προ των πυλών και όσοι έχουν την ευθύνη για το μέλλον αυτού του τόπου καιρός είναι να παραμερίσουν τα κομματικά και άλλα συμφέροντα και να εστιάσουν την προσοχή τους στο μόνο αληθινό και ουσιαστικό συμφέρον, αυτό της πατρίδας μας Κύπρου.

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος

13/5/2011