

Κανένας δέν έπίστευε πώς στό συμπλήρωμα δώδεκα μηνών από τήν τραγική εκείνη ήμέρα θάμασταν άκόμα έδω πού είμαστε. Όμως τά πράγματα είναι όπως είναι καί κανένας, ό,τι κι'άν πιστεύη δέν δέν αλλάζει τήνπραγματικότητα.

Ό Νεοκυπριακός Σύνδεσμος, μέ τήν εύκαιρία της τραγικής επέτειου κάμνει έγκληση στόν καθένα νά θυμηθῆ καί νά άφιερώσει τήν ήμέρα αυτή <sup>σε</sup> ~~για~~ ώριμη σκέψη καί κρίση. Στές 15 του 'Ιούλη μᾶς έμαθαν μέ πίκρα καί μίσος πώς ό τόπος τουτός, ή Πατρίδα μας, στέκει ~~η~~ πέφτει ανάλογα μέ τό πόσο οί άνθρωποι πού τόν κατοικούν μετέχουν στην υπεράσπισή του. Μᾶς έμαθαν πώς ό λαός τουτός πού για αιώνες άγωνίζεται νά βρῆ τόν έαυτό του, τότε μόνο μπορεί νά τό πετύχη όταν ό καθένας καταλάβει πώς τά βουνά καί οί κάμποι δέν αφήνουν περιθώρια για ιδιώτες: -κάθε κάτοικος πρέπει νά ναι κι'ένas υπερασπιστής τους.

Στό τελευταίο τέταρτο του είκοστού αιώνα ή 'Ιστορία του ανθρώπου πάτησε στην Κύπρο καί καλεῖ τους ανθρώπους νά δώσουν τό παρόν τους. Καταλάβαμε μέ τές 15 του 'Ιούλη καί μέ τά δραματικά γεγονότα πού άκολούθησαν πώς μᾶς είναι άδύνατο νά άρνηθοῦμε αυτό τό κάλεσμα τῆς 'Ιστορίας. 'Η ύπαρξη του 'Ανθρώπου πάνω στόν πλανήτη μας έξαρτᾶται από τήν ίκανότητα του κάθε ανθρώπου νά δεχθῆ τές διαφορές μεταξύ άτομων καί ομάδων άτομων καί νά καταστῆ έτσι δυνατόν νά ζήσουν οί άνθρωποι σε μία θετική είρηνική ατμόσφαιρα. Πρέπει όμως μέ τήν εύκαιρία των τραγικών επέτειων του περασμένου καλοκαιριού νά τονίσουμε πώς ή άγάπη, ή είρήνη καί ή κατανόηση δέν σημαίνουν ήττοπάθεια, ουτε διάθεση για ραγιαδισμό.

Ὁ Σημερινός Κύπριος μέ τήν πολιτική ώριμότητα πού τόν διακρίνει μέ τόν ἀνθρωπισμό πού ἔχει ἐιελιδύσει στήν κίθε του σκέψη, δέν θέλει νά σκοτώνη καί νά σκοτώνεται. Ταυτόχρονα ὅμως θά πρέπει νά διωδῆται πώς οὔτε μιά σπιθαμή ἀπό τό χῶμα πού ἄγιασαν αἰῶνες ἀγῶνων δέν εἶναι διατεθειμένος νά παραχωρήσῃ σέ κανένα. Ἡ Κυρπασία, οἱ κάμποι τοῦ Μόρφου, οἱ κορφές τοῦ Πενταδάχτυλου εἶναι οἱ τόποι πού ἀγάπησαν οἱ Κύπριοι καί δέν θά παραχωρήσουν τίποτε ἀπ'αὐτό σέ κανέναν.

Ἡ 15η τοῦ Ἰούλη μᾶς εἶδαξε πώς γιά χρόνια, χωρίς νά τό καταλαμβάνουμεν, εἴμασταν ὅλοι ἔνοχοι ἢ σιωπηροί θεατές τῆς χωριστικῆς ~~πορείας~~ ~~πολιτικῆς~~ (;) πού ἔπαιρναν οἱ σχέσεις ~~μεταξύ~~ τῶν δύο κυριωτέρων ὁμάδων τῆς Κυπριακῆς Κοινωνίας. Ἡ Ζυρίχη ἤλθε σὺν ἐπίσημη σφραγίδα πάνω σ'αὐτό τόν χωρισμό. Τό περυσμένο καλοκαίρι ἐπεκύρωσε ἔμπραχτα καί δρματικά αὐτό τόν χωρισμό. Εἶναι χρέος μας νά ἀγωνιστοῦμεν ἐναντίον ὁποιασδήποτε χωριστικῆς τάσης ἀνάμεσα στόν Κυπριακό λαό γιατί μόνον ἐνωμένος ὁ λαός τοῦ τόπου τούτου, ἀνεξάρτητα ἀπό θρησκεία, γλῶσσα καί ἐθνική καταγωγή, μπορεῖ νά ἀντισταθῇ στήν ἐπιβουλή ἐνάντια στήν ἀνεξαρτησία καί ἐδαφική ἀκεραιότητα του.

Εἶναι βασικό νά κατανοήσουμε στές μέρες πού περνοῦμε πώς ὅλοι οἱ Κύπριοι, οἱ ἄνθρωποι πού χυσαν τόν ἰδρῶτα τους γιά νά σταθῇ καί νά προκόψῃ ὁ τόπος τοῦτος κοινωνικά καί οἰκονομικά καί μιλοῦσαν αὐτοῖς οἱ ἄνθρωποι Τουρκικά ἢ Ἑλληνικά, πῆγαιναν στές ἐκκλησιές ἢ τά τζαμιά τους, εἶναι καιρός νά κατανοήσουμε πώς ὁ τόπος τοῦτος ἀνήκει σ'ὅλους τούς Κυπρίους. Ἐπιβάλλεται νά δώσουμε ἀδελφικό χέρι κι'ὅλοι μαζί νά διώξουμε ~~αὐτοὺς~~ τήν ξένη παρουσία, προπαντός στρατιωτική, ἀπό τήν τάπα μας. Ἡ Κύπρος ἦταν ἕνας παράδεισος καί πάλιν τέτοια μπορεῖ νά γίνῃ γιά ὅλους μας ἂν εἰλικρινά ὁ κάθε Κύπριος τό θελήσει.