



ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
YENİ KIBRIS DERNEĞİ
NEW CYPRUS ASSOCIATION

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλείται ο Κύπριος για άλλη μια φορά να στοχαστεί, φέρνοντας στη θύμιση του το δίπτυχο κτύπημα του 74, βγαίνοντας για λίγο έστω, από μια κατάσταση βολέματος, καλοπέρασης και αναμονής για τη βοήθεια που θάρτει απέξω.

Επαναλαμβάνονται οι εκδηλώσεις σαν να πρόκειται για γενέθλια, ούτε καν μνημόσυνα.... Κι όμως καταθέτουν αυτές τες μέρες, αυτοί που άρχισαν τη καταστροφή της χώρας μας στην Αθήνα, χωρίς ίχνος ντροπής και κάποιας συναίσθησης ευθύνης, ενώ ο Πρωθυπουργός της χώρας που θέλησε να συμπληρώσει τη καταστροφή, επισκέπτεται τα κατεχόμενα μας εδάφη γεμάτος αναίδεια και κομπασμό...

Δικαιολογημένα αγανάκτησε ο μέσος Ελληνοκύπριος αλλά και οι προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι για την αλαζονεία και τις μύχιες σκέψεις που εξωτερίκευσε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Ωστόσο πολύ λίγο φαίνεται να προβληματίσαν τα λεγόμενα των διάφορων κομπλεξικών δικτατορίσκων της Αθήνας που παρά τη καταστροφή που προκάλεσαν εξακολουθούν οι πιά πολλοί να κυκλοφορούν ανενόχλητοι.

Μήπως μπορεί ο Κύπριος, έστω και τώρα να διακρίνει πόσο τον χρειάζεται η δική του χώρα και ότι είναι το δικό του ενδιαφέρον και αφοσίωση που χρειάζεται η χώρα του. Η Κύπρος έχει ανάγκη των φίλων της, με τη προϋπόθεση βέβαια ότι σταθμίζει σωστά τί μπορεί να περιμένει, μακριά από ευσεβοποιησμούς και ψευδαισθήσεις... Ωστόσο πάνω απόλα χρειάζεται η δική μας προσπάθεια και η συνεχής εγρήγορση. Η πορεία προς τη λύση του Κυπριακού, είναι μια πορεία ανάμεσα σε ναρκοπέδια. Μας χρειάζεται νηφαλιότητα, μυαλό, ενδιαφέρον και σωστή πολιτική καθοδήγηση.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
14.7.86