



Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δεύτερος χρόνος κατοχής της μισής πατρίδας κι ή μνήμη-πληγή για δεύτερη χρονιά βάρος στά στήθια του λαού με την μεγάλη ιστορία και την μεγάλη πίκρα.

Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος στέκει με την Ίδια όπως και πριν δυό χρόνια έπιμονή στον άγώνα και την Ίδια συναίσθηση χρέους έναντι στον πόνο και τές στερήσεις των συμπατριωτών μας που ζουν στην κατοχή. Και υπενθυμίζει σ' όλους την ανθρώπινη αδυναμία της λήθης, όταν πρόκειται για τραγικά βιώματα. Γι' αυτό και ή μνήμη-πληγή, όσο κι' αν είναι όδυνηρή, πρέπει με όλα τά μέσα να κρατηθῆ. Από τώρα και μπρός ό μεγάλος έχθρός του λαού μας θα γίνεται μέρα με την μέρα ή λησμονιά. Χρειάζεται να γίνη προσπάθεια. Για ν' αφήσουμε να γυρωφέρνουν στην σκέψη μας - κι ως μās πονούν - τ' άταφα κόκκαλα των παιδιών μας στές καμένες ράχες του Πενταδάκτυλου, τά πατημένα άθάνατα στές άκρογυαλιές της Κερύνειας και τά κλαμένα πεύκα στές άμμουδιές της Σαλαμίνας.

Αποτελεῖ χρέος ανθρώπινο και στοιχειώδες καθῆκον πατριωτισμού για τον καθένα μας, ή παρουσία μας στές έκδηλώσεις της 15ης και της 20ης του Ιούλη. Οί έκδηλώσεις αυτές είναι συμβολικές της αποφασιστικότητας του λαού μας να συνεχίση τον άγώνα για τελική δικαίωση και να δείξει σ' όλο τον κόσμο πως δέν ξεχνά. Δέν μπορεί ό λαός μας να ξεχάση κι αν τό μπορούσε δέν θα τόθελε όσες κι αν γίνονταν προσπάθειες και συνομισίες να τον κάμουν να ξεχάση.

Η 15η και ή 20 Ιουλίου δεμένη ή μιά με την άλλη, να μένουν πάντα στην μνήμη μας με την σειρά που έγιναν για να θυμούμαστε σωστά την διπλή μαχαίριά στο σώμα του λαού μας: τον συνδυασμό προδοσίας και της επίθεσης που ώργάνωσαν οί έχθροί της Κύπρου για να την καταστρέψουν. Δεμένες μαζί οί δυό επέτειοι φωτίζουν τον λαό να βρίσκη τον σωστό δρόμο, να κρατᾶ ψηλά τά σωστά λάβαρα για τον δικό του άγώνα, τον άγώνα της περηφάνειας και της αξιοπρέπειας, τον άγώνα μέχρι την δικαίωση και την νίκη. Όπου τό χρυσοπράσινο φύλλο θα πλεύση και πάλι χαρούμενο, ειρηνικό και όλοζώντανο στο δικό του τό πέλαο.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (25)

13.7.76.

