

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 24 χρόνια, από τα πιο τραγικά για τη νεότερη ιστορία της χώρας μας γεγονότα. Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, με την πατρίδα μοιρασμένη και τις δυο κοινότητες σε σχέση αντιπαράθεσης. Εικοσιτέσσερα χρόνια, όπου η ροή των γεγονότων δε μπόρεσε να ανατρέψει το αποτέλεσμα των τραγικών συγκυριών του 74 και ακόμα λιγότερο, να αναχαιτίσει την πορεία προς τη διχοτόμηση.

Χωρίς ίσως να το συνειδητοποιεί, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί μέρος της κυριαρχίας της, πότε στον ένα πότε στον άλλο, αναλώνοντας αχρείαστα μέρος της ανεξαρτησίας της, στο βωμό της αναμενόμενης βοήθειας της υπερδύναμης, της οποίας αλλού βρίσκονται τα συμφέροντα ή μιας αναγκαίας μεν αλλά λανθασμένα εκφραζόμενης συμπάραστασης από την Ελλάδα, που βολεύει την Τουρκία σε προοπτική.

Το Κυπριακό έχει ουσία ενταχθεί στο πακέτο των ελληνοτουρκικών διαφορών και η περί του αντιθέτου μη συνοδευόμενη από έργα ρητορική, κανένα δεν πείθει, όταν μη Κύπριοι Υπουργοί μιλούν εξονόματος της Κύπρου και όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ενημερώνεται για ενέργειες που ενέχουν πολιτική σημασία και προεκτάσεις, αφήνοντας να λαθροβιώνει η ανεδαφική και διαβρωτική της Κυπριακής Ανεξαρτησίας θεωρία του "εθνικού κέντρου".

Χωρίς δυστυχώς να το συναισθανόμαστε, έχει η Κύπρος μετατραπεί σε αρένα των αντιπαραθέσεων Ελλάδος/Τουρκίας, έχοντας πια την επικίνδυνη χροιά του ανταλλάγματος. Άλλωστε ευκρινείς είναι οι τουρκικές ευρωπαικές βλέψεις, με δυνητικό αντιστάθμισμα το Κυπριακό.

Οι επίσημες επισκέψεις στις δυο πλευρές έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο - στην πράξη δεν μετρά η νομιμότητα - προς δόξαν του λαϊκισμού. Ένας Υπουργός έρχεται από τη μια, δυό από την άλλη, τρία αεροπλάνα πετούν στη μια πλευρά, έξι έρχονται στην άλλη, τροφοδοτώντας την ένταση και παγιώνοντας μια εικόνα επερχόμενης στρατιωτικής αναμέτρησης, από την οποία η μικρή μας χώρα εξορισμού δεν μπορεί να βγει κερδισμένη. Κί' όλα αυτά σ'ένα κλίμα έλλειψης σοβαρότητας, συνέπειας προοπτικής και αμετροπέπειας.

Πέρα από την εξασφάλιση κάποιων ψήφων, πουθενά δεν πρόκειται να οδηγήσουν ο λαϊκισμός και η ρητορία. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι σύνεση, συνέπεια και σοβαρότητα, στοιχεία που θα προβάλουν το Κυπριακό στη σωστή του διάσταση και ταυτόχρονα θα συμβάλουν στην τροχιοδρόμηση κάποιας λύσης, με την ελπίδα ότι θα αποτρέψουμε τη διχοτόμηση. Κατά τα άλλα και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η βοήθεια και πολύτιμη είναι και επιθυμητή και απαραίτητη.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

15/07/1998