

Ιούλιος 1974- Ιούλιος 2009

Συμπληρώνονται φέτος 35 χρόνια από την καταστροφή του 1974. Δυστυχώς για όλους τους Κύπριους το πέρασμα του χρόνου είναι αδυσώπητο. Εμπεδώνει τα νέα δεδομένα, ξεθωριάζει τις μνήμες και οδηγεί στη αποδοχή των βιωμάτων της νέας πραγματικότητας. Το δεδομένο όμως της κατοχής μέρους της Κύπρου από την Τουρκία είναι εκεί μαζί με όλα τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται για τώρα και για το μέλλον. Δεν μας αρέσει να μεγαλοποιούμε τα πράγματα αλλά μας τρομάζει το γεγονός ότι δύο γενιές Κυπρίων έχουν ενηλικιωθεί μέσα σε αυτά τα δεδομένα.

Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να παραμένει διαιρεμένη και με άλυτο το πρόβλημα της. Παραμονή της υπαρκτής κατάστασης πραγμάτων θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε πλήρη αλλαγή του δημογραφικού της χαρακτήρα όπως έχει ήδη γίνει σε μεγάλη έκταση στον Βορρά. Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος προειδοποιούσε έγκαιρα και σε ανύποπτο χρόνο ότι το συνεχιζόμενο στάτους κβο θα έκανε τους Τουρκοκύπριους μειονότητα στην υπό Τουρκική κατοχή περιοχή. Προειδοποιούμε και τώρα ότι συνέχεια της τωρινής κατάστασης θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα ολόκληρου του νησιού.

Πιστεύουμε ότι η ώρα της λύσης έχει περάσει προ πολλού. Αν και αργά, ίσως μας δίνετε μια ευκαιρία ακόμα για να βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση που θα δίνει τα εχέγγυα για μια βιώσιμη και ειρηνική συνύπαρξη. Αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό είναι η πολιτική συγκυρία που φέρει τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα της Κύπρου να συμφωνούν για την αναγκαιότητα γρήγορης λύσης, την από τον Δημοκρατικό Συναγερμό συμπαράσταση προς τον πρόεδρο με σκοπό τη λύση του Κυπριακού και την ταυτόχρονη ύπαρξη στις δύο κοινότητες ηγετών από τον αριστερό χώρο. Αν λάβουμε υπόψη ότι στην διαχρονική πορεία του Κυπριακού τα πράγματα ποτέ δεν ήταν καλύτερα όσο αφορά ποιοι καθόριζαν την πολιτική επίτευξης λύσης τότε δικαιούμαστε να ελπίζουμε στην δυνατότητα λύσης. Η πρόσφατη επίλυση του θέματος του Λιμνίτη, αν και δεν πρέπει να δίνεται στο θέμα αυτό μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που πρέπει, καταδεικνύει ότι όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και ο τρόπος.

Επιτέλους πρέπει να κατανοήσουμε ότι το μέλλον των πολιτών αυτής της χώρας αλλά και των μελλοντικών γενιών εξαρτάται από τις δικές μας τωρινές επιλογές. Καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε την μέγιστη πολιτική ωριμότητα ώστε μακριά από τις αγκυλώσεις και τα συμπλέγματα του παρελθόντος να βοηθήσουμε στην προσπάθεια επίτευξης λύσης. Πιστεύουμε ότι περαιτέρω καθυστέρηση θα έχει αρνητικότερες συνέπειες για το μέλλον των πολιτών αυτής της χώρας.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

13 Ιουλίου 2009