



ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
YENİ KIBRIS DERNEĞİ
NEW CYPRUS ASSOCIATION

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέ την εύκαιρία της Έκτης Έπετείου του πραξικοπήματος και της είσβολής, ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος αισθάνεται την ανάγκη να καταδικάσει ακόμα μια φορά τις ενέργειες εκείνες που προκάλεσαν την καταστροφή, έπροξένησαν τόσα δεινά στον τόπο μας, και είχαν σαν αποτέλεσμα τον διαχωρισμό του λαού μας σε "βόρειους" και "νότιους" Κυπρίους.

Παρά τό γεγονός ότι έχουν περάσει έξη χρόνια από την καταστροφή του 1974, διαπιστώνουμε ότι δέν φαίνεται ακόμα κανένα σημειο στον ορίζοντα που νά οδηγεί σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα δημιουργήσει συνθήκες για ειρήνη και πρόοδο σ' αυτό τον τόπο. 'Αντίθετα, διαπιστώνουμε ότι ο διακοινοτικός διάλογος που αποτελεί την όρθή γραμμή για λύση του προβλήματος μας έχει οδηγηθεί σε άδιέξοδο.

Μέ την εύκαιρία της μαύρης αυτής έπετείου, θα θέλαμε νά τονύσουμε ότι πρέπει νά ληφθούν όλα τά αναγκαία μέτρα για την επανέναρχη ενός μέ νόημα διαλόγου που νά γίνει μέσα σε πνευμα κατανόησης και άμοιβαίας έμπιστοσύνης. Αυτό έξυπακούει την λήψη μέτρων στο έσωτερικό, τέτοιων που θα δημιουργίσουν εκείνο τό κλίμα που θα υποχρεώσει τελικά την Τουρκική πλευρά νά προσέλθει στις συνομιλίες μέ έπικοδομητικό πνευμα. Για όσους μπορούν νά έμβαδύνουν στα πράγματα, δέν θα πρέπει ακόμα νά διαφεύγει ότι ή έξεύρεση της όρθης λύσης θα έξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τον τρόπο προσέγγισης Έλληνοκυπρίων/Τουρκοκυπρίων. 'Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος διαπιστώνει μέ λύπη του ότι άπουσιάζει ή άποφασιστικότητα προς την κατεύθυνση της προσέγγισης, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται μια άνησυχητική ρύξη στις τάξεις της Έλληνοκυπριακής πλευράς, γεγονός που διαδραματίζει άρνητικό ρόλο στο θέμα της προσέγγισης και παρεμβάλλει έμπόδια στις προσπάθειες για την έξεύρεση μιας δίκαιης λύσης του προβλήματος.

'Επιβάλλεται συνεπώς νά αναλογισθοῦμε την κρισιμότητα των περιστάσεων και νά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για σύμπνοια στο έσωτερικό μέτωπο.

'Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος πιστεύει ότι ή μαύρη αυτή έπέτειος θα πρέπει νά αποτελέσει ξανά πηγή προβληματισμού για νά αναλογισθοῦμε τις εύθυνες έναντι της Κύπρου και σαν υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας νά άρθοῦμε στο ύψος των περιστάσεων.