

### Με αφορμή την αδόκιμη επέτειο . . .

Η φετεινή 19<sup>η</sup> επέτειος της ανακήρυξης της λεγόμενης «ΤΔΒΚ», σημαδεύεται από σημαντικές εξελίξεις που σχετίζονται καίρια με την πορεία του Κυπριακού. Και μιλούμε ασφαλώς για την κατάθεση του σχεδίου επίλυσης του Κυπριακού, λίγες μόνο βδομάδες πριν τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης τον ερχόμενο Δεκέμβρη. Μια χρονική σύμπτωση που αν και όχι επιθυμητή, ήταν ωστόσο πολύ πιθανή . . .

Η ενέργεια αυτή που κάθε άλλο παρά καλοδεχούμενη είναι από την τουρκική πλευρά, φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνοκυπριακή πλευρά. Και τούτο γιατί από τη μιά θα πρέπει να συνεχίσει μέχρι τις 14 του Δεκέμβρη να επιδεικνύει την υπεύθυνη, συνετή και απροκάλυπτη της θέση για λύση του Κυπριακού και από την άλλη να αποφύγει να συναινέσει σε διευθετήσεις που θα άφηναν τη χώρα με σοβαρά κρατικά ελλείμματα που θα δημιουργούσαν την εντύπωση ενός οιωνεί ανεξαρτήτου κράτους, θα έκαναν προβληματική τη βιωσιμότητα της λύσης και θα έθεταν εν αμφιβόλω την ύπαρξη των δυό κοινοτήτων σε προοπτική, ως αυθύπαρκτων οντοτήτων στα πλαίσια της κοινή τους πατρίδας.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Ντενκτάς δεν φαίνεται να εμποδίσει την κατάθεση του σχεδίου. Δεδομένου ότι δεν έχει συνέλθει από τη πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του και μάλλον δεν θα είναι σε θέση να διεξάγει εντατικές και κοπιαστικές συνομιλίες, το συμπέρασμα στο οποίο οδηγείται κάποιος είναι ότι οι συντάκτες του σχεδίου, φανεροί και υποκρυπτόμενοι, δεν επιθυμούν ουσιαστική συζήτησή του, αλλά περίπου την αποδοχή του . . .

Τούτο ενισχύεται και από το γεγονός ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει κυβέρνηση στη Τουρκία. Με την επιφύλαξη ότι οι στρατηγοί είναι πάντα εκεί, παρά τα διαρκή πήγαινε-έλα του κ. Ντε Σότο, θάταν δύσκολο να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα για τεκμαιρόμενη μη συνέχιση της μέχρι τούδε πολιτικής, παρόλο που όσον αφορά την Τουρκική Κυβέρνηση, κανείς δε θα βρίσκεται στη θέση του τις επόμενες λίγες μέρες. Ταυτόχρονα, οι οποιοσδήποτε ελπίδες για λιγότερο εθνικιστικές και πιο ευέλικτες αντικρούσεις για το Κυπριακό από μέρους του κ. Ερτογάν - που εκδηλώθηκαν αρχικά για να αναιρεθούν λίγο αργότερα - δε μπορούν να προδικάσουν την ευρύτερη στάση της νέας Τουρκικής Κυβέρνησης που θα προκύψει. Και ανεξάρτητα από τη μορφή που θα πάρει το νέο κυβερνητικό σχήμα - αυτοδύναμη μονοκομματική ή συνασπισμού των δυό κοινοβουλευτικών κομμάτων - εκείνο που εξακολουθεί να μετρά είναι η γνώμη του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας όπου οι στρατιωτικοί έχουν το απάνω χέρι και στους οποίους ο κ. Ερτογάν δεν είναι ιδιαίτερα αρεστός.

Αν έτσι έχουν τα πράγματα και με δοσμένη πάντα από πλευράς Τουρκίας τη πολιτική φιλοσοφία που οδήγησε στην ανακήρυξη της «ΤΔΒΚ», τίθεται το ερώτημα τι πιθανότητες αποδοχής έχει από πλευράς Τουρκίας το εγχείρημα Ανάν :

Όσο για τη Κύπρο, πέρα από τις πολιτικές ηγεσίες βρίσκεται ο λαός, αφού κάποια στιγμή, σε χωριστά δημοψηφίσματα θα κληθεί να εκφράσει την ετυμηγορία του για το σχέδιο. Λόγω της απόγνωσης στην οποία βρίσκονται πολλοί Τ/κοι, τόσο λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσο και της στέρησης των ελευθεριών και της καταπίεσης αλλά ακόμα γιατί έχει γίνει αντιληπτό στους περισσότερους ότι η ίδρυση της «ΤΔΒΚ» οδήγησε σε αδιέξοδο μάλλον παρά λύσεις, είναι η εκτίμησή μας ότι, πιο εύκολα θα πουν ναι στην υπό εκκώλαψη λύση οι Τ/κοι παρά οι Ε/κοι. Κι αυτό με την επιφύλαξη ότι ούτε η Τουρκία ούτε ο κ. Ντενκτάς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα κατεχόμενα, δεν φαίνονται ακόμα έτοιμοι να θυσιάσουν το κατασκεύασμα τους του '83. Εκτός και αν βέβαια για την Τουρκία η προοπτική της Ευρώπης υπέρακοντίσει τα ψηλαφήσιμα και υπαρκτά κέρδη που έχει καρπωθεί από την εισβολή το '74. Είναι όμως οι στρατηγοί και η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει σε θέση να αξιολογήσουν ορθολογικά αυτή την επιλογή; Βέβαια αφής στιγμής ο κ. Ανάν αποφάσισε να υποβάλει σχέδιο, οι προθέσεις των αμερικανοβρεττανών είναι διάφανες και το μήνυμα προς τη Τουρκία ευκρινές. Την απάντηση στο ερώτημα θα πρέπει να δώσουν οι επόμενες λίγες βδομάδες. . .

**Νεοκυπριακός Σύνδεσμος**

19/11/2002