

## Ο κύκλος ζωής της «ΤΔΒΚ» θα κλείσει, αν βοηθήσουμε

Για χρόνια τώρα ο Κυπριακός λαός - ΕΚ/οι και ΤΚ/οι - προσδοκά σε λύση του πολιτικού προβλήματος, που ταλανίζει τη χώρα μας, όχι λιγότερο από 40 χρόνια. Μάλιστα οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών, η υπογραφή της συνθήκης ένταξης στην ΕΕ, το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια των ΤΚ/ων με αίτημα την ειρήνη και τη λύση του Κυπριακού προβλήματος καθώς και η υποβολή του Σχεδίου Ανάν, δημιούργησαν ύστερα από δεκαετίες μιας άγονης στασιμότητας, δικαιολογημένη ευφορία και αισιοδοξία για το μέλλον.

Σ' αυτό συνέβαλε και η επικοινωνία των δυό μεγαλύτερων τμημάτων του λαού, που βοήθησε να διασκεδαστούν κάποιες φοβίες και ανησυχίες και να βγουν στην επιφάνεια αισθήματα συμφιλίωσης και φιλίας καθώς και μιας επιθυμίας για συνέργεια στο μέλλον, για το καλό της κοινής πατρίδας. Αν μάλιστα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πιο ξεκάθαρα και ευκρινή είναι αυτά τα μηνύματα από πλευράς των ΤΚ/ων, παρά από δώ. Και δεν αναφερόμαστε ασφαλώς στους κυρίους Ντενκτάς και Έρογλου, των οποίων η συμπεριφορά και οι επιδιώξεις φαντάζουν πια ως κατάλοιπα ενός σκοτεινού παρελθόντος. Αναχρονιστική φαντάζει ακόμα και η ίδια η «ΤΔΒΚ» και ας γιορτάζει φέτος τα παράνομα 20 χρόνια της.

Υποβάλλει ο κ. Ντενκτάς ότι οι ΤΚ/ές εκλογές του προσεχούς Δεκέμβρη δεν είναι παρά ένα δημοψήφισμα για τη συνέχιση ή όχι της «ΤΔΒΚ» και καλεί τους ΤΚ/ους - και τους εποίκους ασφαλώς - να υπερψηφίσουν τα δυό δεξιά κόμματα της συμπολίτευσης. Αν επρόκειτο για τους ΤΚ/ους και μόνον, θα έχανε με διαφορά ο κ. Ντενκτάς και η παράταξη του, γιατί από καιρό έπαψε να εκφράζει τα οράματα του μέσου ΤΚ/ου. Εκφράζει απλώς τα δικά του, εκείνα του παντουρκισμού, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Η αλήθεια είναι ότι οι πιά πολλοί ΤΚ/οι δεν πιστεύουν πια στη «ΤΔΒΚ». Μόνο ο κ. Ντενκτάς, κατά βάθος ούτε καν η Τουρκία, που διαφορετικά θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τα δικά της στρατηγικά και άλλα συμφέροντα. Ως εκ τούτου, μέχρι να γίνει κατορθωτή η λύση, θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία, να αγκαλιάσει τους ΤΚ/ους, προσφέροντας - διασφαλίζοντάς για την ακρίβεια - τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιδιότητα του Κύπριου πολίτη, που ποτέ δεν αποκήρυξαν αυτόβουλα.

Είναι κατά την άποψή μας ανάγκη, να ανασκευαστούν οι φοβίες για ενδεχόμενη αναγνώριση της «ΤΔΒΚ», ώστε να λυθούν τα χέρια της Κυβέρνησης και να μπορέσει να προσφέρει περισσότερα απ' ότι τώρα την αφήνουν αυτές οι φοβίες να προσφέρει. Δεν είναι δύσκολο η ευφορία που ακολούθησε το άνοιγμα των οδοφραγμάτων τον περασμένο Απρίλη, να δώσει τη θέση της στην απογοήτευση. Θ' αρκούσε η εκτίμηση

από μέρους των ΤΚ/ων ότι η ρητορική της Κυπριακής Κυβέρνησης, πόρρω απέχει από την πράξη, κάτι που φοβούμαστε έχει αρχίσει.

Δεν φτάνουν οι καλοπροαίρετες, έστω, εξαγγελίες από μέρους της Κυβέρνησης. Θα πρέπει να μπορούμε στην υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο αν οι φοβίες για την αναγνώριση αντιμετωπισθούν και μετακινηθούν πιο πίσω οι γραμμές ασφαλείας. Χωρίς να θέλουμε να υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα, είναι η άποψη μας ότι, μετά τη πάροδο 20 χρόνων, εκείνο που δεν κατάφερε ο κ. Ντενκτάς ως τώρα, δεν μπορεί να το καταφέρει από δω και μπρός. Εκτός και αν μπορούμε σ'ένα κυκεώνα σοβαρών πολιτικών λαθών . . .

Είναι ακόμα ανάγκη κατά την άποψή μας να αλλάξει η επίσημη ρητορική μας, που είναι προσβλητική για τους ΤΚ/ους και άλογη συνάμα. Δεν θα αποτρέψουμε την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» κολλώντας στην ίδια και τους Θεσμούς της διάφορα επίθετα αλλά με τη συνέχιση, της λίγο πολύ σώφρονος πολιτικής που σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας στην ΕΚ/ή πλευρά, επέδειξε τα τελευταία χρόνια. Οι ΤΚ/οι υπάρχουν και υπαρκτοί είναι και οι Θεσμοί της κατά τα άλλα μη αναγνωρισμένης «ΤΔΒΚ», που ωστόσο θα διέπουν και θα διαφεντεύουν τη ζωή των ΤΚ/ων μέχρι τη λύση.

Είναι ανάγκη ακόμα να κατανοηθεί από τον μέσο ΕΚ/ο ότι ναι μεν από το Μάη η Κύπρος θα αποτελεί μέρος της Ε.Ε. Όμως, με άλυτο το Κυπριακό η χώρα θα είναι πάντα μοιρασμένη, η κοινωνία χωρισμένη και η Τουρκοποίηση του Βορρά θα συνεχίζεται. Δεν πρόκειται η Κύπρος να λύσει όλα της τα προβλήματα με την ένταξη. Χωρίς τη λύση, ολόκληρος ο λαός της Κύπρου και όχι μόνο οι ΤΚ/οι, θα στερηθεί σημαντικών οφελγημάτων που θα επέφερε η ομαλοποίηση, η ανασύνθεση της κοινωνίας και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Και θα πρέπει να πάψουμε να μιλούμε για το κόστος της λύσης. Είναι ντροπή η επανένωση της χώρας να είναι θέμα κόστους. .

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος

14/11/2003