



**ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ**  
**YENİ KIBRIS DERNEĞİ**  
**NEW CYPRUS ASSOCIATION**

## **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ "ΤΔΒΚ"**

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος παρακολουθήσαμε δηλώσεις και εκδηλώσεις καταδίκης της ανακήρυξης του τουρκοκυπριακού «κράτους» στα κατεχόμενα εδάφη της χώρας μας.

Επειδή προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι αυτές οι εκδηλώσεις και δηλώσεις γίνονται πια σαν ένα επετειακό γεγονός ρουτίνας, ο ΝΚΣ κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην εφετινή του δημόσια παρέμβαση και κάποιο προβληματισμό για τα μηνύματα που πρέπει να μεταδίδονται προς τον λαό.

Για δεκαετίες στοχεύουμε στην επανένωση της χώρας μας, καθώς και σε μια ενοποιημένη κοινωνία, εξού και έντονα εκφράζουμε την ένσταση μας στην ίδρυση και λειτουργία χωριστού κράτους των τουρκοκυπρίων, με διεθνή προσωπικότητα και αποχή από την λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε στο διηνεκές την ύπαρξη και λειτουργία τουρκοκυπριακής οντότητας εφόσον δεχτήκαμε και δεσμευτήκαμε όλοι οι Πρόεδροι μας ανεξαιρέτως, για συμμετοχή δύο ισότιμων συνιστούντων κρατών – του ελληνοκυπριακού και του τουρκοκυπριακού – στην διακυβέρνηση της Ομόσπονδης Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την ευκαιρία της επετείου και σε συνάρτηση με την πιο πάνω τοποθέτηση του ΝΚΣ, είναι σκόπιμο να τονίσουμε πως σίγουρα δεν βοηθά την διαδικασία επανένωσης η εμμονή των πολιτικών μας και κατά συνέπεια των ΜΜΕ να προπηλακίζουν τη λειτουργία και τη διοικητική διάρθρωση που ισχύει για χρόνια στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, με τη χρήση του επιθέτου «ψευδό-» μπροστά απ' όλες τις λέξεις που αναφέρονται στα διοικητικά της όργανα και θεσμούς, που υφίστανται χωρίς να είναι ωστόσο αναγνωρισμένοι. Ούτε βοηθά την ψύχραιμη κατανόηση του προβλήματος μας η συνεχής άρνηση δεδομένων που έχουν εδραιωθεί και λογικά δεν μπορούν να αλλάξουν, όπως π.χ. ο γεωγραφικός διαχωρισμός για σκοπούς κατοικίας και η χωριστή διαβίωση των δύο κοινοτήτων.

Με εμβάθυνση σ' αυτό τον προβληματισμό θα μπορούσε η πολιτική μας ηγεσία να οδηγήσει σε συνθήκες συνεργασίας με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, έτσι που να είναι οι Τουρκοκύπριοι σύμμαχοι με τους Ελληνοκύπριους (ή καλύτερα στρατηγικοί μας εταίροι) στον αγώνα για τερματισμό της τούρκικης κατοχής και επανένωσης της κοινής μας πατρίδας. Είναι εν πάση περιπτώσει αυτονόητο, πως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή και βιωσιμότητα της συμφωνημένης μορφής επανένωσης, είναι η εγκατάλειψη της αντιπαράθεσης των δύο κοινοτήτων και η συστηματική προσπάθεια συγκρότησης ενός κυπριακού εσωτερικού μετώπου ενάντια στις ξένες επεμβάσεις και απειλές.