

## Η ΕΠΙΤΕΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

### ΚΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η Κύπρος γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της με την πατρίδα χωρισμένη ακόμη σε δύο κομμάτια και με το Κυπριακό για άλλη μία φορά σε "κρίσιμη καμπή".

Όμως τα πράγματα φαίνονται τώρα πιο ενθαρρυντικά. Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για το πρόβλημα. Οι μεγάλες δυνάμεις αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, επιδιώκουν λύση, η ΕΟΚ ζητά να έχει λόγο. Ίσως η διαίρεση φιάσει στο τέλος της.

Η λύση που θα βρεθεί δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην Ομοσπονδία, όπως συμφώνησαν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων στις συναντήσεις κορυφής του '77 και '79. Την Ομοσπονδία αποδέχεται η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού λαού και από τις δύο πλευρές του διαχωριστικού τείχους. Οχι γιατί είναι η ιδανική λύση, αλλά γιατί εδώ που έχει οδηγηθεί η κατάσταση είναι η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει μία ενωμένη Κύπρο.

Όπως κάθε φορά που διαρκούν οι προοπτικές για λύση και ελπίδες της λύσης μας, άρχισαν και πάλι να εκσθγονται φωνές ενάντια στον όρκο των συνομιλητών για υλοποίηση των όσων έχουν γίνει σχετικά στις συμφωνίες κορυφής. Και μάλιστα η αντίδραση φαίνεται να παίρνει πιο οργανωμένη μορφή. Μπορεί η αντίδραση να προέχεται από μία μικρή μειοψηφία, όπως δεν παύει να είναι σπασματική. Γιατί στρέφεται ενάντια σε συμφωνίες που έγιναν υπό την αιγίδα του Γεν. Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να σιγαφούν οι Κύπριοι ενάντια στα ~~ΜΗΧΥΧΧΧ~~ συμφωνημένα και να κινήσουν άπιαστους στόχους για να έρξουν, όπως έγινε και στο παρελθόν, μετά από μερικά χρόνια να εκδιώκουν εκείνα που σήμερα απορρίπτουν.

Δεν πρέπει ο λαός μας να μπει ξανά σ' αυτό το φαδλο κύκλο. Γιατί η μέγιστη περιβίωση ο κίνδυνος μενιμοποίησης του διαχωρισμού σε δύο κράτη. Μόνο οι επαγές και οι συνομιλίες σε όλα τα επίπεδα (όχι μόνο σε επίπεδο ηγεσίας) ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους μπορούν να οδηγήσουν σε ολοκλήρωση της κατάστασης δημιουργία των προϋποθέσεων για ενωμένη Κύπρο.

Η επέτειος της ανεξαρτησίας προφέρει σε όλους τους  
κύριους μια ευκαιρία για προβληματισμό. Θα σκεφτούν τι  
έχουμε και πώς με στην ειρήνη και στον διαχωρισμό, τι  
παρούσα να γίνει και δεν έγινε για να λύσουν τα προβλήματα  
και πάλι τι πρέπει να γίνει τώρα για να προχωρήσουμε στην  
επιλύση και την επανένωση της πατρίδας μας.