

Ο Ν.Κ.Σ. παρατήρησε με ικανοποίηση πώς και οι φετεινές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της επέτειου του Ελληνικού ΟΧΙ στο φασισμό και στην εξωτερική επιβολή, χαρακτηρίζονταν γενικά από πολύ περισσότερη ώριμότητα παρά στα πιο παλιά χρόνια. Εκφράζουμε την πεποίθηση πως η πορεία αυτή θα συνεχισθεί και πως θα μάθη ο βασανισμένος μας λαός να θυμάται και να τιμά τα σωστά νοήματα της ημέρας αυτής. Ο λαός μας στην πλειοψηφία του πρόσεξε με άνακούφιση πως κατά κανόνα έλειπαν τα милитарιστικά και σωβινιστικά στοιχεία που άλλες φορές είχαμε - ατέλειωτα έμβατήρια κούφια συνθήματα, ρατσιστικές εξάρσεις κ.λ.π.

Παρά την ικανοποίηση αυτή θάταν ωστόσο παράλειψη να μην επισημάνουμε μερικά κατάλοιπα της ξεπερασμένης πια νοοτροπίας που έκμεταλλευόταν δημοσκοπικά την ημέρα αυτή με τό τόσο σοβαρό νόημα.

Αντιπαρερχόμεθα τις εξάρσεις και τους πανηγυρικούς μέσους έκκλησίες γιατί εκεί ήταν καθαρά συγκεντρώσεις Έλληνοκυπρίων που γιόρταζαν μιάν επέτειο του λαού τον όποιο βλέπουν σαν την άρχη της εθνολογικής καταγωγής τους.

Ήμαστε όμως υποχρεωμένοι να τονίσουμε πως τέτοια κατάλοιπα δέν έπρεπε να υπάρχουν στο μήνυμα που ο Υπουργός Παιδείας έστειλε "προς όλα τα σχολεία της Νήσου". Πρώτα-πρώτα θάταν πολύ πιο σωστό αν τό μήνυμα άπευθυνόταν προς τα Έλληνοκυπριακά σχολεία μόνον και να είναι σαφής η θέση του Υπουργού σαν μέλους της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μιās "Έλληνοκυπριακής διοικήσεως" όπως χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση μας η Τουρκική προπαγάνδα. Η θέση και τό πνεύμα του Υπουργού δέν θάπρεπε νάταν διαφορετικό από εκείνο που θά άρμοζε όταν στείλει παρόμοιο μήνυμα προς τα Αρμενικά σχολεία με την ευκαιρία μιās Αρμενικής επέτειου ή προς τα Μαρωνίτικα ή προς τα Τουρκοκυπριακά σε μιá μελλοντική εύτυχισμένη μέρα που η Κύπρος θάταν πάλι ένωμένη και θάταν ένας Υπουργός για όλη την παιδεία όλης της Κύπρου. Και για την εύτυχισμένη εκείνη μέρα του προδομένου μας λαού πρέπει όλα να έργαζόμαστε από τώρα, συστηματικά με συνέπεια και με μικρά-μικρά μά πολλά λάθη που στο σύνολο τους συνιστούν με τον καιρό τό μεγάλο μας τό τραγικό λάθος.

προσεχόταν αυτός ο παράγοντας θά εξέλειπαν αυτόμάτως τά φυλετικά και εθνικιστικά στοιχεία στο μήνυμα όπως π.χ. "η άρετή της φυλής", ή "τά μεγάλα γεγονότα της ζωής του έθνους μας".

Όλοι σήμερα άναγνωρίζουν πως δέν είναι πιά καιρός για φυλετικές και εθνικιστικές εξάρσεις: πως ο πόνος και τό δάκρυ, ή έμπειρία της πραγματικής τραγωδίας μάς έκαμε να ώριμάσουμε και μάς έχει λυτρώσει όπως άξαφνα γίνεται κι όταν άκόμα παρακολουθούμε την σκηνοθετιμένη τραγωδία που είχε τό άποκορύφωμα της στο αρχαίο έλληνικό θέατρο. Δέν βοηθούμε την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού σε ώριμο σύγχρονο άνδρα ή γυναίκα λέγοντας του για "ποσότητα φυλετικής ένεργείας".

Κι αν δέν τά ξεχάνει ή δέν τά ξεπεράσει αυτά όταν μεγαλώσει θά βρη τον έαυτό του πολύ κακά τοποθετημένο και άπροσάρμοστο στο σύγχρονο κόσμο που θά ζήσει.

Πρέπει τελειώνοντας να τονίσουμε πως τό φετεινό μήνυμα του Υπουργού ήταν στο μεγαλύτερο του μέρος τό πιο καλό που διαβάσαμε μέχρι σήμερα. Γραμμένο σε άπλή γλώσσα, δημοτική, που όλα τά παιδιά μας καταλαβαίνουν μεταδίδει σωστά κι άπαραίτητα διατάγματα που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της παιδικής προσωπικότητας και στον πνευματικό της έμπλουτισμό. Άς έλπίσουμε πως χρόνο με τον χρόνο θάταν μόνο τέτοιο τό περιεχόμενο του μηνύματος και θά έκλείψει από αυτό η φυλετική και εθνικιστική δημοκοπία.