

Άνοιξη του 2003 : Θετικές εξελίξεις . . .

Δεν είναι πολλά το ευχάριστα που επεσυνέβησαν στη χώρα μας αφότου έγιναν το πραξικόπημα και η εισβολή. Μάλιστα δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι, δυό ήταν κατά κύριο λόγο οι εξελίξεις που έστω και κάπως αργά, ήρθαν να ενσταλάξουν την αισιοδοξία στη ζωή και το μέλλον μας : Η ένταξη μας στην ΕΕ και το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Η πρώτη, αν και πέρασε από σκοπέλους, ήταν τα τελευταία χρόνια λίγο πολύ αναμενόμενη, ενώ η δεύτερη ήταν κεραυνός εν αιθρία . . .

Παρά τα κάποια αρνητικά που φέρνει μαζί της αυτή η εξέλιξη (παρουσίαση διαβατηρίων για τους Εκ/ους, κάποιας κλίμακας λαθρεμπόριο τσιγάρων και ουίσκυ, διανυκτερεύσεις στο βορρά σε ξενοδοχεία που ανήκουν σε Εκ/ους και 1-2 όχι μεγάλης σημασίας επεισόδια), το γεγονός ότι εδημιουργήθηκαν συνθήκες επικοινωνίας εξυπακούει από μόνο του μια φοβερή δυναμική που δεν μπορεί να υποτιμάται. Και τούτο γιατί, παρόλο που για την ώρα η δυναμική τροφοδοτείται σχεδόν εξολοκλήρου από τον συναισθηματισμό, δεν παύει να λειτουργεί καταλυτικά, αναιρόντας αρνητικά στερεότυπα και αρχίζοντας σιγά - σιγά να διαβρώνει - πιο πολύ για τους τκ/ους-, το αίσθημα ανασφάλειας.

Είναι σε μας σαφές ότι το αποτέλεσμα της επικοινωνίας είναι μέχρι στιγμής πολύ θετικό, με την έννοια ότι εξανθρωπίζει τις σχέσεις των δυό κοινοτήτων και έχει ουσιαστικά απομυθοποιήσει το δῆθεν αβίωτο των δυό κοινοτήτων, τον βασικό άξωνα γύρω από τον οποίο περιστρεφόταν όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική του κ. Ντενκτάς. Παρόλο που οι επισκέψεις «στο παλιό τους σπίτι» είναι σε αρκετές περιπτώσεις και για τις δυό πλευρές τραυματικές, είναι εκπληκτικό το πόσο δεν προκάλεσαν οργή και εκρήξεις και το πόσο παρέμειναν σ'ένα επίπεδο θλίψης/ συγκίνησης και κατανόησης.

Παρουσιάζονται κι οι δυό πλευρές σ'ένα επίπεδο πρωτόγνωρης ωρίμανσης, κατανόησης και αλληλοαποδοχής, στοιχείο πολύ ενθαρρυντικό εν όψει των δυσκολιών που αναμένεται να αντιμετωπιστούν, όταν θα τελειώσει ο «τουριστικός/προσκυνηματικός» γύρος και θα πρέπει να μπούμε στα δύσκολα της λύσης.

Και είναι σ'αυτό το σημείο που θα πρέπει η ηγεσία να είναι έτοιμη να πάρει τη σκυτάλη από τον λαό και με συγκεκριμένες προτάσεις και χειρισμούς να σπρώξει τα πράγματα προς τη λύση. Αλλωστε οι συναισθηματικές αντικρούσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρον. Αν δεν θέλουμε τη παρούσα ευφορία να ακολουθήσει η απαγοήτευση, θα πρέπει το κενό που θα δημιουργηθεί να γεμίσει η ενασχόληση με την λύση και ή σε πρακτικό επίπεδο υλοποίηση των μέτρων που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση.

Όσον αφορά αυτά τα μέτρα, δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε την εξαγγελία τους ως μια σωστή ενέργεια, που αν και από πρώτη άποψη καθυστερημένη, έρχεται σε κατάλληλη στιγμή. Είναι η γνώμη μας ότι αρκετά από τα μέτρα είναι διατυπωμένα κατά γενικό τρόπο, έτσι που να μη μπορεί να προχωρήσει αμέσως η υλοποίησή τους. Ακόμα έχουμε την άποψη ότι

παρουσιάζουν κάποιες ελλείψεις, που μερικές ευκολώτερα και άλλες δυσκολώτερα θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τα μέτρα : είτε αυτές αφορούν τις περιουσίες / εγκατάσταση των Τκ/ων, είτε κάποιες μορφής κοινοπραξίες είτε άλλως πως.

Ωστόσο αυτές οι ελλείψεις δεν μειώνουν τη σημασία της χειρονομίας από μέρους της Κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να ξεπεράσει το στάδιο της εξαγγελίας, να εμφανιστεί τολμηρή και όχι ευθυνόφοβη και να προλάβει την απογοήτευση που λογικά θα ακολουθήσει, αν μεγάλο μέρος των μέτρων μείνει στο χαρτί.

Είναι η άποψή μας ότι, παρά το ότι η ευρύτερη στάση του κ. Ντενκτάς παραμένει πεισματικά αναλλοίωτη - εξαναγκάστηκε να ανοίξει τα οδοφράγματα και σίγουρα ο βαθμός επικοινωνίας που δημιουργήθηκε και η έλλειψη εχθρότητας τον ξάφνιασαν - οι Τκ/οι είναι έτοιμοι χωρίς αναστολές να δεχτούν χειρονομίες που θα έχουν κάποιο αντίκρουσμα και που δεν μπορούν ασφαλώς να περιοριστούν στη συνέχιση έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Χωρίς καθόλου να μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι είναι δυνατόν να αποστούμε από το στόχο της διζωνικής ομοσπονδίας, οι Τκ/οι τείνουν να ξαναθυμηθούν ή να ξαναανακαλύψουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να ζητούν τα δικαιώματά τους, που είτε δικές μας ενέργειες είτε η δική τους ηγεσία, από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας τους απεστέρησαν.

Σαν κατακλείδα επαναλαμβάνουμε ότι τα «ανοίγματα» στη διαχωριστική γραμμή, έστω και με τον τρόπο που έγιναν, επενεργούν θετικά, εξανθρωπίζοντας τις σχέσεις των δυό κοινοτήτων και επιτρέπουν την επικοινωνία που επιδρά καταλυτικά, τροφοδοτώντας τη δυναμική για λύση.

Ταυτόχρονα τα μέτρα - δεδομένου ότι θα πάρουν τον δρόμο της υλοποίησης , - μπορούν να ενισχύσουν αυτή τη δυναμική, ανακουφίζοντας την ίδια στιγμή τους Τκ/ους στα οικονομικά, πολιτικά και υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Είναι η γνώμη μας ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση θα πρέπει να στρέψει αμέσως τη προσοχή της προς τη κατεύθυνση επεξεργασίας των λεπτομερειών υλοποίησης των μέτρων. Ακόμα να βρίσκεται σε ετοιμότητα «αντιμετώπισης» των οποιωνδήποτε εξαγγελιών από μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές εντυπώσεις στο εξωτερικό. Κατά τα άλλα ούτε τα μέτρα ούτε οι οποιεσδήποτε χειρονομίες του κ. Ντενκτάς είναι δυνατόν να αποτελέσουν τη λύση και η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να κάμει το συντομώτερο να αναβιώσουν οι προσπάθειες για τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της χώρας.

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος

08/05/03