



Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς Ἀμερικανοελληνικῆς Συμφωνίας, ἀναμέναμε ὅτι θά ἀντιδρουῖσε ἔντονα καί ἀποφασιστικά ὁ λαός σ' αὐτή τή νέα, καί ὄχι τόσο ἀπροσδόκητη ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων. Εἶναι χαρακτηριστικό μά συνάμα καί ἀποθαρρυντικό σημάδι τῶν καιρῶν ἡ μοιρολατρεία, καί ἡ ἀπάθεια μέ τήν ὁποία ἔγινε ἰδεκτὴ ἡ χαριστική βολή ἀπό τοὺς κύκλους ἀπό τοὺς ὑπολοὺς ἀναμέναμε συμπάρσταση καί δικαίωση στόν ἀγένα πού διεξάγουμε σήμερα γιά ἐπιβίωση. Ὁ τύπος μας κατακομματιάζεται, οἱ ἄρπαγες τῆς γῆς μας ἐπιβραβεύονται γιά τοὺς ἄθλους τους, οἱ ὑποστηρικτές μας ἐξαγοράζονται ἀπό ἐκείνους πού συνέβαλαν στήν καταστροφή μας. Ἡ ἀνοχή καί ἡ ἀδιαφορία μας ξεπερνᾶ πιά καί τὰ ὅρια τῆς στοιχειώδους ἀξιοπρέπειας.

Πικρὴ ἴσως ἡ πραγματικότητα καί δύσκολο νά καταπιοῦν οἱ Κύπριοι ἓνα τέτοιο χάπι, ἰδιαίτερα ἅμα σκεφτοῦμε τές ἰδέες μέ τές ὑποῖες μεγάλωσαν καί γαλουχήθηκαν. Ἀσφαλῶς θά γίνουσι ἀπόπειρες νά γλυκαθῆ τό χάπι: "τὴν ἐκ πρώτης ὄψεως ὄχι εὐνοϊκὴ συμφωνία γιά τὴν Κύπρον θά ἀκολουθήσουν ἐξελίξεις εὐχάριστες", θ' ἀφήσουν νά νοσηθῆ. Θά ἀπορήσῃ ὁ Κύπριος τί γίνονται τὰ "ἐθνικά συμφέροντα". Τοῦ τὰ πρόβαν τόσες φορές γιά νά δικαιολογήσωνν πράγματα πού δέν ἐφαίνονταν ν' ἔχουν καμμιά σχέση μέ τό συμφέρον τῆς χώρας του· καί ὅμως τό πρᾶγμα εἶναι ἀπλό. Μιά χώρα ἄλλη ἀπὸ τὴ δική του προσπάθησε, σωστά ἴσως ἀπὸ τὴ δική της πλευρά, νά φροντίσῃ γιά τὰ δικά της συμφέροντα: Ἡ στοιχειώδης ἀνάγκη μιᾶς ὁμάδας ἀνθρώπων ἑνὸς κράτους νά ἐξασφαλισθῆ πρῶτα τό ἴδιο καί μετὰ νά μεριμνήσῃ γιά τοὺς ἄλλους.

Γιά μιὰ ἀκόμα φορά ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἄποψη τοῦ Νεοκυπριακοῦ Συνδέσμου πὺς ἡ Κύπρος πρέπει νά ἀπαγκιστρωθῆ ἀπὸ τές στρατιωτικο-πολιτικές σχέσεις τῆς Ἑλλάδας γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κύπρου δέν ταυτίζονται. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θά κατορθώσῃ τελικὰ νά περῃ τόν Ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι μέ τὴν νέα Ἀμερικανοελληνικὴ συμφωνία ἔκαμε τόν πῶ σωστό ἐλιγμό πού τῆς ἐπέτρεπαν οἱ σημερινές συνθήκες μέσα στὰ πλαίσια τῶν συμμαχιῶν της καί τῶν γενικωτέρων συμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Κι' αὐτό μπορεῖ ν' ἀναι πράγματι ἡ ἀλήθεια. Μπορεῖ νά πάρθῃκαν πράγματι οἱ σωστές ἀποφάσεις γιά τὴν Ἑλλάδα. Ὅμως πὺς μπορεῖ ἡ Κύπρος νά κρύψῃ τὴν ἀγανάκτηση της ὅταν βλέπει τὴν Ἑλλάδα νά ὑπογράφῃ στρατιωτικὴ συμφωνία μέ τόν πῶ θερμὸ ὑποστηρικτὴ

καί σύμμαχο τῆς χώρας πού εἰσέβηλε καί κατέχει τό 40% τῶν ἐδαφῶν τῆς; Καί ποιός μπορεῖ νά πείσῃ τούς Κυπρίους ὅτι ἡ Ἑλλάδα τώρα δέν θά δείξῃ ἀνάλογη "κατανόηση" καί νά ἱκανοποιήσῃ τές ἀπαιτήσεις ἑνός τόσο γενναῖο-
δωρου συμμάχου τῆς;

Ὁ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος μίλησε ξανά γιά τήν ἀνάγκη ἀπαγκίστρωσης τῆς Κύπρου ἀπό τές πολιτικές καί στρατιωτικές διαμάχες τῆς Τουρκίας μέ τήν Ἑλλάδα. Σήμερα ἡ ἀνάγκη αὐτή εἶναι ἀκόμα πιά ἐπιτακτική. Δυό σχεδόν χρόνια εἶδαμε τό εἶδος τῆς συμπαραστάσεως πού μποροῦμε νά περιμένουμε ἀπό τούς πατροπαράδοτους φίλους, συμμάχους, ἤ καί ἀδελφοῦς μας.

Εἶναι οὐτόπια νά πιστεύαμεν ὅτι μ'αὐτοῦς τοῦ εἶδους τῆ συμπαρα-
στάσεως θά μπορέσουμε νά ἐπιβιώσουμε. Χρειάζονται νέοι προσανατολι-
σμοί, νέες ἀναζητήσεις, πρό πάντων ὅμως νά καταλάβουμε ὅτι οἱ δικοί
μας ἄνθρωποι θά κρατήσουν τό βάρος τοῦ ἀγῶνα μας καί οἱ δικές μας ἐνέργειες
θά διαμορφώσουν βασικά τό μέλλον μας.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

18.4.1976