

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  
21/06/2013

## Για το Δείπνο

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

**Ε**ίναι για να διερωτάται κάποιος που παρακολουθεί τον θόρυβο των τελευταίων εβδομάδων για το «περίφημο» δείπνο μεταξύ των αρχηγών των δύο κοινοτήτων που οργάνωσαν, με τη δική μας συναίνεση, τα Ηνωμένα έθνη μέσω του αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, κ. Ντάουνερ. Λέμε θόρυβο, γιατί έλειπαν παντελώς τα πολιτικά επιχειρήματα των «πολιτικών» μας που ανέβασαν το θέμα στα σύμφερα της πολιτικής φλυαρίας.

Τα πολιτικά επιχειρήματα ορμώμενα, τα πλείστα, από κομματικές εμμονές για το Κυπριακό, είχαν ως στόχο είτε να αναβληθεί το δείπνο είτε να δεσμεύσουμε τον Πρόεδρό μας να δεχθεί τη θέση πως το δείπνο δεν έπρεπε να έχει ουδεμία σχέση, ούτε καν άρωμα, με το Κυπριακό μας πρόβλημα. Σε ποιους να το πούμε: Από τη μία να διαλαλούμε ότι προετοιμαζόμαστε για σοβαρές συνομιλίες σε τέσσερεις περίπου μήνες με στόχο όσο γίνεται πιο σύντομα αυτές να καταλήξουν σε ένα σχέδιο λύσης, μιας λύσης που να είναι δίκαιη και λειτουργική αλλά ταυτόχρονα

και αποδεκτή και από τις δύο Κοινοότητες. Από την άλλη, όμως, εμείς να απειλούμε να μην πάμε στο δείπνο αν πρόκειται έστω και διερευνητικά, μεταξύ «τυρού και αχλαδιού», να βρούμε κάποια ευκαιρία, κάποια ανθρώπινη στιγμή, να κατανοήσουμε τις ανησυχίες της άλλης πλευράς και εκείνοι τις δικές μας!

Ούτε καν για να προετοιμάσουμε το έδαφος με κάποια μέτρα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο Κοινοτήτων και να δοκιμάσουμε και τις «καλές» προθέσεις της Τουρκίας. Για παράδειγμα, με την επιμονή μας, δεν θα δίναμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας τη δυνατότητα να διερευνήσει το θέμα των Βαρσίων. Μόνοι μας παραμερίζουμε από το προσκήνιο και αυτό το διπλωματικό μας χαρτί που φάνηκε να κερδίζει κάποιο έδαφος ανάμεσα στους ισχυρούς της γης.

Πώς θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας όταν ούτε με την κάλυψη ενός δείπνου αποποιούμαστε της ευκαιρίας να ενισχύσουμε τη θέση μας; Εμείς θέλουμε απλώς να είμαστε σε αντιπαράθεση και ό,τι ήθελε προκύψει;

Εμείς το βιολί μας και εκείνοι το δικό τους; Και καλά που δεχθήκαμε το κοινό ανακοινωθέν που μιλούσε για μια αποδεκτή λύση «που θα δημιουργήσει ένα λαμπρό μέλλον για όλους τους Κυπρίους». Θα πείραζε αν στο κοινό ανακοινωθέν επιβεβαιωνόταν και η βάση των προσεχών συνομιλιών, δηλαδή μια Δικονομική Διζωνική Ομοσπονδία;

Εμείς θα θέλαμε να δούμε όλους τους Ελληνοκύπριους και όλους τους Τουρκοκύπριους να αναζητούν ευκαιρίες για δείπνα με στόχο τις πολιτικές γνωριμίες. Πώς αλλιώς θα ζήσουμε μαζί, ομοϊδεάτες αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, και να προσπαθήσουμε να ανοικοδομήσουμε ξανά μια κοινή πατρίδα; Ούτε να τα πούμε τετ-α-τετ δεν το θέλουμε;

Τώρα που κατακάθισε η σκόνη από τον πολιτικό κourνιαχτό των τελευταίων εβδομάδων, μήπως μπορούμε να ριξουμε μια ματιά πίσω και δούμε τα πράγματα λίγο πιο ψύχραιμα;

Ο κ. Γιώργος Δ. Χριστοδουλίδης είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Νεοκυπριακού Συνδέσμου.