



ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
YENİ KIBRIS DERNEĞİ
NEW CYPRUS ASSOCIATION

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

13 / 4 / 76.

Τά γεγονότα τοῦ τελευταίου μηνός ἐπιβεβαιώνουν τήν ἀποφη τοῦ ΝΚΣ πώς ἐπείγει νύ γένη ἀπό τήν πολιτικήν ἡγεσία ριζική ἀναθεώρηση τῶν θέσεων καὶ τῶν μεθόδων διεξαγωγῆς τοῦ κυπριακοῦ ἀγώνα.

Ἡ Τουρκο-Ἀμερικανική πολεμική συμφωνία καὶ τὸ πιθανό ναυάγιο τῶν ἐνδοκυπριακῶν συνομιλιῶν, ἀποτελοῦν τρανή ἀπόδειξη πώς οἱ βασικές θέσεις στήν ἀντίκρυση τοῦ θέματός μας εἶναι λανθασμένες. Καὶ οὖν ὅτι ἀγώνας συνεχίση νύ βασίζεται πάνω στή λανθασμένη θέση μοιραῖα θά δόηγηθοῦμε στήν μόνιμη δικτούμηση τῆς χώρας μας καὶ σταδιακά στόν ἀφανισμό τοῦ λαοῦ μας γιατί ἡ Κύπρος θά γένη ἡ ἀρρένα στήν ὅποια θά λύουν μέ βίᾳ τρόπο τίς διαφορές τους ἡ Ἐλλάδα καὶ ἡ Τουρκία. Καὶ κάθε φορά θά ἐρειπώνεται ἡ ἀρρένα καὶ θά ποτίζεται μέ αἷμα πολλοῦ, αἷμα κυπριακό.

Ἄλλα ποιά εἶναι ἡ σημασία γιά τήν Κύπρο τῆς Τουρκο-Ἀμερικανικῆς συμφωνίας καὶ ποιές σκέψεις πρέπει νά προκαλέση σέ μᾶς;

Ἄσφαλῶς θέτει σέ κινδυνο τήν Ἐλλάδα πού ἀποτελεῖ σήμερα σύμμαχό μας. Συνάμα ὅμως ἀποτελεῖ καὶ ἐπιθετική ἐνέργεια γιατί ἀναμφίβολα ἡ συμφωνία βοηθᾶ στήν συνέχιση τῆς κατοχῆς μέρους τῆς χώρας. Πέρα ἀπό αὐτή τή βασική διαπίστωση, ὅμως, θά πρέπει ἔμεις νά δοῦμε τήν ἔξελιξη αὐτή σάν ἔνα βῆμα πιστούτελο σ' ἔνα πιθανό Ἐλληνο-Τουρκικό πόλεμο. Ο πόλεμος αὐτός δέν θά ἐξυπηρετήσῃ τά συμφέροντα τῆς Ἐλλάδας ἡ τῆς Τουρκίας ἀλλά τῶν ξένων δυνάμεων. Άλλα πρό παντός θά εἶναι καταστροφή γιά τήν Κύπρο. "Ενας τέτοιος πόλεμος θά προκαλέσῃ τόν θάνατο, τό μήσος καὶ πολλές ζημιές στήν Κύπρο καὶ θύη σάν ἀποτέλεσμα, στήν καλύτερη περίπτωση, τήν μόνιμη διαίρεσή της καὶ ἵσως ἀδρητή τόν τελικό ὑφαντισμό τοῦ λαοῦ της.

Οι σκέψεις αὐτές δέν μποροῦν παρά νά μᾶς ὀδηγήσουν στό συμπέρασμα ὅτι ἐπείγει ν' ἀπαγγιστρωθῇ ἡ Κύπρος ἀπό τίς πολιτικές καὶ στρατιωτικές διαμάχες τῆς Τουρκίας μέ τήν Ἐλλάδα. "Αν ἡ πολιτική μας ἡγεσία θέλη τά συμφέροντα καὶ τήν εύημερία τοῦ λαοῦ αὐτής τῆς χώρας, θά πρέπει τό συντομώτερο δυνατό νά βρῆ τόν τρόπο πού θά ὀδηγήσῃ σέ μιά τέτοια ἀπαγγιστρωση. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν κυπριακῶν προβλημάτων καὶ τήν διαφύλαξη τῶν κυπριακῶν συμφερόντων, ἡ πολιτική ἡγεσία εἶναι λογικό νύ ἀκολουθήση μιά Κυπριακή πορεία.

Οι προοπτικές γιά τίς ἐνδοκυπριακές συνομιλίες δέν εἶναι καλές. Ποιές πρέπει νά εἶναι οι σκέψεις μας σχετικά μέ τήν πιθανότητα ναυαγίου τῶν ἐνδοκυπριακῶν συνομιλιῶν;

"Ανταυτούται σωστή ἡ διεξαγωγή συνομιλιῶν μέ τήν Τουρκοκυπριακή ἡγεσία, τό πρόβλημα μας ἐτέθη πάνω σέ λανθασμένες βάσεις.

"Οπως ἔχουν ἔξελιχθῇ τά πράγματα, τό πρόβλημα τώρα τῆς Κύπρου δέν εἶναι ἀπλῶς οι σχέσεις τῶν δύο κοινοτήτων. Μετά τό 1974 ἔχουν δημιουργηθῆ συνθήκες κατοχῆς καὶ αὐτό εἶναι τό πρόβλημα. Παρ' ὅλους τούς κινδύνους πού ἐμπερικλεῖε, ἔνα πιθανό ναυάγιο τῶν ἐνδοκυπριακῶν φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως, εύπροσδεκτό. ቙ Κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει νά ἔκμεταλλευθῇ τίς εύημερίες, γιά νά διακηρύξῃ πώς τές ἐνδοκυπριακές διαφορές μας μποροῦμε εύκολα νά τίς λύσουμε καὶ πώς γνωρίζει ὅτι οἱ Ἐλληνοκύπριοι ἔχουν ὅλη τήν καλή διάθεση νά κάμουν ὅτι παραχωρήσεις ζητοῦν οἱ Τουρκοκύπριοι γιά νά νοιώσουν ἀσφάλεια καὶ πλήρη συμμετοχή στά κοινά τής πατρίδας των. "Ομως, γιά νύ γένη τοῦτο πρέπει πρώτα νά τερματισθῇ ἡ κατοχή καὶ νά διασφαλισθῇ μόνιμα μέ ἴσχυρές διεθνεῖς ἐγγυήσεις ἡ ἀνεξαρτησία καὶ ἡ ἀδιαφορία ἀκεραιότητα τῆς χώρας. Γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου χρειάζονται συνομιλίες Κύπρου-Τουρκίας πρίν ἀπό τές συνομιλίες Ἐλληνοκύπριων - Τουρκοκύπριων ἡ ἵσως καὶ παράληπα μ' αὐτές.

Μιά τέτοια διακήρυξη θά άποτελέση τήν άπαρχή καί τήν βάση μιᾶς
κυπριακῆς πορείας στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων καί τήν
ἐπιδίωξη τῶν συμφερόντων τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Αντίθετα συνέχιση
ἀντίκρυσης τοῦ προβλήματος καί διεξαγωγῆς τῶν συνομιλιῶν μέσα στά
σημερινά πλαίσια, δέν προοιωνίζουν παρά θανάσιμους αινδύνους γιά
τήν ἐπιβίωση μας τόσον σάν ικράτους όσον καί σάν λαοῦ.