

Με αφορμή την πρόταση για «βελούδινο ημιδιαζύγιο»

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στον εγχώριο τύπο ένα σημείωμα του εκδοτικού οίκου Πατάκη για το νέο βιβλίο του Σταύρου Λυγερού με τίτλο «Κυπριακό: Η αιρετική λύση» και που πρόβαλλε τη σκοπιμότητα για ένα «βελούδινο ημιδιαζύγιο». Σε ένα σημείο του κειμένου αναφέρει ότι ο συγγραφέας το έγραψε με την ελπίδα ότι μπορεί να συμβάλει στην έναρξη της αναγκαίας εθνικής συζήτησης για αναθεώρηση της στρατηγικής «στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών». Είναι υπό αυτή την ιδιότητα που γράφω αυτό το κείμενο ως μέλος μιας μη πολιτικής κίνησης. Όμως δε θα ασχοληθώ με την ανάλυση της πρότασης αυτής καθ' εαυτή αλλά για το κυρίως αντικείμενο της μελέτης του βιβλίου που είναι «η ανεύρεση της συγκριτικά καλύτερης δυνατής ρεαλιστικής λύσης ώστε ο Κυπριακός Ελληνισμός να αναπτυχθεί στις πατρογονικές του εστίες».

Δεν είναι μόνο ο κ. Λυγερός που όταν μιλούν για το στόχο της επίλυσης του Κυπριακού αναφέρονται ιδιαίτερα στους Ελληνοκύπριους αντί στους Κύπριους γενικά. Το ερώτημα είναι γιατί ξεχωρίζουμε τους Ελληνοκύπριους από τους υπόλοιπους Κύπριους που, σχεδόν όλοι, κατοικούν και αυτοί από αιώνες σε αυτόν τον τόπο και που έχουν τις «πατρογονικές τους εστίες» σ' αυτή τη γη που λέγεται Κύπρος;

Και το συναφές βασικό ερώτημα: Ποιο είμαστε εμείς οι «Ελληνοκύπριοι»; Ποιο είναι το ιδιαίτερο μας χαρακτηριστικό στη βάση του οποίου διεκδικούμε το δικαίωμα να έχουμε την πρώτη επιλογή στον τόπο που έχουμε «τις πατρογονικές μας εστίες»; Αν εννοούμε ότι εμείς, οι Ελληνοκύπριοι, είμαστε οι γνήσιοι συνεχιστές αυτού που λέγεται Ελληνική καταβολή, τότε θα πρέπει να αναμένουμε ότι και στο αίμα μας έχουμε το Ελληνικό DNA. Όμως όλες οι σχετικές αιματολογικές μελέτες απέδειξαν ότι το DNA μας είναι πολύ διαφορετικό από αυτό των Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα και ότι συγγενεύουμε αιματολογικά περισσότερο με εκείνο των κατοίκων της Εγγύς Ανατολής και ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι έχουμε το ίδιο DNA! Και αυτό το αιματολογικό χαρακτηριστικό είναι, βέβαια, το φυσικό αποτέλεσμα ενός λαού που κατάγεται αρχικά από τους Ετεοκύπριους που ήλθαν από την Ανατολία πριν οκτώ περίπου χιλιάδες χρόνια και που εξελληνίσθηκαν σταδιακά από τους Έλληνες έποικους που ήλθαν στην Κύπρο πριν τρεις τόσες χιλιάδες χρόνια. Ακολούθως, ήλθαν και έκαναν αποικίες και οι Φοίνικες και ήλθαν και κατοίκησαν εδώ σε κάποιους αριθμούς Φράγκοι, Τούρκοι και Αρμένιοι και Μαρωνίτες. Επομένως, πρέπει να δώσουμε άλλον ορισμό στον όρο Ελληνοκύπριοι, όπως, πιθανώς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που μιλούν Ελληνικά και που μεγάλωσαν στην Κύπρο σε ένα κοινωνικό-πολιτιστικό-πολιτικό περιβάλλον με τον χαρακτηρισμό του «Ελληνοκύπριου» και που θέλουν να αυτό-προσδιορίζονται ως Ελληνοκύπριοι. Με τον ίδιο αυτό τρόπο, βέβαια, ο καθένας μπορεί να αυτό-προσδιορίζεται εθνικά-κοινωνικά, ανεξάρτητα των αιματολογικών του χαρακτηριστικών.

