

## ΜΙΑ ΑΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Για μέρες τώρα, πολίτες και οργανώσεις εκφράζουν δημόσια την διαφωνία αλλά και την ανησυχία τους για την εξαγγελθείσα αγορά των δυο πυραυλάκατων από το Ισραήλ.

Οι οποιοσδήποτε ενέργειες των ανθρώπων ,πιο πολύ αφορούν κράτη όπου κατά τεκμήριο οι σοβαρές αποφάσεις έχουν την σφραγίδα της συλλογικότητας , πρέπει να συνοδεύονται με κάποια συλλογιστική . Ως εκ τούτου συναφώς τίθενται ενδεικτικά κάποια ερωτήματα :

1 Ποιος ο σκοπός της αγοράς των δυο πυραυλάκατων?

2 Υπάρχει η οικονομική ευχέρεια της αγοράς τους ?

3 Μήπως εξυπηρετούνται και άλλοι παράπλευροι στόχοι με την αγορά?

Όπως διαρκώς επαναλαμβάνει ο Υπουργός Άμυνας οι πυραυλάκατοι θα αγοραστούν για να προστατεύουν την κυπριακή ΑΟΖ από ενδεχόμενες επιβουλές. Και αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά , ο κίνδυνος για οποιασδήποτε μορφής παρενοχλήσεις προέρχεται από την Τουρκία. Ε και τα θα γίνει αν υποθέσουμε ότι δημιουργείτε θερμό επεισόδιο κάπου μερικές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την Κύπρο μέσα στη θάλασσα? Θα μπορέσουν οι δυο πυραυλάκατοι να αντεπεξέλθουν με τις δεκάδες των πολεμικών πλοίων του Τουρκικού στόλου και τις εκατοντάδες πολεμικών αεροπλάνων που διαθέτει η Τουρκική αεροπορία ?

Την στιγμή που ψάχνουμε ακόμα για αγνοούμενους στα πηγάδια και τα χωράφια , νομίζουμε ότι δεν θα έπρεπε να δημιουργούμαι προϋποθέσεις για να αρχίσουμε να ψάχνουμε και στην θάλασσα.

Στον μέσο νουνεχή Κύπριο θα πρέπει αντιληπτό μέσα από πικρές δυστυχώς και οδυνηρές εμπειρίες ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στρατιωτικά την Τουρκία. Αντίθετα , δεν θα έπρεπε να ήταν δύσκολο και συνειδητοποιηθεί ότι , της ΑΟΖ μας θα προστατεύουν οι Αμερικανοί λόγω Noble οι Γάλλοι λόγω Total , οι Ισραηλίτες λόγω κάποιων κοινών αναφορικά με τους υδρογονάνθρακες και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την Κύπρο.

Αλλά ας προχωρήσουμε και στο δεύτερο ερώτημα , αν υπήρχε δηλαδή η ευχέρεια για την αγορά του. Θα ήταν πολύ δύσκολο στο ερώτημα αυτό να δινόταν καταφατική απάντηση , τη στιγμή που η Κυβέρνηση προσπαθεί να εξοικονομήσει δαπάνες από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και όταν σημαντικά αναπτυξιακά έργα αναβάλλονται γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και να αγοραστούν πυραυλάκατοι που στην περίπτωση θερμού επεισοδίου , την επομένη δεν θα υπάρχουν.

Συνεπώς γίνεται η παρατήρηση ότι πέραν των 100 εκ. θα ξοδευτούν και μερικές άλλες δεκάδες για την αγορά των πυραύλων , που αν έχουμε την τύχη να μη χρησιμοποιηθούν θα κληθούμε κάποια ώρα να τους αντικαταστήσουμε γιατί θα έχουν παλιώσει! Ωστόσο και σε συνθήκες οικονομικής ευμάρειας οι πυραυλάκατοι λόγω των κινδύνων που εξυπακούουν , δεν θα έπρεπε να αγοραστούν.

Μήπως όμως με την αγορά των πυραυλάκατων εξυπηρετούνται και άλλοι παράπλευροι στόχοι? Ασφαλώς , τόσο η αγορά των πυραυλάκατων και η επιδιόρθωση /αναβάθμιση των επιθετικών ελικοπτέρων της Ε.Φ αποτελούν χειρονομίες ενίσχυσης των σχέσεων της χώρας μας με το Ισραήλ

και την Ρωσία αντίστοιχα. Είναι , ωστόσο η κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας τέτοια που να επιτρέπει τέτοιου είδους χειρονομίες?

Εν κατακλείδι η αγορά των πυραυλάκατων καθόλου δεν ενδείκνυται γι οικονομικούς λόγους , αλλά κυρίως για τους ορατούς κινδύνους που εξυπακούει. Γιατί στο σημείο που οι πυραυλάκατοι θα χρειαζόταν να δράσουν , σε εκείνο ακριβώς το σημείο θ' άρχιζε για την Κύπρο μια νέα περίοδος περιπετειών , καταστροφών και αστάθειας.

Είτε το θέλουμε είτε όχι στην περίπτωση της Κύπρου δεν υπάρχουν οι δυνατότητες στρατιωτικών αναμετρήσεων. Υπάρχει μόνο η διπλωματία και οι δυνατότητες που μας παρέχει η παρουσία μας στην Ε.Ε και αυτές μάλιστα περιορισμένες αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές. Παρεπιπτόντως την ώρα που έντονες καταβάλλονται προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό τι είδος μηνύματος δίνει η εξαγγελία της αγοράς των πυραυλάκατων?

**ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ**