

Πού το πάει ο κ. Ντενκτάς και η Τουρκική πλευρά:

Ενώ μόλις το περασμένο φθινόπωρο αρνήθηκε ο κ. Ντενκτάς την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. για συνομιλίες, έστειλε τον περασμένο μήνα απανωτές επιστολές στον Πρόεδρο Κληρίδη, ζητώντας συνάντηση, με σκοπό την εκατέρωθεν διευκρίνιση θέσεων.

Προφανώς, η μυστική διπλωματία αλλά και η δύσκολη θέση στην οποία περιήλθε η Τουρκία απέφεραν καρπούς. Σ' αυτό συνέτειναν ίσως και οι ξεκάθαρες δηλώσεις των ανωτάτων αξιωματούχων της Ε.Ε. (Prodi, Verheugen, Fontaine) που επεσκέφθησαν πρόσφατα την Κύπρο και δεν άφησαν αμφιβολίες για την επικείμενη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά στις 4 του Δεκέμβρη και ακολούθησε το δείπνο στο σπίτι του κ. Ντενκτάς, ενώ ένα άλλο γεύμα, στο σπίτι του κ. Κληρίδη αυτή τη φορά, αναμένεται το Γενάρη.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν δημιουργήσει ευεξία, πιο πολύ ανάμεσα στις Τουρκοκυπριακές μάζες αλλά και σε μεγάλο μέρος των Ελληνοκυπρίων. Δεν είναι λίγοι μάλιστα που πιστεύουν ότι ξεκίνησε επί τέλους η πορεία για λύση του Κυπριακού...

Όμως έτσι έχουν τα πράγματα; Πρόκειται για μια πράγματι ειλικρινή προσπάθεια από μέρος του κ. Ντενκτάς και της Άγκυρας για ουσιαστικές συνομιλίες; Μήπως πρόκειται απλά για διπλωματικό ελιγμό της Τουρκίας, στην πορεία της προς την Ευρώπη και που στόχο έχει να τη βγάλει από το αδιέξοδο που βρίσκεται; Οι προθέσεις της Άγκυρας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες και κρίνοντας από τις πρόσφατες δηλώσεις των επισήμων της Τουρκίας (Ecevit, Cem, Bahçeli) δεν διαφαίνεται ουσιαστική στροφή ή αλλαγή προθέσεων...

Δεν υπάρχει πρόθεση έκφρασης απαισιοδοξίας, το αντίθετο έντονη είναι η επιθυμία δημιουργίας κινητικότητας στο Κυπριακό. Ωστόσο μια σειρά από γεγονότα στην κατεχόμενη Κύπρο μας κάμνουν να αμφιβάλλουμε για τη γνησιότητα των πρόσφατων χαμόγελων και τις χειραψίες του κ. Ντενκτάς.

Έτσι, ενώ τις τελευταίες μέρες προβάλλει ο κ. Ντενκτάς ως ο πρέσβης της ειρήνης, μια σειρά ενεργειών του στα κατεχόμενα τείνουν να αναιρέσουν αυτό που δείχνει..

Πράγματι, την πρόπερασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, παρεμπόδισε την προσέλευση των συνδικαλιστικών και γυναικείων Τουρκοκυπριακών οργανώσεων στις διαλέξεις που έδωσε η Ελληνίδα Επίτροπος για θέματα Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Α. Διαμαντοπούλου στο Λήδρα Πάλας.

Ακόμα στις 2 του μηνός, παραμονές της συνάντησης με τον Πρόεδρο Κληρίδη, εμπόδισε τους κ.κ. Χριστόφια και Βασιλείου με τις συνοδείες τους, να περάσουν στα κατεχόμενα για να πάρουν μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου του Τουρκοκυπριακού Κόμματος Υ. Β. Η. (Κίνημα Πατριωτικής Ενότητας).

Επίσης, στην ενημέρωση που έκαμε σε κόμματα, οργανώσεις και πολιτικούς παράγοντες ο κ. Ντενκτάς για την επικείμενη του συνάντηση με τον κ. Κληρίδη, απέφυγε να καλέσει το Υ. Β. Η., που είναι η πιο σοβαρή κομματική αντιπολιτευτική φωνή στα κατεχόμενα.

Ταυτόχρονα έστειλε τους εκτελεστές ενταλμάτων στα γραφεία της γνωστής εφημερίδας της αντιπολίτευσης "Anvura", για να εισπράξουν το πρόστιμο του λιβέλου που του επεδικάστη και που μαζί με τους τόκους (30%) υπερβαίνει τα 30.000 δολάρια, ποσό υπέρογκο για τα δημοσιογραφικά δεδομένα. Το γεγονός ξεκάθαρα δείχνει τις προθέσεις του να φιμώσει αυτό που ουσιαστικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η σάλπιγγα της Τουρκοκυπριακής Αντιπολίτευσης.

Κοντά σ'αυτά και η προσπάθεια του να αναβιώσει την εφημερίδα "Nacak" (Τσεκούρι), με το νέο όνομα "Volkan" (Υφαίστιο), που μόλις άρχισε η κυκλοφορία της, ~~στη συνέχεια θα αναβιώσει την εφημερίδα "Nacak"~~

Επισημαίνεται ότι η "Nacak" (Νατζιάκ) άρχισε την κυκλοφορία της τις ημέρες που άρχισαν οι διακοινοτικές συγκρούσεις του '63. Εκδότης της εφημερίδας ήταν η T.M.T, αρχηγός της οποίας ήταν τότε ο κ. Ντενκτάς. Η "Nacak" διαδραμάτισε τότε στις διακοινοτικές σχέσεις έντονα διαιρετικό ρόλο και κυριολεκτικά ήταν το τσεκούρι που κτυπούσε κάθε θετική ενέργεια προς την πλευρά των διακοινοτικών σχέσεων. Τη "Volkan" θα εκδίδουν οι ίδιοι κύκλοι που εξέδωσαν τότε τη "Nacak" και που πρόσκεινται στον κ. Ντενκτάς. Αν ήταν δυνατό να αμφιβάλλει κανείς για τις προθέσεις της εφημερίδας, θα αρκούσε να αναφερθεί ότι, παράγοντες που σχετίζονται με την εφημερίδα, μεταξύ των οποίων και οι καταζητούμενοι από την Interpol για τη δολοφονία των Ισαάκ/Σολωμού, ετοίμασαν κατάλογο με τις προγραφές 200 περίπου ατόμων. Πιο συγκεκριμένα απείλησαν ότι τα εν λόγω πρόσωπα θα εκτελεστούν αν τα πράγματα οδηγήσουν σε θετική εξέλιξη στο Κυπριακό και ότι δεν θα ζήσουν για να δουν τη λύση που επιθυμούν. Αυτά δημοσίευσε πρώτα η Kibrisli, η εφημερίδα που στηρίζεται από την Τουρκική Πρεσβεία και αξιωματικούς του Τουρκικού Κατοχικού Στρατεύματος ~~και~~ στη συνέχεια αναδημοσίευσε η "Anvura".

Τα πιο πάνω κάθε άλλο παρά συνάδουν με το καινούργιο πρόσωπο που αυτές τις μέρες προβάλλει ο κ. Ντενκτάς... Και τίθεται ξανά το ερώτημα: Αν πράγματι η Άγκυρα έχει κάμει στροφή στο Κυπριακό και θέλει να προχωρήσουν οι συνομιλίες, πώς επιτρέπει στον κ. Ντενκτάς να λειτουργεί μ'αυτό τον τρόπο και να συμβαίνουν όλα αυτά; Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό που αναφέρεται αρκετές φορές, ότι δηλαδή δεν είναι η Άγκυρα που ποδηγετεί τον κ. Ντενκτάς αλλά το αντίθετο ~~συμβαίνει~~; Δεν είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι άλλα αφήνει να νοηθούν και άλλα έχει στο μυαλό του ο κ. Ντενκτάς;

Όλα αυτά δύσκολα θα δημιουργούσαν συνθήκες αισιοδοξίας. Εκτός κι αν ο διεθνής παράγοντας έχει πάρει την απόφαση – κάτι που δεν έχει γίνει εμφανές - να οδηγήσει τα πράγματα θέλοντας και μη προς μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Σ' αυτό το στάδιο δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι συζητήθηκε στα πλαίσια της μυστικής διπλωματίας, ούτε βέβαια και τι θα τοποθετηθεί στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων τον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Μάλιστα δεν μπορεί να αποκλειστεί, τον επόμενο Γενάρη, στα πλαίσια κάποιας «χειρονομίας καλής θέλησης» να αποσυρθεί και μέρος της κατοχικής δύναμης ή και άλλης ακόμα χειρονομίας, προς χάριν της δημιουργίας καλού κλίματος. Ακόμα, για να διατηρηθεί το καλό κλίμα δεν αποκλείεται οι συνομιλίες να ξεκινήσουν με θέματα χαμηλής πολιτικής. Εκείνο που μάλλον είναι βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι δεν θα περάσει πολύς χρόνος, χωρίς να διαφανούν οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας και του κ. Ντενκτάς...

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

25/12/2001