

Χαιρετίζουμε και επικροτούμε

Πολύ πρόσφατα σε ανακοίνωσή του, ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος υπέβαλλε ότι τα κόμματα και από τις δυο πλευρές, που πράγματι ενδιαφέρονται για λύση στο άμεσο μέλλον, θα έπρεπε να αρχίσουν μεταξύ τους επαφές.

Ως εκ τούτου χαιρετίζουμε την πρόσφατη συνάντηση ανάμεσα στο ΔΗΣΥ και το CTP, το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες στις οποίες θα εμπλακούν και άλλα κόμματα από τις δυο πλευρές.

Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι μόνο θετικά μπορούν να προκύψουν απ' αυτές τις συναντήσεις, όπως άλλωστε άφησαν να διαφανεί τόσο οι δηλώσεις του κ. Αναστασιάδη όσο και του κ. Ταλάτ.

Δεδομένου ότι υπάρχει η βούληση για λύση, το Κυπριακό θα λυθεί μόνο μέσα από συνομιλίες, τη συναντήληψη και την επίδειξη διάθεσης για συμβιβασμό, στα πλαίσια όμως του πραγματισμού.

Αντίθετα, η αποφυγή επικοινωνίας, με πρόσχημα τη μη αναγνώριση της άλλης πλευράς, αποτελεί κατά την άποψή μας κατάλοιπο παρωχημένων εποχών, που δεν συνάδουν ούτε με το κλίμα συμφιλίωσης που δημιούργησε και καλλιεργεί ο λαός μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων του Απρίλη του 2003, ούτε με το ευρωπαϊκό πνεύμα της συναίνεσης, του συμβιβασμού και της συμφιλίωσης, που μετά την ένταξή μας στην ΕΕ, θα έπρεπε έργοις να ασπαζόμαστε.

Για όσους δεν φοβούνται τον καταλυτικό ρόλο της επικοινωνίας, θα πρεπε να είναι σαφές ότι η καλλίτερη περίπτωση είναι εκείνη της επικοινωνίας μέσα από την συναίνεση. Η δεύτερη καλλίτερη εκείνη της επικοινωνίας μέσα από τη διαφωνία, ενώ η χειρότερη εκείνη της απουσίας επικοινωνίας.

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος
03/08/2004