



ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
YENİ KIBRIS DERNEĞİ
NEW CYPRUS ASSOCIATION

Αν νιώθαμε τόσο Κύπριοι όσο οι δυο τους ...

Πριν 53 χρόνια , νύκτα 22 ξημερώματα 23 του Απρίλη 1962 , ο Αιχάν Χικμέτ κοιμόταν στο σπίτι του, ενώ ο Αχμέτ Γκιουρκάν γύριζε στο σπίτι και στην οικογένεια του. Όμως οι δολοφόνοι της σοβινιστικής Τ/κης ηγεσίας δεν δίστασαν να φέρουν σε πέρας το αποτρόπαιο έγκλημα τους και σε λίγο τα αίματα κυλούσαν στο κρεβάτι του Χικμέτ και στον κήπο του Γκιουρκάν.

Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου, δικηγόροι και οι δύο, άρχισαν την έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΤΖΙΟΥΜΧΟΥΡΙΕΤ (Δημοκρατία). Η εφημερίδα θα γίνει σύντομα σάλπιγγα συναδέλφωσης, συνεργασίας και αγάπης όλων των Κυπρίων. Η γραμμή της εφημερίδας ήταν η αφοσίωση και αγάπη για την Κύπρο, πατρίδα όλων των Κυπρίων και η περηφάνια των πολιτών της για την κυπριακή τους καταγωγή.

Πίστευαν ακράδαντα οι δύο αυτοί Κύπριοι ότι η κάθε κυπριακή κοινότητα, παράλληλα με την καλλιέργεια, ανάπτυξη και προβολή της ιδιαίτερης της πολιτιστικής κληρονομιάς, είχε το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να αναπτύσσει, μαζί με τις άλλες κοινότητες της χώρας μια κοινή συνείδηση, τη συνείδηση της ενιαίας κρατικής οντότητας, η οποία να προβάλλεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Τον Ιούνιο του 1961, η εφημερίδα γράφει ότι ... το να μιλούμε μέσα στη σημερινή κατάσταση για οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της χώρας μας και να εκφράζουμε πόθους για εκ διαμέτρου αντίθετα καθεστώτα όπως είναι η διχοτόμηση και η ένωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα είτε του κυπριακού λαού στο σύνολο του, είτε της Ελλάδας και της Τουρκίας. Μόνο τους εχθρούς του κυπριακού λαού εξυπηρετεί. Χαρακτηριστική αυτή η αναφορά για το πόσο οι ηγεσίες των δύο κοινοτήτων είχαν πάρει στα σοβαρά την ίδρυση του Κυπριακού κράτους.

Για να προκαλέσουν φωτιές στη διακοινοτική διαμάχη οι αδίστακτες σκοτεινές δυνάμεις είχαν τότε προκαλέσει εκρήξεις στην περιοχή του Αγίου Κασσιανού, καθώς και στα τεμένη Ομεριέ και Μπαϊρακτάρη. Την 22^α Απρίλη του 1962 οι δύο δημοσιογράφοι υποσχέθηκαν να αποκαλύψουν τα ονόματα των δραστών, που

δεν ήταν παρά Τ/κοι μέλη της ΤΜΤ. Η απάντηση ήταν να δολοφονηθούν το ίδιο βράδυ πριν μπορέσουν να αποκαλύψουν οτιδήποτε, σημαδεύοντας έτσι την απαρχή του καταλόγου αυτών που πέθαναν όχι για την ένωση ή την διχοτόμηση αλλά για την ανεξαρτησία της χώρας μας.

Σήμερα 53 χρόνια μετά την δολοφονία τους, που ήταν ένας κρίκος στην αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από το 1974 αλλά και πριν, το 1963, αναθυμούμαστε με συγκίνηση και σεβασμό τους μάρτυρες της συνεργασίας και της συναδέλφωσης όλων των Κυπρίων.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι χαμός τους δεν ήταν άδικος και ότι η θυσία τους θα προβληματίσει, ώστε η ενότητα για ολόκληρο το λαό της Κύπρου να γίνει σύντομα πραγματικότητα. Αν όλοι νιώθαμε Κύπριοι όπως οι δύο δημοσιογράφοι, η Κύπρος θα ήταν σήμερα το νησί της ειρήνης και της ευημερίας, για όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας.

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος
20/04/2015