

Κουτλού Ανταλί

Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος τιμά φέτος την 18^η επέτειο της δολοφονίας ενός αληθινού τέκνου της Κύπρου, που αξίζει την αγάπη την εκτίμηση και το σεβασμό μας.

Ο Ανταλί γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1935. Ωστόσο μεγάλωσε στην Αντάλμα της Τουρκίας, όπου η οικογένεια του μετανάστευσε το 1938. Στη Κύπρο γύρισε το 1955.

Υπηρέτησε για πολλά χρόνια τη δημόσια υπηρεσία, είτε ως γραμματέας της Τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης είτε ως Επιθεωρητής στο σταθμό Μπαυράκ είτε ως διευθυντής στο κυβερνητικό τμήμα ταυτοτήτων. Η μεγάλη του αγάπη για την Κύπρο, εύρισκε την έκφραση της στο γράψιμο στο οποίο αφιέρωνε μεγάλο μέρος του χρόνου του.

Τα βιβλία του περιστρέφονταν γύρω από την Κυπριακή κουλτούρα, το θέατρο, την πολιτική σάτιρα και την ποίηση. Ένα από τα ποιήματα του αναφέρεται ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, και μεταφράστηκε και στα Ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό των αναζητήσεων του και της αγάπης του για τη κοινή μας πατρίδα.

Ο Ανταλί αφιέρωσε τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του στην ιδέα της δημοκρατίας και στην προσπάθεια για την ειρήνη και την συμφιλίωση ανάμεσα στις δυο κοινότητες κόντρα στο κλίμα της τότε εποχής στη τ/κη κοινότητα. Δεχόταν τη μια μετά την άλλη απειλές για την ζωή του από τους εξτρεμιστές της τ/κης κοινότητας, εξού και αναγκάστηκε να αφυπηρητήσει πρόωρα από τη δημόσια υπηρεσία.

Τέτοια εποχή, πριν δεκαοκτώ χρόνια ο Κουτλού Ανταλί δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του. Ο Ανταλί πέθανε για την χώρα μας και την ανεξαρτησία της.

Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, όσοι από εμάς πιστεύουμε πάντα στην ανεξαρτησία της χώρας μας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι λίγοι, πάρα πολύ λίγοι επέδειξαν, στο σχετικά σύντομο βίο της ανεξαρτησίας της χώρας μας, την αφοσίωση και την αυταπάρνηση του Ανταλί.

Εκτιμούμε την θυσία του και εκφράζουμε την βαθιά μας ευγνωμοσύνη στον άνθρωπο που έδωσε την ζωή του, στην προσπάθεια της πολιτικής επιβίωσης και της διασφάλισης της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

03/07/2014