

Ανεξαρτησιακό Κίνημα

Ο τίτλος ίσως να μην είναι και τόσο επιτυχημένος ωστόσο εξυπακούει θα έλεγα μια ιδεολογία απομακρισμένη από τον εθνικισμό, πολιτικά μη ταυτισμένη από την Ελλάδα και την Τουρκία κυπροκεντρική βασικά.

Οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ιδεολογία σαφώς εναντιώνονται στη διπλή ένωση στη διχοτόμηση αλλά και στη διαιώνιση της παρούσας κατάστασης στη χώρα του εμείς εδώ και εκείνοι από εκεί.

Και ενώ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γραμμή πλεύσης ούτε προς τη διπλή ένωση ούτε προς τη διχοτόμηση είναι ευδιάκριτες κάποιες ενέργειες που εντάσσουν τον κυπριακό λαό σ'ένα χώρο όχι απλώς πολιτιστικό αλλά ευρύτερο ελληνικό και τουρκικό. Ακόμα ενώ δεν στοχεύει σε κάτι τέτοιο, η πολιτεία (σε αντίθεση με τη διοίκηση του κ. Ντενκτάς) είτε με ενέργειες της είτε με παραλήψεις της υποβοηθεί αυτής της μορφής την ένταξη.

Χειροπιαστά παραδείγματα είναι η λειτουργία της ΕΤ1 (με παρόμοιο τρόπο λειτουργίας TV1, TV2, TV3 στον Τουρκικό τομέα), η υιοθέτηση του ελληνικού Προ-Πο και πρόσφατα του ΛΟΤΤΟ, κ.λ.π.. Δεν αναφέρομαι στην ταύτιση των εκπαιδευτικών συστημάτων που υπάρχουν από πολύ παλιά. Στην τάση αυτή υποβοηθούν διάφοροι άλλοι παράγοντες όπως η σε μεγάλη κλίμακα μεταφορά στις ελληνοκυπριακές εφημερίδες ατόφιων άρθρων ή εκδόσεων από τις ελληνικές εφημερίδες, η αφιέρωση μεγάλου μέρους του δελτίου ειδήσεων του ΡΙΚ σε ελληνικούς πολιτικούς θεσμούς και επικαιρότητες άσχετα με την ελληνική

κουλτούρα των ελληνοκυπρίων, οι ολοένα αυξανόμενες επισκέψεις ελλήνων και ούτω καθ'εξής. Ιδιαίτερα η τελευταία τάση χωρίς τούτο να γίνεται αντιληπτό, δημιουργεί μια έντονη αίσθηση κοινότητας με τους αντίστοιχους όρους της Ελλάδας και της Τουρκίας σε βάρος οποιασδήποτε έννοιας ουσιαστικής επαναπροσέγγισης.

Η όλη ιδέα της επαναπροσέγγισης που θα υποβοηθούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την ιδέα της "ανεξαρτησιακής" αντιμετώπισης, όχι μόνο έχει υποβαθμιστεί αλλά και βάλλεται και από δεξιές ή ακροδεξιές καταστάσεις, μάλιστα τα τελευταία χρόνια σαφείς είναι οι προσπάθειες της μερίδας αυτής να αμαυρώσει την εικόνα του μεσαίου τουρκοκύπριου υπερτονίζοντας οποιαδήποτε επεισόδια συμβαίνουν στο νότο από κακοποιά στοιχεία, δίνοντας παραπλανητικές ερμηνείες σε δηλώσεις προοδευτικών τουρκοκυπρίων αρχηγών ή και ακόμα προσπαθώντας να ταυτίσει το μέσον τουρκοκύπριο με την έννοια ενός άξεστου επιθετικού και εν πάση περιπτώσει εχθρικού τούρκου.

Συμπερασματικά, ενώ η προσπάθεια όπως τουλάχιστον εκφράζεται επίσημα είναι η εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης σε μια ενωμένη δημοκρατία Ομοσπονδιακή έστω και αν οι προσπάθειες που γίνονται κατατείνουν στη συντήρηση αν όχι την διεύρυνση του υφιστάμενου χάσματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες και της παγίωσης ενός πλήρους αρνητικού στερεότυπου για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και τον μέσο τουρκοκύπριο.

Εφόσον δεν ανακοπούν αυτές οι τάσεις και αν ακόμα βρεθεί κάποια φόρμουλα λύσης του Κυπριακού δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει βιώσιμη λύση. Οι δύο κοινότητες θα αλληλοτρώγονται μεταξύ τους για κάποιο διάστημα και θα γίνουν

έρμια, αν όχι, τμήματα των δυό χωρών της Ελλάδας και της Τουρκίας και αυτά σε πρώτο στάδιο. Πολύ φοβούμαι ότι οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν θα είναι ακόμα πιο οδυνηρές.

Τι θα μπορούσε να γίνει