

Επισημάνση και Προβολή τῶν Ἐνδιαφερόντων, Ἰδιοτήτων,
Ἀξιών, Ἐπιδιώξεων καὶ Συμφερόντων πού εἶναι κοινά
γιά ὅλους τοὺς Κυπρίους.

Τά κοινά ἐνδιαφέροντα καὶ συμφέροντα, ἰδιότητες, ἀξίες καὶ ἐπιδιώξεις ὅλων ἀνεξαιρέτα τῶν Κυπρίων πρέπει νά περιστρέφονται συνεχῶς γύρω ἀπό τόν ἄξονα α) τῆς καθολικῆς ὑλικῆς εὐημερίας καὶ β) τῆς πνευματικῆς-πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης τοῦ συνόλου τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ.

Τό πρῶτο σκέλος περιλαμβάνει κλιμακωτά α) τήν ἐπίτευξη ἑνός μίνιμουμ διατροφῆς, ἔνδυσης, ὑπόδυσης καὶ στέγης γιά ὅλους β) τήν συνεχῆ ἀνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπίπέδου ὅλων τῶν Κυπρίων καὶ γ) τήν βαθμιαία ἐξάλειψη τοῦ χάσματος, πού χωρίζει τίς διάφορες κοινωνικές τάξεις.

Τά μέσα γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ βασικοῦ στόχου εἶναι:

Οἰκονομικός Τομέας

(α) Στράτευση καὶ συστράτευση τῶν Κυπρίων σάν ἀτόμων, σάν ἐταιρειῶν, σάν ὀργανώσεων καὶ σάν Κράτους σέ μιά ὕψιστη προσπάθεια γιά μιά ὅσο τό δυνατό μεγιστοποιημένη παραγωγή γιά τό καλό τοῦ συνόλου καὶ τῶν ἀτόμων, μιά παραγωγή πού ἀπό τήν μιά θά καλύπτει πλήρως τίς ντόπιες ὑλικές ἀνάγκες καὶ ἀπό τήν ἄλλη θά εἶναι προσανατολισμένη στίς ἐξαγωγές γιά τήν ἔμμεση βελτίωση τῶν ὑλικῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς. Γι' αὐτό τό σκοπό χρειάζεται συστηματική συνειδητοποίηση τοῦ στόχου σ' ὅλα τά στρώματα τοῦ λαοῦ. Μέσα στή πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀτελεύτητης προσπάθειας, νά ἐνθαρρυνθεῖ καὶ ἡ ἴδρυση μικτῶν οἰκονομικῶν μονάδων πού νά περιλαμβάνουν, τόσο στή διοίκηση, ὅσο καὶ στή χρηματοδότηση καὶ στήν ἐκτέλεση Κυπρίου ἀπ' ὅλες τίς Κυπριακές κοινότητες. Καμμιά ἀπολύτως διάκριση δέν πρέπει νά ὑπάρχει. Ἀκόμα καὶ τό κράτος, σάν ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν Κυπρίων, μπορεῖ νά ἀναλάβει ὠρισμένους πυρῆνες τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας.

Ἐκπαιδευτικός τομέας

(β) Ἡ Πανεπιστημιακή (θετικοῦ-τεχνολογικοῦ προσανατολισμοῦ), τεχνική καὶ ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση πρέπει νά προσφέρεται ἀπό τήν ἀρχή κιόλας σέ Κυπριακό Πανεπιστήμιο, κοινό γιά ὅλους τοὺς Κυπρίους.

Στό δεύτερο σκέλος, τῆς πνευματικῆς-πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης τοῦ συνόλου τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ἀνάγεται τό πεδίο τῆς σημαντικώτερης δράσης, πού θά δημιουργήσει μιά πραγματικά νέα Κύπρο.

Ἡ Κύπρος δέν εἶναι μονοεθνική χώρα. Σ' αὐτή ζοῦμε Ἑλληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Ἀρμενοκύπριοι καὶ Μαρωνιτοκύπριοι. Εἶναι δηλαδή, ἡ Κύπρος χώρα τετραεθνική, βασικά δέ διεθνική. Αὐτή ἡ πραγματικότητα παρουσιάζει ἰδιάζοντα προβλήματα καὶ ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερους χειρισμούς

καί μεθόδους γιά τήν επίτευξη τοῦ δευτέρου στόχου τῆς πνευματικῆς-πολυτιστικῆς ἀνάπτυξης.

Ἔχουμε ἡ κάθε κοινότητα τίς ἰδιαίτερες μας πολιτιστικές καταβολές μέ τήν ἰδιαίτερη μας ἱστορία, ἔχουμε ὅμως ὅλοι μας συνάμα τήν κοινή μας ἱστορία καί τόν κοινό πολιτισμό μας, ὅσος κατορθώθηκε νά δημιουργηθῆ κοινός. Κι' ὅσον μέ ἀφορᾶ τίς "ἱστορικές μας ἀντιθέσεις" ἢ συγκρούσεις, χρέος μας ἱερό εἶναι νά φρονηματιστοῦμε ἀπ' αὐτές, νά τίς συζεύξουμε κáτω ἀπό τό πρῖσμα τῆς κοινῆς μας πατρίδας καί νά τίς καταστήσουμε γόνιμες, πολύ πιό γόνιμες ἀπ' ὅσο ἦσαν πρὶν μᾶς δηλητηριάσουν τή ζωή οἱ σωβινισμοί μας.

Ἀντλοῦμε πολιτιστικά ἄν πάρουμε τίς δυό βασικές κοινότητες, ἀπό Ἑλληνοκυπριακές καί πανελλήνιες πηγές ἢ/καί ἀπό Τουρκοκυπριακές καί παντουρκικές πηγές. Σήμερα πού οἱ λαοί ἀναπτύσσονται πολιτιστικά ἀπό τή μιά, καί ἀπό τήν ἄλλη ἀναζητοῦν τό ἕτερο στούς ἄλλους λαούς, γιά νά φτάσουν βαθμιαία σέ μιά πληρέστερη αὐτοσυνείδηση καί ὕστερα σέ μιά πανανθρώπινη συγχώνευση-ταύτιση, ἐμεῖς δέν πρέπει ν' ἀπομονωνόμαστε πίσω ἀπό τά τεῖχη τῆς ἄγνοιας ἢ τῆς μικρόψυχης καί τυφλῆς καταφρόνιας τοῦ ἑτέρου πού εἶναι δίπλα μας καί ἀναπνέει μαζί μας τόν ἴδιο ἀέρα καί ρουφᾷ τό ἴδιο φῶς: πρέπει, κοιτάζοντας κατά πρόσωπο ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ν' ἀναζητήσουμε καί νά πραγματοποιήσουμε μιά πλήρη πολιτιστική ἀλληλογνωριμία. Ὁ πολιτισμός, ἡ ἀγχώδης ἢ παλμώδης ἢ ἀγαλλιῶδης αὐτή ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀναζητᾷ τό ἀληθινό, τό ὠραῖο καί τό λεύτερο, εἶναι καί πρέπει νά γίνεῖ κτῆμα μας πρῶτα-πρῶτα σ' ὅτι ἀφορᾶ τοὺς συμπατριῶτες μας. Μέ κρατική μᾶ καί μέ ἀτομική πρωτοβουλία, ἄς φτιαχτεῖ ἡ κοινή κολυμρήθρα, μέσα στήν ὁποία θά προβάλλουμε τό ἰδιαίτητα δικό μας, κι ἄς ἐπιδιώξουμε ὕστερα ἐλεύθερα νά ἐμπνευσθοῦμε ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, γιά νά φτιάξουμε καί νά προβάλλουμε τό κοινό Κυπριακό δικό μας. Ἡ ἀλληλογνωριμία θά φέρεῖ σίγουρα τήν ἀλληλοεκτίμηση καί τή σύζευξη σέ μιά νέα ἔκφραση Κυπριακή. Ἔτσι θά βλέπουμε ὁ καθένας τόν ἑαυτό μας ἀληθινά μέσα στόν ἄλλο κι' ὅλοι οἱ Κύπριοι θά ναι ἀληθινά δικοί μας.

1. Λογοτεχνία (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο), τέχνες (ζωγραφική, ἀρχιτεκτονική, μουσική, χορός κ.τ.λ.), φιλοσοφία, λαϊκές παραδόσεις, κ.τ.λ. ὄλων τῶν κοινοτήτων· νά ἔνα πεδίο μιᾶς ἀένας, φιλότιμης προσπάθειας γιά ὅλους ἐμᾶς τοὺς Κυπρίους, πού θέλουμε νά ἐξασθενίσουμε καί νά καταργήσουμε τό κακό πού μᾶς χωρίζει, πού φιλοδοξοῦμε νά καλλιεργήσουμε, νά ἀναπτύξουμε καί νά γιγαντώσουμε τό κοινό, τό καλό πού μᾶς ἐνώνει.

2. Ὀνειρεῦομαι τήν ὥρα πού οἱ Κύπριοι θά παρακολουθοῦμε Κυπρίους ἠθοποιούς νά παίζουν ἕνα ΕΚ, ΤΚ, Ἑλληνικό ἢ Τουρκικό κτλ. θεατρικό ἔργο.

3. Ἡ Παιδεία πρωτίστως ἔχει τὸ λόγο σ' αὐτὸ σ' ὅλες τὶς βαθμίδες της. Ὑστερα ἀκολουθοῦν οἱ ὀργανώσεις καὶ τὰ ἄτομα. Ἴσως ἡ ἴδρυση Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ νὰ εἶναι πολὺ ἐξυπηρετική.
4. Πέρα ἀπ' αὐτὰ τὰ θεμελιώδη, ἀγάπη καὶ σεβασμὸς πρὸς τοὺς δημοκρατικούς θεσμούς, ἀγάπη, προβολὴ καὶ σεβασμὸς στὰ σύμβολα τοῦ Κράτους μας καὶ τοὺς Κρατικούς θεσμούς κι' ἀπόλυτος σεβασμὸς πρὸς τὶς θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις τῶν συμπατριωτῶν μας.
5. Νὰ ἡ πιο μεγάλη πρόκληση τῆς ζωῆς μας, νὰ μάθουμε νὰ συζοῦμε εἰρηνικά καὶ μὲ ἀλληλοεκτίμηση καὶ ἀγάπη ὅλοι ὅσοι κατοῦμε αὐτὰ τὰ χῶματα. Ἡ πατρίδα μας εἶναι ἀρκετὰ μικρὴ γιὰ νὰ τὴν ἀγαπήσουμε ὡς τὸ τελευταῖο ἀκρογιάλιο πετραδάκι της κι' ὡς τὸ τελευταῖο θυμῆρι της κι' ἀρκετὰ μεγάλη, ὡραία κι' ἀξιαγάπητη γιὰ νὰ χωρέση τὴν ἀπεραντωσύνη τῶν ὡραιότερων αἰσθημάτων μας γι' αὐτή.

+++++