

Χαιρετισμός του Προέδρου του Νεοκυπριακού Συνδέσμου

Εκδήλωση: Ιστορία της Κύπρου: Διδακτικές Προσεγγίσεις T.K & E.K

Λευκωσία Δημοσιογραφική Εστία, 1.11.2007

Αγ. Φίλοι,

Από την Ιστορία αντλούμε διδάγματα για το μέλλον. Στη περίπτωση της χώρας μας έχουμε δυστυχώς οι Κύπριοι γίνει σκλάβοι της Ιστορίας και ζούμε μ' αυτήν, μη μπορώντας έτσι να οραματιστούμε ένα καινούριο μέλλον, βασισμένο στις σύγχρονες πραγματικότητες, τις δυνατότητες και τις πραγματικές ανάγκες της χώρας μας.

Είναι αναντίλεκτο ότι η παιδεία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών. Και μέρος αυτής της παιδείας αποτελεί και η διδασχία της Ιστορίας, που θα πραγματευθούν οι τρεις εισηγητές μας.

Εγώ θα περιοριστώ απλώς σε δύο επισημάνσεις:

- Ότι ο τρόπος που διδάσκεται η Ιστορία επηρεάζει βαθειά τις αντικρύσεις και τα οράματα μας, εξού και χωρίς να απομακρύνεται από την αλήθεια, δεν μπορεί να διδάσκεται ad abstractum από τα οράματα και τις επιδιώξεις μας.
- Κι αυτό με φέρνει στη δεύτερη μου επισημάνση. Ότι δηλαδή ενώ καθημερινά γίνεται λόγος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, καθόλου δεν έχουμε ασχοληθεί με τον πυρήνα της, που δεν είναι τίποτε άλλο από το περιεχόμενο της παιδείας μας. Και η σχετική έκθεση των «σοφών» που υποβλήθηκε πριν μερικά χρόνια, ρητά αναφέρει ότι το περιεχόμενο της παιδείας μας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της Κυπριακής Πολιτείας, που δεν είναι άλλοι από την επικράτηση της ειρήνης και την επανένωση της χώρας.

Μένω ως εδώ, για να αφήσω τους εισηγητές που είναι ασφαλώς πιο ειδήμονες, να παρουσιάσουν τις δικές τους απόψεις.

Ευχαριστώ.