



ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
YENİ KIBRIS DERNEĞİ
NEW CYPRUS ASSOCIATION

Τιμητική Βράβευση των Ηγετών της «Δικαιοδικής Πρωτοβουλίας για Ενωμένη Κύπρο»

Στην ετήσια συνεστιάση του Νεοκυπριακού Συνδέσμου που έγινε στη Λευκωσία το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου έγινε, μεταξύ άλλων, και ειδική βράβευση των ηγετών της Δικαιοδικής Πρωτοβουλίας για Ενωμένη Κύπρο, των Σιενέρ Εφτζίλ και Χρίστο Ευθυμίου. Το σκεπτικό της βράβευσης είχε ως ακολούθως:

Όπως είναι γνωστό ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος είναι οργάνωση όλων των Κύπριων. Το όραμα του είναι: μια ελεύθερη ενωμένη και ειρηνική Κύπρος με κατοχυρωμένα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους κατοίκους της και παράγοντας ειρήνης, συνεργασίας και πολιτισμού στην ταραγμένη περιοχή μας αλλά και στον κόσμο.

Σημαντικός στόχος για να επιτύχουμε το κοινό μας όραμα είναι η συνεργασία όλων των Κυπρίων και ιδιαίτερα ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Θεωρούμε ότι η μια κοινότητα προς την άλλη είναι ο σημαντικότερος στρατηγικός συνεργάτης. Μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και συντονίσουμε την δράση μας θα επιτύχουμε την λύση του πολιτικού μας προβλήματος.

Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω στόχων εδώ και μερικά χρόνια έχουμε καθιερώσει να τιμούμε άτομα και οργανισμούς οι οποίοι με την δράση τους συμβάλουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Έτσι φέτος με χαρά τιμούμε την δικαιοδική πρωτοβουλία για Ενωμένη και Ειρηνική Κύπρο και τους ηγέτες της Σιενέρ Εφτζίλ και Χρίστο Ευθυμίου.

Η Δικαιοδική Πρωτοβουλία στην σημερινή της μορφή η οποία διαμορφώθηκε από το 2009 είναι συντονιστικός φορέας 60 Οργανώσεων και Ομάδων και από τις δύο κοινότητες, οι οποίες έχουν κοινό στόχο την επίλυση του Κυπριακού με ειρηνικό τρόπο για μια δικαιοδική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.

Η Δικαιοδική Πρωτοβουλία έχει πλούσια δράση με κινητοποιήσεις, δημοσιεύσεις, δημοκρατικό διάλογο, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί συμπολίτες μας και από τις δύο κοινότητες. Η πλούσια αυτή δράση δυστυχώς αποσιωπάται από τα ΜΜΕ παρόλα αυτά όμως

έχει βάλει το στίγμα της και έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πολύ μεγαλύτερα πράγματα ιδιαίτερα για τους καιρούς που έρχονται.

Τιμούμε λοιπόν της Δικαιοδικής Πρωτοβουλία στο πρόσωπο των δυο σημαντικών Κυπρίων των ιδρυτικών και ηγετικών της στελεχών, τον Σιενέρ Εφτζιλ και τον Χρίστο Ευθυμίου.

Και οι δύο έζησαν από την παιδική τους ηλικία τις επιπτώσεις από τις δικαιοδικές ταραχές και συγκρούσεις. Ο Σιενέρ από την Καλαβασό, (το θεωρώ τιμή μου που είμαστε συγχωριανοί) από όπου χρειάστηκε να γίνει δύο φορές πρόσφυγας το 63 και το 74 και ο Χρίστος από το Δάλι ο οποίος έχει και αδελφό αγνοούμενο έζησε την δράση αλλά και την δολοφονία του Ντερβίς Καβάζογλου. Διαποτισμένοι όμως και οι δύο με τα πανανθρώπινα ιδανικά του ανθρωπισμού της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης επέλεξαν να αφιερώσουν την ζωή του στην υπηρεσία αυτών των ιδανικών.

Ο Σιενέρ μέσα από τον συνδικαλισμό σαν γενικός γραμματέας της συντεχνίας των δασκάλων και κοινός αντιπρόσωπος του συνδικαλιστικού κινήματος των δασκάλων στα ευρωπαϊκά όργανα και ο Χρίστος Ευθυμίου μέσα από τα φοιτητικά κινήματα και την πολιτική δράση.

Η καθοριστική τους συμβολή όμως είναι μέσα από το δικαιοδικό κίνημα πριν ακόμα από την διάνοιξη των οδοφραγμάτων και με πολλούς κινδύνους πολλές φορές. Έχουν βάλει τις βάσεις και τώρα ηγούνται τις Δικαιοδικής Πρωτοβουλίας αλλά και άλλων δικαιοδικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όπως την δικαιοδική πρωτοβουλία για τους Αγνοούμενους «**Μαζί Μπορούμε**» στην οποία ηγείται ο Χρίστος Ευθυμίου και ο Σιενέρ στο σπίτι της Συνεργασίας στην δικαιοδική πλατφόρμα των δασκάλων και άλλα.

Τιμούμε λοιπόν απόψε δύο ωραίους Κύπριους.

Πρότυπα των Κύπριων πολιτών μιας επανενωμένη και ειρηνικής Κύπρου.

Τελειώνοντας καλούμε και εμείς όπως και η δικαιοδική Πρωτοβουλία τους δύο ηγέτες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να τολμήσουν έτσι που να έχουμε θετική κατάληξη επιτέλους στις εντατικές συνομιλίες.

Φανταστήκατε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν στις συνομιλίες αντιπροσώπευαν τις δύο κοινότητες ο Σιενέρ και Χρίστος;

Χρίστος Νεοκλέους

Εκ μέρους του Νεοκυπριακού Συνδέσμου.