

Ας τους αφήσουμε...

Πολύς σάλος δημιουργήθηκε τη περασμένη βδομάδα και ακόμα συνεχίζεται, όταν στα ράφια της βιβλιοθήκης του Κυπριακού Πανεπιστημίου βρέθηκε το βιβλίο του γνωστού Κύπριου διανοουμένου και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, "Ολική Κύπρος". Πρόκειται για ένα βιβλίο που τυπώθηκε στη Λευκωσία και κυκλοφόρησε το 1990 και του οποίου τα αντίτυπα έχουν εξαντληθεί.

Ξενίζει από πρώτη άποψη γιατί ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν πέντε χρόνια και διαβάστηκε αρκετά, αφού έχει εξαντληθεί και για το οποίο έγιναν και δημοσιεύτηκαν ^{βιβλίο} ~~και~~ κρισιές, προκαλεί, πέντε χρόνια μετά, τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις....

Κάποιες πληροφορίες, δυστυχώς, ^{τείνουν} να παρουσιάσουν σαν αφετηρία της αντίδρασης, όχι αυτό τούτο το περιεχόμενο του βιβλίου αλλά την ανάγκη αποκλεισμού του κ. Κιζιλγιουρέκ από τη θέση του λέκτορα της έδρας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, θέση για την οποία φαίνεται να ενδιαφέρεται πρόσωπο προσκείμενο στο κόμμα που πρώτο αντέδρασε!

Κατά τα άλλα, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο ίδιος ο συγγραφέας, "το βιβλίο δεν είναι ένα επιστημονικό σύγγραμμα αλλά [αφορά] τη ψυχολογία και τον προβληματισμό ενός Τουρκοκύπριου.... Η διαλεκτική των Κυπρίων είναι κλειστή στην Ένωση και τη Διχοτόμηση κι' αναχτή στην "Ολική Κύπρο". Είναι τώρα μία ιστορική στιγμή όπου οι Κύπριοι αναζητούν μία κοινή πατρίδα". Και καταλήγει ο συγγραφέας: "Η έννοια Ολική Κύπρος έχει σαν αφετηρία μιά ολική προσέγγιση προς την ιστορία της Κύπρου και προς τα συμφέροντα των Κυπρίων. Μέσα στη προσέγγισή μου, το καλό δεν είναι ούτε τουρκικό ούτε ελληνικό, αλλά κουβαλάει μέσα του το "καλό" και των δυό κοινοτήτων. Αυτό που είναι καλό μόνο για τη μιά κοινότητα, δεν είναι καλό για ολόκληρη τη Κύπρο. Έτσι στην έννοια Ολική Κύπρος, οι ευθύνες καλύπτουν το σύνολο των Κυπρίων".

Στο διπολισμό μέσα από τον οποίο σκέφτονται οι δυό κοινότητες στην Κύπρο, ένας αντικειμενικός παρατηρητής θα έκρινε ότι όχι μόνο πρόκειται για μιά ενδιαφέρουσα προσέγγιση αλλά ακόμα ότι αυτά που λέει ο συγγραφέας εκφράζουν την άμετρη αγάπη του για τη χώρα μας και μιά αντίκρουση του Κυπριακού, από την οποία απουσιάζει πλήρως ο εθνικισμός και οι τουρκικές θέσεις.

Κι όμως, απομονώνοντας φράσεις, βρέθηκαν άνθρωποι να επικρίνουν το βιβλίο και προχώρησαν μάλιστα να μιλήσουν για "εγχειρίδιο Τουρκικής προπαγάνδας" και "άλωση της παιδείας από τη προπαγάνδα του τουρκικού επεκτατισμού". Πέρα από το ότι πρόκειται για εντελώς διαστρευλωμένες ερμηνείες, οι επικριτές του βιβλίου, που δεν έχουν προφανώς διαβάσει όλα τα βιβλία και τα άρθρα του κ. Κιζιλγιουρέκ, που δεν τον έχουν ακούσει να μιλά σε σεμινάρια, διαλέξεις ή ανοικτές συζητήσεις, που δεν γνωρίζουν τις δραστηριότητές του στο Harvard, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, τη Γερμανία, το Λονδίνο και αρκετές φορές την Ελλάδα με τελευταία φορά μόλις το περασμένο Αύγουστο, δεν είναι καν σε θέση να αντιληφθούν τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο κ. Κιζιλγιουρέκ από την "άλλη μεριά", για την οποία όλα τα βιβλία του απορρίπτονται σαν "ελληνική προπαγάνδα".

Όμως οι γραμμές αυτές δεν σύρονται μόνο για να υποδείξουν ποιός είναι ο κ. Κιζιλγιουρέκ και το έργο του. Σύρονται για να παρατηρήσουν ότι είναι απαράδεκτο να ζητείται να φιμωθεί η ελεύθερη έκφραση και να αποσυρθούν βιβλία - πάλι καλά, ο Χίτλερ τα έκαε.... Δεν έχουμε μάθει δυστυχώς να ανεχόμαστε την άλλη άποψη. Αλλά αν δεν θα υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών στο Πανεπιστήμιο, τότε πού θα υπάρχει; Θέλουμε μήπως να καταστήσουμε ανενεργά βασικά άρθρα του Συντάγματος ή να καταργήσουμε τον Περί Πανεπιστημίου Νόμο;

Αν οι κύριοι που διαφωνούν με όσα εκτίθενται στην "Ολική Κύπρο", θέλουν να είναι σωστοί, εκείνο που θα πρέπει να κάμουν είναι να ζητήσουν από τους δικούς τους κοινωνιολόγους ή πολιτικούς επιστήμονες να εκφράσουν την δική τους άποψη στα δικά τους βιβλία και μαζί με την "Ολική Κύπρο" να βρίσκονται πλάϊ πλάϊ στο ίδιο ράφι της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, αφήνοντας τους μελετητές να κρίνουν ελεύθερα.

Δεν προάγεται η Δημοκρατία με την εθνοκαπηλεία ούτε ο πατριωτισμός με το σκοταδισμό αλλά με την ελεύθερη σκέψη και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, μακριά από προκαταλήψεις και τη μισαλλοδοξία.

Χρειάστηκαν είκοσι χρόνια για να μπορέσει να δημιουργηθεί το Κυπριακό Δικονομικό μας Πανεπιστήμιο. Φέτος λειτουργεί για τέταρτη χρονιά, και ετοιμάζεται να βγάλει τους πρώτους πτυχιούχους. Ας το αφήσουμε να λειτουργήσει μακριά από προκαταλήψεις και κομματικές σκοπιμότητες, ώστε να μπορέσει να βγάλει πραγματικά μορφωμένους και ελεύθερους πολίτες.

Όσο για τους διανοούμενούς μας, ας τους αφήσουμε να κάμουν κι αυτοί τη δουλειά τους. Αν δεν μας αρέσουν αυτά που λέν ή γράφουν, να τ' αγνοήσουμε. Να τους αφήσουμε όμως να τα εκφράσουν...