

Η εγκύκλιος της ΠΟΕΔ:

Διαιώνιση της έλλειψης επικοινωνίας-Ρατσισμός-Απουσία κουλτούρας συμβιβασμού...

Έχει περιπέσει στην αντίληψη μας πρόσφατη εγκύκλιος της ΠΟΕΔ, με θέμα «Στόχοι υπό έμφαση-Αποστολή σημειωμάτων για διάφορες δράσεις», η οποία εστάληκε προς τους Διευθυντές/Διευθύντριες των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Το λιγότερο η εγκύκλιος εκπλήσσει για τις θέσεις της...

Μέσω της εγκυκλίου, η ΠΟΕΔ ουσιαστικά αντιστρατεύεται την επίσημη κυβερνητική πολιτική για προώθηση του στόχου για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους και προσπαθεί να δώσει κάλυψη στα μέλη της, σε περίπτωση που δεν θα εφαρμόσουν την εξαγγελθείσα κυβερνητική πολιτική. Αν και συμμετείχε, όπως αναφέρεται στο πρώτο σημείο της εγκυκλίου, στην επιτροπή προώθησης του πιο πάνω στόχου, έρχεται τώρα η ΠΟΕΔ με αυτή της την εγκύκλιο να υπονομεύσει την κυβερνητική πολιτική που εκφράζεται μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Αντιμάχεται ουσιαστικά το κυβερνητικό έργο και το πρόγραμμα της Κυβέρνησης, που οι πολίτες αυτής της χώρας με πλειοψηφία ενέκριναν, εκλέγοντας τον Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της χώρας.

Ωστόσο τίθεται εδώ και ένα καίριο ερώτημα: Έχει, ούσα συνδικαλιστική οργάνωση, η ΠΟΕΔ το δικαίωμα να αμφισβητεί τους επίσημους στόχους της Πολιτείας, τη στιγμή που αυτοί κανένα απολύτως συνδικαλιστικό δικαίωμα των μελών της δεν επηρεάζουν;

Όμως, αυτό που ιδιαίτερα ενοχλεί με την εγκύκλιο, είναι το γεγονός ότι αυτή η μερίδα του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας, εξ ονόματος του οποίου εκδίδει η ΠΟΕΔ αυτές τις εγκυκλίους, δεν έχει τα κότσια να εκφράσει τα πραγματικά της πιστεύω και προσχηματικά καταφεύγει σε έμμεσες τακτικές καταπολέμησης του στόχου της συμφιλίωσης που έθεσε η Κυβέρνηση. Πράγματι, κρυβόμενοι πίσω από τη δήθεν έλλειψη χρόνου και το δήθεν βαρυφορτωμένο τους πρόγραμμα, τείνουν οι της ΠΟΕΔ να υποκαταστήσουν το ρόλο του Υπουργείου Παιδείας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις προτεραιότητες του και δυναμιτίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα δημιουργίας επαφών με τους Τουρκοκύπριους, που τόσο λείπουν στην πλευρά της Ελληνοκυπριακής νεολαίας. Θέλουν ουσιαστικά να επιβάλουν τις δικές τους αναχρονιστικές, εθνικιστικές και μισαλλόδοξες θέσεις, που εν πολλοίς αντιμάχονται το σημερινό πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της χώρας και βεβαίως μακράν της συνειδητοποίησης ότι ο παλαιός στόχος της Ένωσης και του συμπαρομαρτούντος εθνοκεντρισμού έχουν υποκατασταθεί με την ένταξη σε ένα σύνολο 27 κρατών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την προσπάθεια επανένωσης της χώρας και ανασύνθεσης της κοινωνίας, όπου καμιά θέση δεν έχουν η μισαλλοδοξία και ο εθνοκεντρισμός.

Στο σημείο 2 της εγκυκλίου αναφέρεται ότι «η ΠΟΕΔ διαφώνησε με τις επισκέψεις Τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία μας σε σχέση με τη Δημοτική Εκπαίδευση» και ότι «στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες επισκέψεις». Βέβαια το αν μπορεί ή δεν μπορεί να γίνονται

τέτοιες επισκέψεις θα το δείξει ο χρόνος, μετά που το μέτρο θα δοκιμαστεί και όχι αργιόρι με την αναίρεση του στόχου του Υπουργείου από μια μη νομιμοποιούμενη επί του προκειμένου συνδικαλιστική οργάνωση.

Και καταλήγει στο τέλος η εγκύκλιος ότι, «με βάση το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και τις πραγματικότητες που βιώνει η πατρίδα μας, ο στόχος “Γνωρίζω, δεν ξεχνώ και Αγώνίζομαι” παραμένει μόνιμος στόχος υπό έμφαση, για να τονίζει την αγωνιστική πτυχή της εκπαίδευσης μας, μέχρι την ποθητή απελευθέρωση της πατρίδας μας.» Θέλουμε να παρατηρήσουμε και πάλι ότι, ποιος στόχος παραμένει και ποιος όχι, δεν είναι συνδικαλιστικό θέμα αλλά καθαρά θέμα της Πολιτείας που κατά τεκμήριον καλύτερα γνωρίζει ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίσημος διαπραγματευτής της λύσης εκ μέρους της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και η Κυβέρνηση και όχι κάποιοι που συνθηματολογούν.

Στοιχειώδης λογική υποβάλλει ότι στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, προϋπόθεση αποτελεί να γνωρίσουμε τις ανησυχίες και τα οράματα των συμπολιτών μας Τουρκοκυπρίων. Ο ισχυρισμός ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο – πότε άραγε θα έρθει αυτή η ώρα;- είναι ανεδαφικός και δείχνει άγνοια των προϋποθέσεων μιας βιώσιμης λύσης, την οποία τόσο πολύ κάποιοι κύκλοι αναμασούν, χωρίς ποτέ να μπαίνουν στον κόπο να της δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Δημιουργείται ακόμα η εντύπωση αποδοχής της υφιστάμενης διχοτομικής κατάστασης, αφού τα περί αγωνιστικότητας, απελευθέρωσης κ.λ.π στοχεύουν να αφήσουν τα πράγματα ως έχουν, παραγνωρίζοντας ότι οι συνομιλίες για λύση του Κυπριακού βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι κάποια αρνητικά στερεότυπα που εκατέρωθεν καλλιεργήθηκαν θα πρέπει να αναιρεθούν και η καχυποψία να εξαλειφθεί.

Τέλος, θα θέλαμε να θέσουμε την Κυβέρνηση προ των δικών της ευθυνών, αφού όσοι την ψήφισαν ζητούν την κατά γράμμα εφαρμογή του προγράμματος της, ανεξαρτήτως των όποιων εθνικιστικών αλυχτισμάτων. Ακόμα, σεβόμενη τον λόγο ύπαρξης της, η ΠΟΕΔ θα πρέπει να αντιληφθεί ότι την πολιτική χαράσσει και εφαρμόζει το κράτος. Άλλος είναι ο δικός της ρόλος, τον οποίο δεν θα πρέπει να συγχύζει με εκείνον της Πολιτείας, την οποία δεν έχει δικαίωμα να υπονομεύει έστω και αν διαφωνεί.

Καταληκτικά παρατηρείται ότι η εγκύκλιος της ΠΟΕΔ υποθάλλει την συνέχιση της έλλειψης επαφής ανάμεσα στις νεολαίες των δύο μεγαλύτερων κοινοτήτων της χώρας, με όλα τα αρνητικά που συνεπάγεται η έλλειψη επικοινωνίας. Ακόμα υποδηλοί την έλλειψη κουλτούρας για συμβιβασμό, sine qua non για να υπάρξει πιθανότητα λύσης του Κυπριακού. Τέλος αποπνέει ρατσισμό και μια ασύγγνωστη πολιτική διακρίσεων, που κινδυνεύει να εκθέσει την χώρα μας διεθνώς.

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος