

Ο ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μέ αφορμή ανακοίνωση του Νεοκυπριακού Συνδέσμου, για τὰ σχολεία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐδημοσιεύτηκε στήν ἐκδοση τῆς ἡμερησίας "Δημοκρατική" ἡμερομηνίας 3.7.1977, ἔνυπόγραφο ^{ἀρθρο} τοῦ κ. Λυκαύγη μέ τόν τίτλο "Οἱ ἀντι-Κύπριοι", στό ὁποῖο γίνεται δριμύα κριτική τοῦ Νεοκυπριακοῦ Συνδέσμου.

Ὁ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος ὑπεστήριξε ὅτι τὰ σχολεία πού ὑπάγονται στή κυβέρνηση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀνεξαρτήτου κράτους, μέλους τοῦ ΟΗΕ, πρέπει νά ὀνομάζονται Κυπριακά καί ὄχι Ἑλληνικά διότι ὀνομάζοντάς τα ἀδιακρίτως Ἑλληνικά εἶναι σάν νά λέμε ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι μέρος ἢ ἐπαρχία τῆς Ἑλλάδας καί ὄχι ἀνεξάρτητο κράτος. Για παράδειγμα, εἶναι σά νά λέμε ὅτι εἶναι ὀρθό οἱ Αὐστριακοί ὀνομάζουν τὰ σχολεία τους ^{Γερμανικά} καί οἱ Βραζιλιάνοι τὰ δικά τους Πορτογαλλικά. Κανένα κράτος δέν μπορεῖ νά κάνει κάτι τέτοιο καί νά ἔχει ταυτόχρονα τήν ἀπαίτηση νά θεωρηταί ἀπό ἄλλα κράτη ἀνεξάρτητο.

Σημειώνουμε ὅτι στήν ἴδια ανακοίνωση ὁ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος διασαφήνισε ὅτι "... δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφισβήτηση τῆς γλώσσας ἢ τῶν παραδόσεων πού σωστά ἀποτελοῦν ἀξιόλογο στοιχεῖο στό περιεχόμενο τῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς πολιτιστικῆς ζωῆς τῶν Ἑλληνοκυπρίων. Οὔτε μπορεῖ νά ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία γιά τούς δεσμούς τῶν Ἑλληνοκυπρίων μέ τήν Ἑλλάδα ἢ τή φίλια καί ὑποστήριξη πού ἡ χώρα αὐτή προσφέρει στήν Κύπρο!"

Ὁ κ. Λυκαύγης μέ αφορμή τοῦ τί ἔχει ὑποστηριχθεῖ σ'αὐτή τήν ανακοίνωση "στόλισε" τό σύνδεσμο μέ ἀρκετά ἐπίθετα καί τοῦ ἀπέδωσε τελείως ἀνύπαρκτους καί ἀνυπόστατους στόχους. "Ἐδωσε κοσμητικά ἐπίθετα ὅπως, "ἀρνησιπάτριδες", ξενοκίνητοι μεταξύ ἄλλων, καί προσπάθησε νά παρουσιάσει τόν Σύνδεσμο σάν ἀγωνιζόμενο νά ^{επιφέρει} "ἐμφράζεται τό κακό" τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδας. Κατέληξε μάλιστα ὁ κ. Λυκαύγης στό συμπέρασμα ὅτι ὁ Νεοκυπριακός ἔκαμε αὐτή τήν ανακοίνωση γιά νά ὑπονομευθεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἡ γραμμή του, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν ἀγῶνα του νά διατηρηθεῖ ἡ Κύπρος ἀνεξάρτητο κράτος!

Μέ τό μακροσκελές του άρθρο πού στό περισσότερό του μέρος δέν καταπιάνεται μέ τήν ούσία τής ανακοίνωσης του συνδέσμου αλλά μέ θέματα πού ουτε καν πήρε θέση ο σύνδεσμος, νομίζουμε ότι ο κ. Λυκαύγης κάθε άλλο παρά έπεισε ότι όταν, κάποιος πού γεννήθηκε και κατοικεί στό χώρο αυτό πού όνομάζεται Κύπρος, έχει ταυτότητα πού γράφει πάνω "Ιθαγένεια Κυπριακή" και κατέχει διαβατήριο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, όνομάσει τά σχολεία πού πηγαίνουν τά παιδιά του Κυπριακά, είναι "άρνησιπάτρις", ξενοκίνητος ή είναι ένάντια στό Πρόεδρο του κράτους πού άγωνίζεται νά διατηρήσει τήν ανεξαρτησίαν αυτού του τόπου. ή μόνη έξήγηση πού μπορούμε νά δώσουμε στό γιατί ο κ. Λυκαύγης πήρε αυτή τή στάση σ'αυτό τό θέμα, είναι ίσως ότι αυτός θεωρεί τήν Ελλάδα σαν πατρίδα του και όχι τήν Κύπρο. Δηλαδή μπορεί ακόμα νά πιστεύει στην ένωση ... Δικαίωμα του κ. Λυκαύγη νά πιστεύει σέ ότι θέλει αλλά θα τον παρακαλούσαμε νά ξαναμελετήσει τήν έννοια τής λέξης "άρνησιπάτρις".

Στήν προσπάθειά του νά αποδείξει ότι ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έχει πάρει διαφορετική γραμμή απ'αυτήν του συνδέσμου όσον άφορᾷ τό πώς πρέπει νά όνομάζονται τά σχολεία μας, ανεφέρθη ο κ. Λυκαύγης στην όμιλία του Προέδρου τής Δημοκρατίας στη Πάντειο Σχολή στις 18 Ιουνίου 1977. Απέτυχε όμως νά ξεχωρίσει ότι ο Μακαριώτατος μίλησε για τήν έπιβίωση του Κυπριακού Έλληνισμού και όχι για τό πώς όνομάζονται τά σχολεία στό Κράτος πού προεδρεύει. Έξάλλου δέν φαίνεται νά διαφώνισε ο σύνδεσμος μέ τό τί ειπε ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας στη Πάντειο Σχολή Τονίστηκε μάλιστα στην ανακοίνωση πού κριτίκαρα ο κ. Λυκαύγης ότι ή " γλώσσα (Έλληνική) και παράδοση σωστά αποτελούν άξιόλογο στοιχείο στό περιεχόμενο τής εκπαίδευσης και τής πολιτιστικής ζωής των Έλληνοκυπρίων ..."

"Ίσως αυτά πού λέχθηκαν νά μή λέχθηκαν μέ τό τόσο ποιητικό ύφος του κ. Λυκαύγη. Δέν μπορούμε νά είμαστε όλοι ποιητές ουτε και νά έχουμε τίς ρητορικές ικανότητες του Προέδρου τής Δημοκρατίας ...

Σέ αρκετά σημεία τής κριτικής του δ κ. Λυκαύγης διερωτᾶται γιατί ὁ σύνδεσμος ὀνομάστηκε "Νεοκυπριακός" καί ὄχι Κυπριακός. Ὑποθέτουμε γιά τόν ἴδιο λόγο πού ἔχουμε τήν "Νεολληνική" ἱστορία καί λογοτεχνία, ὀρισμό πού προσδιορίζει τήν περίοδο πού ἀρχίζει ἀπό ἕνα δεδομένο ἱστορικό ὀρόσημο, τήν περίοδο λίγο πρίν τήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 στήν Ἑλλάδα. Πιστεύουμε ὅτι γιά τήν Κύπρο, τό χουντικό πραξικόπημα καί ἡ Τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974, ἔχουν καθορίσῃ αὐτό τό ὀρόσημο πού ὑπαγορεύει τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας κατεύθυνσης τής πολιτιστικής καί πολιτειακῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας. Βασικό γνώρισμα τής νέας αὐτῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἐντονη συναίσθησις τής ἀνεξάρτητης ὀντότητας τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ἐξοῦ ἡ ὀνομασία "Νεοκυπριακός". Πιστεύουμε ὅτι ~~ἐκείνα~~^{ἐνός} ἀπό τούς λόγους πού ὀδηγήσαν στό πραξικόπημα τοῦ 1974 ἦταν ἡ ἔλλειψις αὐτῆς τής συναίσθησις τής ἀνεξάρτητης ὀντότητας τοῦ Κράτους.

θέλω νά ἐλπίζω ὅτι στό μέλλον δ κ. Λυκαύγης θά μπορούσε νά προσφέρει μιᾶ πιά ἐπικοδομητική κριτική - ἂν θέλει νά κριτικάρει - ὥστε νά βοηθήσει στή διαμόρφωσι τῶν σωστῶν ἀντιλήψεων στό τόπο μας.

+++++