



ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
YENİ KIBRIS DERNEĞİ  
NEW CYPRUS ASSOCIATION

Λευκωσία, 7 'Ιουλίου, 1977.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Ύστερα από ανακοίνωση του Νεοκυπριακού Συνδέσμου, πού έκαμνε όρισμένες ύποδείξεις μεθοδολογικής κυρίως φύσεως, για ύποβολή του άγώνα πού σήμερα διεξάγει ή Κύπρος, δημοσιεύτηκε στην "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ" τής περασμένης Δευτέρας άρθρο μέ τόν τίτλο "Οι 'Αντι-Κύπριοι". Χωρίς νά καταπιαστεί καθόλου μέ τήν μεθοδολογική αύτή σκοπιά τής ανακοίνωσης - άν βοηθοϋν δηλαδή ή όχι τόν κυπριακό άγώνα σήμερα οι έθνικιστικές τάσεις ή ή έξαρση έθνικιστικών συναισθημάτων - ό άρθρογράφος προχωρεί στη διατύπωση των δικών του αύθαίρετων συμπερασμάτων αναφορικά μέ τούς σκοπούς κι έπιδιώξεις του Νεοκυπριακού Συνδέσμου.

Μέ λίγα λόγια τό άρθρο πού ύπογράφεται από τόν κ. "Ανθο Λυκαύγη, προσπαθεί νά παρουσιάσει τόν Σύνδεσμο και τά μέλη του σαν άντικύπριους, ύποστηρικτές ή όργανα του Ιμπεριαλισμού, αντιμακαριακούς και άνθέλληνες. Σοβαρή συσσώρευση κακών, άν ύποθέσουμε ότι ό κ. Λυκαύγης έχει δίκαιο ...

Γιά όσους ώστόσο γνωρίζουν τόν Σύνδεσμο κι έχουν διαβάσει χωρίς προκατάληψη, ό,τι έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα, νομίζουμε πώς δέν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για νά καταλάβουν ότι στό άρθρο γίνεται προσπάθεια σπίλωσης του όνόματος του Συνδέσμου χωρίς καμιάν ούσιαστικά έπιχειρηματολογία. Όμως είναι πιθανό, πώς πολλοί αναγνώστες τής "Δημοκρατικής" δέν γνωρίζουν τόν Νεοκυπριακό Σύνδεσμο, γιατί σαν άρχισυντάκτης τής έφημερίδας αύτης ό κ. Λυκαύγης απέφυγε μέχρι τώρα νά δημοσιεύσει ανακοινώσεις ή κείμενα του ΝΚΣ άλλ'άρκέστηκε, μέ τήν ιδιότητα του σαν άρθρογράφος νά επικρίνει μόνο τόν Σύνδεσμο. Είμαστε λοιπόν ύποχρεωμένοι νά σχολιάσουμε σύντομα τήν καθεμιά από τές τέσσερεις ιδιότητες πού ό άρθρογράφος έχει αποδώσει σ'αυτόν.

Η απόδοση του άνθελληνισμού στον ΝΚΣ όφείλεται βασικά στό γεγονός ότι ό Σύνδεσμος ύποστηρίζει μέ συνέπεια τήν ανεξάρτητη όντότητα τής Κύπρου και γενικά προσπαθεί νά τονίσει σε όλους

./...

τούς Κυπρίους - ανεξάρτητα αλλά όχι σέ αντίθεση μέ τήν έθνική τους καταγωγή - τήν ανάγκη γιά διαφύλαξη τοῦ Κυπριακοῦ Κράτους πού συνδέεται μέ τήν επικράτηση ἑνός πιό ἀπλοῦ καί συγκεκριμένου πατριωτισμοῦ μέ ἀντικείμενο τήν Κύπρο.

Ἡ διαφύλαξη καί ἐνίσχυση τοῦ Κυπριακοῦ Κράτους, ὅπως ἄλλωστε εἶναι γνωστό, εἶναι ἡ ἐπίσημη πολιτική τόσο τῆς Κυπριακῆς ὅσον καί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί ἀπ' ὅτι μπορούμε νά διαπιστώσουμε καί ἡ ἐπιθυμία/ἐπιταγή τοῦ Λαοῦ. Οἱ ἐνέργειές μας ἐντάσσονται λοιπόν μέσα στό πιό πάνω πλαίσιο. "Ἐτσι δέν διστάσαμε κατὰ καιρούς νά καταδικάσουμε δηλώσεις ἢ ἐνέργειες πού κατὰ τήν γνώμη μας ἀντίκεινται στό πλαίσιο αὐτό, τονίζοντας τή ζημιά πού κάνουν στόν ἀγώνα τῆς Κύπρου γιά δικαίωση καί ἐπιβίωση. Ποτέ ὅμως ὁ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος δέν ἐκφράστηκε ἢ ἐνήργησε μέ ἀνθελληνικά κίνητρα γιὰτί τοῦτο ποτέ δέν ἦταν ἐπιδίωξη του. Συμβαίνει ὅμως πῶς κάθε φορά πού ἐμεῖς ὑπενθυμίζουμε τήν ανάγκη γιά διαφύλαξη τοῦ Κράτους μας καί γιά ἐμπρακτὴ ἐνίσχυση τῆς κοινῆς γραμμῆς τοῦ ἀγώνα, μᾶς κατηγοροῦν σάν ἀνθέλληνες καί μέ ἐπιχειρήματα πού ἀφήνουν νά νοηθεῖ ὅτι ἡ ὑποστήριξη μας γιά ἀνεξάρτητο ἐνωμένο καί ἀκέραιο Κυπριακό Κράτος εἶναι ἀντίθετη μέ τήν ἱστορία, τές παραδόσεις καί τόν πολιτισμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὡστόσο ὁ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος καλεῖ ὁποιοδήποτε νά ὑποδείξει μιὰ ἐνέργεια μιάν ἀνακοίνωση ἢ ἔστω καί φράση ἀκόμα πού βγήκε ἀπό τόν Σύνδεσμο καί πού μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ σάν "ἀνθελληνική". Ἄδικη λοιπόν ἡ "ἐξήγηση" τοῦ κ. Λυκαύγη γιά "συμπτώματα παράδοξης εὐαισθησίας ὅταν κάποιος ἀναφερθεῖ στόν Ἑλληνισμό". Ἴσως νά εἶναι δύσκολο γιά τόν ἀρθρογράφο νά καταλάβει πῶς σήμερα στήν Κύπρο κάθε ὑπεύθυνος ἄνθρωπος ἔχει ἐγκαταλείψει, μαζί μέ τήν ἐνωτικὴ ψευτοσυνθηματολογία, ὅλα τὰ σχετικὰ συνθήματα καί ἐπιδιώξεις τῆς "ἐθνικοφροσύνης" - ἢ τοῦλάχιστον ἔχει τήν σύνεση νά μὴν τὰ φωνάζει δημόσια γιὰτί βλάπτουν τόν ἀγώνα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ γιά ἐπιβίωση καί ἐλευθερία. Ἄν γινόταν ἀντιληπτὴ αὐτὴ ἡ ἀπλὴ διαπίστωση, τότε δέν θάπρεπε ν' ἀνησυχούσε ὁ κ. Λυκαύγης γιά τήν ἀνακοίνωση τοῦ Συνδέσμου. Ἄλλὰ γιά νά βοηθηθῇ καί ὁ ἴδιος καί νά ἐνημερωθῇ πιό σωστά ὁ ἀναγνώστης, παραθέτουμε ἀπὸ τήν ἴδια τήν ἀνακοίνωση, τήν πιό κάτω σχετικὴ παράγραφο στήν ὁποία δέν ἀναφέρθηκε τὸ ἀρθρο:

"Ὁ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος θά ἤθελε γιά ἄλλη μιὰ φορά νά τονίσει πῶς δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία τῆς γλώσσας ἢ τῶν παραδόσεων πού σωστά ἀποτελοῦν ἀξιόλογο στοιχεῖο στό περιεχόμενο τῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς πολιτιστικῆς ζωῆς τῶν ἑλληνοκυπρίων. Οὔτε μπορεῖ νά ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία γιά τούς δεσμούς τῶν ἑλληνοκυπρίων μέ τήν Ἑλλάδα ἢ τὴ φιλία καί ὑποστήριξη πού ἡ χώρα αὐτὴ προσφέρει στήν Κύπρο".

Ἀρχίσαμε ἀπὸ τόν "ἀνθελληνισμό" πού τόσες πολλές φορές ἔχει ἄδικα ἀποδοθεῖ στό Σύνδεσμο. Οἱ ἄλλοι τρεῖς χαρακτηρισμοί πού περιέχει τὸ ἀρθρο τοῦ κ. Λυκαύγη εἶναι νεοφανεῖς καί κάπως παράδοξοι.

Πράγματι είναι παράδοξος για τον Σύνδεσμο ο χαρακτηρισμός του "άντιμακαριακού" γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν ο Σύνδεσμος κατηγορήθηκε ότι απέφυγε να κριτικάρει ενέργειες του Προέδρου που φαίνονταν έκ πρώτης όψεως να αντιστρατεύονται τις ιδέες του Συνδέσμου. Θα θέλαμε πολύ απλά να παρατηρήσουμε ότι ένας σύνδεσμος που έχει τάξει σαν βασικό του σκοπό την ενίσχυση του κράτους δεν μπορεί να αντιστρατεύεται τον Πρόεδρο αυτού του κράτους, κι' αυτό χωρίς να σημαίνει ότι ο Σύνδεσμος πρέπει να συμφωνά τυφλά με όλες τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όστόσο δεδομένης της δημοτικότητας και του κύρους του Προέδρου Μακαρίου, η προσπάθεια του κ. Λυκαύγη να αποδώσει στο Σύνδεσμο τον πιο πάνω χαρακτηρισμό τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο άρθρογράφος ψαρεύει σε θολά νερά και προσπαθεί έκμεταλλευόμενος αυτή την δημοτικότητα του Προέδρου να δημιουργήσει ανάμεσα στον απλό κόσμο αντιπάθεια για τον Σύνδεσμο.

Θα θέλαμε όμως ακόμα να υποδείξουμε στον κ. Λυκαύγη ότι είναι άφέλεια για κάποιον που παρουσιάζεται σαν πολιτικός άρθρογράφος να παίρνει μια πανεπιστημιακή διάλεξη ενός πολιτικού ηγέτη και να την παρουσιάζει σαν καθοριστική της πολιτικής γραμμής της Κυβερνήσεώς του. Αν πράγματι ο κ. Λυκαύγης κόπτεται για το κύρος του Προέδρου της Δημοκρατίας θαπρεπε να σκεφτεί ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο είναι άδικο για τον Πρόεδρο Μακάριο αλλά δημιουργεί και τον κίνδυνο να του μειώσει το κύρος στο έξωτερικό με επιπτώσεις που δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο να αντιληφθεί ο κ. Λυκαύγης.

Φοβάται ακόμα ο άρθρογράφος πως ο Σύνδεσμος έξυπηρετεί τους σκοπούς του Ιμπεριαλισμού "ώστε να διευκολυνθεί ή απαλλοτρίωση αυτού του χώρου". Ο δικός μας φόβος είναι ότι υπάρχουν δυνάμεις εδώ και στο έξωτερικό που συστηματικά απεργάζονται την οριστική γεωγραφική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική διχοτόμηση της Κύπρου για να επιτευχθή η διπλή ένωση. Το σχέδιο παρουσιάζεται σαν ιστορικό πρόσταγμα και πως γίνεται για χάρη του ελληνισμού. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο όσοι μιλούν για το κράτος Κύπρος πρέπει να έξουδετερωθούν και να απομονωθούν γιατί τάχα πολεμούν τον ελληνισμό. Δίνεται έτσι μια έσκεμμένη και έντεχνη σύγχυση της έννοιας του κράτους με εκείνη του "Έθνους για να προκαταληφθεί μέσα σ' ένα κλίμα έθνικης έξαρσης ή απόφαση του κυπριακού λαού.

Αφού μίλησε ο κ. Λυκαύγης για απαλλοτρίωση "αυτού του χώρου" έχουμε ένα μόνο να πούμε: πως για μας "αυτός ο χώρος" είναι η πατρίδα μας, είναι τ' άγια χώματα που πατά ακόμα η ξένη μπότα του κατακτητή και πονά κάθε πάτημα της τό δικό μας κορμί.

Τελειώνουμε μέ τόν τέταρτο χαρακτηρισμό πού ύπαινίσσεται ό τίτλος τοῦ άρθρου, ότι είμαστε άντικύπριοι. Θάπρεπε νάταν άχρείαστο, άκόμα και για τόν κ. Λυκαύγη, νά ποῦμε πώς δέν είμαστε άντικύπριοι. Άποτελεῖ άπλή παραδοξολογία ό χαρακτηρισμός αυτός για ένα Σύνδεσμο πού μοναδικός σκοπός ύπαρξης του είναι άκριβώς τό αντίθετο τοῦ χαρακτηρισμοῦ πού τοῦ αποδίδεται. "Άν όμως δέν είναι παραδοξολογία τότε ποιός σκοτεινός σκοπός κρύβεται πίσω από τήν προσπάθεια τοῦ άρθρογράφου; Μήπως και πάλι ή ίδια τακτική τῆς σπύλωσης τοῦ όνόματος τοῦ Συνδέσμου χωρίς βάση και χωρίς λογική; "Όποιοσδήποτε γνωρίζει ἔστω και λίγο τόν Νεοκυπριακό Σύνδεσμο θά μπορούσε νά πεί στον κ. Λυκαύγη, πώς ένα πράμα πού σίγουρα δέν χρειάζεται ό Σύνδεσμος είναι μαθήματα πατριωτισμοῦ και άγάπης για τή Κύπρο.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
7.7.77.