

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
YENİ KIBRIS DERNEĞİ
NEW CYPRUS ASSOCIATION

Ο ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗ "ΣΑΤΥΡΙΚΗ"

"Είναι εύκολο να κατηγορείς όταν είσαι εμπάθης είναι εύκολο να κρύβεσαι όταν είσαι δειλός κι' είναι εύκολο να παύρνεις ακραίες θέσεις όταν είσαι φασίστας".

Αυτά είναι μερικά μόνον απόσα καταμαρτυρεί στο ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ σε κύριο άρθρο του ο "σκοπευτής", στην έκδοση της Σατυρικής της 12 του Μάρτη.

Εμείς θα αποφύγουμε να βγάλουμε συμπεράσματα και να κροβούμε σε χαρακτηρισμούς. Πρόθεση μας με όσα γράφουμε είναι να δώσουμε το πραγματικό νόημα στην επίμαχη ανακοίνωσή μας που παρεξηγήθηκε και παραποιήθηκε κατάφωρα.

Στην ανακοίνωσή μας δεν σχολιάσαμε την άρνηση του Αρχιεπισκόπου να παραστεί στην εκδήλωση του ΚΙΜΑ. Εμφράσαμε όμως την ανησυχία μας για το πως αντικρίστηκε αυτή του η ενέργεια καθώς και για τις προεκτάσεις του θέματος. Γιατι μαζί με την άρνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος διατύπωσε κάποιες θέσεις σχετικές με την επαναπροσέγγιση και όχι μόνο την εχτίμηση του για την συγκεκριμένη εκδήλωση, κάτι που θα συμφωνούσαμε αριατά ίσως μαζί του.

Καμιά πρόθεση δεν υπήρχε στην ανακοίνωσή μας να του αρνηθούμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης κι' είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για έναν επαγγελματία σχολιαστή να διατυπώνει ασήριχτα συμπεράσματα, αγνοώντας ότι ακριβώς περιέχεται στο κείμενο και στρέφοντας την λέξη του σε διαστρεβλωμένες αναφορές.

Το σχετικό απόσπασμα έλεε: "Ο ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις δραστηριότητες του Αρχιεπισκόπου της Κυπριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιατί θέματα που έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο δεν έχουν καμιά σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου. Ταυτόχρονα χωρίς ούτε στιγμή να θέλει να του στερήσει το δικαίωμα της έκφρασης ως ατόμου ή ως εκπροσώπου της Εκκλησίας, δεν αναγνωρίζει στον Αρχιεπίσκοπο καμιά απολύτως αρμοδιότητα ο'στιδήποτε δεν αφορά θρησκευτικά θέματα και πολύ λιγότερο οποιαδήποτε ανάμειξη της Εκκλησίας στην πολιτική...". Μιλούμε για αρμοδιότητα και θα εκφράζαμε την ίδια γνώμη αν τα πολιτικά κόμματα παρουσιάζονταν σαν αρμόδια για θρησκευτικά ζητήματα.

Κύρια ελπίδα του ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ με όσα έγραφε ήταν να υπογραμμίσει την ανησυχία του για τον τρόπο που αντιέδρασαν μεθν του τύπου τα πολιτικά κόμματα. Τα ίδια πολιτικά κόμματα που οι διακηρύξεις τους για το θέμα είναι γνωστές και που χειρέτισαν ειύσημα το Γεννάρι του 1980 τα μέτρα που εξάγγειλε η Κυβέρνηση για την επαναπροσέγγιση. Κι' υλοθέσαμε ακόμα πως υιοθετούσαν και δεσμεύονταν να συμβάλουν στην υλοποίησή της.

Είναι αλήθεια πως αυτή την ευθύνη φέρει πρώτιστα η Κυβέρνηση. Και ήταν προς αυτή την κατεύθυνση προ πάντων που έπρεπε να στραφεί η κριτική μας για την ολιγωρία για να χρησιμοποιήσουμε ένα ειλική χαρακτηρισμό. Λάθος μας και παράλειψη που δεν το επράξαμε.

Σύγουρα η επαναπροσέγγιση δεν επιτυγχάνεται με ενέργειες όπως εκείνη του ΚΙΜΑ. Επικρίνουμε απερίφραστα αυτή την αφέλεια και τον επιφανειακό τρόπο που χειρίζεται σχετικά θέματα. Λύγο ακόμα και θάχουμε για τον κάθε Τουρκοκύπριο που απόμεινε στα ελεύθερα εδάφη κι' από ένα τζαμί, την στιγμή που εκείνο που χρειάζονται είναι δουλειά και φροντίδα...



ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
YENİ KIBRIS DERNEĞİ
NEW CYPRUS ASSOCIATION

- 2 -

Επαναλαμβάνουμε ότι η επαναπροσέγγιση των δυο βασικών κοινοτήτων δεν αποτελεί εκδήλωση φιλοτουρκισμού από μέρους των Ελληνοκυπρίων, ούτε φιλελληνισμού από μέρους των Τουρκοκυπρίων που έχουν κοινή πατρίδα. Αποτελεί αναγκαιότητα και βασική προϋπόθεση για μια βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ούτε και μπορεί να αποτελεί θέμα Ελληνοτουρκικής φιλίας, με τον ίδιο τρόπο που δεν υπάρχει θέμα γαλλογερμανικής φιλίας μεταξύ των γαλλόφωνων και γερμανόφωνων καντονιών της Ελβετίας, ούτε αγγλογαλλικής μεταξύ των αγγλόφωνων και γαλλόφωνων επαρχιών του Καναδά.

Σοβαρά θέματα σαν αυτά δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή μέσο προβολής οποιουδήποτε.

Αυτές είναι οι απόψεις και οι ανησυχίες μας. Έτσι δουλεύουμε με τις όποιες δυνάμεις διαθέτουμε, όχι ανώνυμα όπως μας κατηγορεί ο "σχοπευτής". Δεν είμαστε ούτε "σοφοί", ούτε "σπουδαίοι" ούτε "μεγάλοι", πολύ περισσότερο δε "διατάσσουμε" και δεν θα φιλοδοξούσαμε ποτέ να είμαστε "καινούργιοι Παττακοί." Διατυπώνουμε καθαρά τις θέσεις μας με ευθύτητα και παίρνουμε τις ευθύνες μας. Αυτό το δικαίωμα της έκφρασης ας μη μας το αμφισβητεί ο σχολιαστής σας, έστω και αν δεν συμφωνεί με τις αντικρύσεις και τη φιλοσοφία μας.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
15.3.1983