

12 του Μάη, 1994.

Το Περιοδικό
Λεωφόρος Αρχαγγέλου 31
Στρόβολος.

Στό τεύχος σας με νούμερο 414, ο συντάκτης σας κος Αδωνις Παλληκαρίδης, παρουσίασε ένα σύντομο ρεπορτάζ, με το τίτλο "Νεοκύπριοι και Θούρια στη Πύλη".

Καθόλου δεν μας ενοχλεί η ανακριβής εναρκτήρια παράγραφος για πενιχρό ακροατήριο, που δείχνει την εκ προοιμίου αρνητική τοποθέτηση του συντάκτη σας για την εκδήλωση. Ούτε η ανακριβής αναφορά σαν ομιλητή του δημοσιογράφου και πρώην Προέδρου των Τουρκοκυπρίων δασκάλων Αρίφ Ταχσίν, που δεν ήρθε λόγω ασθενείας! Ούτε είναι της παρούσης η ανεπίτρεπτη προσπάθεια ισοπέδωσης του κου Οζγκιούρ με τους εθνικιστές Τουρκοκύπριους πολιτικούς, που καταρρίπτεται απο μόνη της με τη τελευταία επιστολή του κου Οζγκιούρ προς τον κο Ντενκτάς.

Εκείνο που μας ενοχλεί είναι η εμφάνιση διαστρεβλωμένων απόψεων και η σκόπιμη παραλειψη κάποιων άλλων, εκτός αν βέβαια ο συντάκτης σας δεν κατάλαβε τί λέχθηκε στη Πύλη. Ωστόσο, κάποια μηνύματα θα έπρεπε να είχε πάρει, αφού ήταν και ο πρώτος που έκαμε ερώτηση στους τρεις ομιλητές.

Στερείται εντελώς αληθείας, ο ισχυρισμός για συζήτηση "νεοκυπρίων με Τούρκους" για "κοινό πολιτισμό". Καταρχήν παρατηρούμε ότι η παρουσίαση έγινε απο Τουρκοκύπριους και όχι Τούρκους και ότι μέλη του Νεοκυπριακού Σύνδέσμου δεν πήραν μέρος στη συζήτηση. Παρατηρούμε ακόμα ότι, καμμία απολύτως αναφορά δεν έγινε σε "κοινό πολιτισμό", κάτι που θα ήταν αντιεπισημονικό και θα εστερείτο αληθείας, αφού στην Κύπρο είναι σαφές και αναντίλεκτο ότι υπάρχουν βασικά δυό κουλτούρες. Δεν έγινε απο μέρους των Τουρκοκυπρίων προσπάθεια να μιλήσουν για κοινές πολιτιστικές αξίες, αλλά απλώς για κοινές αξίες, κάτι που τεκμηριώνεται στη παλιά έρευνα Tenzel, καθώς επίσης και για συμβίωση και κοινές συνθήσεις, κάτι που ήταν λογικό για κάποιους που συμβίωσαν για 400 χρόνια σένα χώρο 3500 τετραγωνικών μιλίων.

Είναι αλήθεια πώς όταν τους ζητήθηκε να τοποθετηθούν για την κατοχή, χωρίς να την αρνηθούν, παρατήρησαν ότι εκείνο που έχει σημασία σ' αυτό το στάδιο, δεν είναι η αναφορά στα λάθη που έγιναν, αλλά να κτίσουμε γέφυρες και να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το κοινό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κάτι που κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να ερμηνεύσει σαν οτιδήποτε άλλο παρά αρση και αναίρεση της κατοχής.

Αυτά που λέει ο συντάκτης σας για "ειρηνική διαμαρτυρία" ελληνοκυπρίων, δεν είναι και τόσο σωστά, αφού για να γίνει μια απλή εκδήλωση χρειάστηκε η παρουσία έξω απο τη Πύλη, όχι λιγότερο απο μιας εικοσάδας ενστολων αστυνομικών. Ούτε βέβαια συνέτειναν στην ειρηνική διαμαρτυρία τα μισαλλοδοξα, για να χρησιμοποιήσουμε μία ήπια φράση, συνθήματα των "ειρηνιστών", όπως "Νεοκύπριος = Τούρκος" ή "Τούρκος καλός = Τούρκος νεκρός". Ακόμα την όλη ειρηνική εκδήλωση των αντιφρονούντων δεν φαίνεται να συμπλήρωνε η μαχαιοφορία ενός απ αυτούς!

Εκείνο που δεν πρόσεξε ο συντάκτης σας, που τόσο παρατηρητικός ήταν στο τί έκαμαν οι εξτρεμιστές εθνικιστές, ήταν ότι οι Τουρκοκύπριοι μίλησαν για την κοινή μας πατρίδα, μίλησαν όταν ρωτήθηκαν για κάποιους Τουρκοκύπριους συναδέλφους του συντάκτη σας, που πρώτοι αυτοί δολοφονήθηκαν απο εξτρεμιστικά στοιχεία υπερασπιζόμενοι την Δημοκρατία της κοινής μας πατρίδας, έκαμαν σαφείς επικριτικές αναφορές στη σωβινιστική Τουρκοκυπριακή ηγεσία και ασφαλώς χωρίς να

απενδυθούν τις πολιτιστικές τους καταβολές, διαχώρισαν τη δική τους θέση από τη Τουρκία και τον κ Ντενκτάς κατά κύριο λόγο. Ακόμα δεν πρόσεξε ο συντάκτης σας κάποια αναφορά σε παλιές κοινές εξεγέρσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων/Τουρκοκυπρίων από τη μιά και της Εκκλησίας και του Σουλτάνου από την άλλη.

Είναι ορθή η διαπίστωση του συντάκτη σας ότι δεν αρνήθηκαν οι Τουρκοκύπριοι τον Τουρκισμό τους, όπως δεν αρνούνται τον Ελληνισμό τους οι Ελληνοκύπριοι και πολύ καλά κάνουν.

Εκείνο που δεν καταλαβαίνει ο συντάκτης σας είναι ότι η νομιμοφροσύνη και αφοσίωση στην Κύπρο και η αναγνώριση των υπαρκτών ιδιαιτεροτήτων και διαφορών, καθόλου δεν εξυπακούουν άρνηση των καταβολών, ούτε της μιάς ούτε της άλλης κοινότητας. Ωστόσο, η μισαλλοδοξία, η έλλειψη αλληλοαναγνώρισης, αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού και προπάντων ο ακατάσχετος εθνικισμός, είναι εκείνα τα στοιχεία που αποτρέπουν την επαναπροσέγγιση, συνεχίζουν να δηλητηριάζουν τις σχέσεις των δυο κοινοτήτων, παίζουν το παιγνίδι του κου Ντενκτάς και παγιώνουν την κατοχή και τη διχοτόμηση. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τί επισωρεύουν σήμερα όλα αυτά στη Βοσνία;

1

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ