

Απάντηση/Σχόλιο, στον κ. Τζιονή Χριστοδούλου

για το άρθρο του για τους Νεοκύπριους (Πολίτης, 02/07/2017)

1. Το άρθρο κάνει αναφορά σε μια πρόσφατη ανακοίνωση του Κέντρου Γενετικής Κύπρου ότι το DNA των Τουρκοκυπρίων έχει πολλά κοινά με το DNA των Ελληνοκυπρίων. (Πιθανό, να έχει ο κ. Χριστοδούλου υπ' όψιν του και προηγούμενες έρευνες που έδειχναν ότι το DNA των Κυπρίων έχει πολλά κοινά με το DNA των λαών της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και ότι δεν υπάρχουν σημαντικά κοινά στοιχεία στο DNA των Ελληνοκυπρίων με εκείνο των Ελλήνων της Ελλάδας καθώς και ότι το ίδιο συμβαίνει και με το DNA των Τουρκοκυπρίων σε σχέση με εκείνο των Τούρκων της Τουρκίας).
2. Ο αρθρογράφος σωστά σχολιάζει ότι το γεγονός πως η σχετικά στενή ομοιότητα των γενετικών αυτών χαρακτηριστικών των Τουρκοκυπρίων με αυτά των Ελληνοκυπρίων οφείλεται κυρίως στο ότι πολλοί Τουρκοκύπριοι κατάγονται από Χριστιανούς οι οποίοι τον καιρό της Οθωμανικής κατοχής αλλαξοπίστησαν και έγιναν Μουσουλμάνοι για να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους ή για να απαλλαγούν από τις επαχθείς φορολογίες των κατακτητών.
3. Ο αρθρογράφος, όμως, προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες του ότι οι «Νεοκύπριοι» με αναφορά και αξιοποιώντας τα πιο πάνω επιστημονικά δεδομένα επιδιώκουν να αμφισβητήσουν την εθνική καταγωγή των Ελληνοκυπρίων, αφού, μεταξύ άλλων, κατά τον Ισοκράτη και ανεξάρτητα από DNA και τα λοιπά, «..Έλληνες εισί οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας». Σωστά, ένας είναι ό,τι πιστεύει και ό,τι αισθάνεται πως είναι.
4. Πού είναι λοιπόν το παράπονο των «Νεοκυπρίων», όπως θα επιχειρούσε ο ίδιος ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος να απαντήσει/σχολιάσει τις κατηγορίες του κ. Τζιονή Χριστοδούλου; Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες του: ότι οι Νεοκύπριοι (ι) επιδιώκουν «..να μειώσουν τις αντιστάσεις των (Ελληνοκυπρίων) σε περίπτωση που η ηγεσία αυτού του τόπου αποφασίσει να αποδεχτεί απaráδεκτη λύση» και (ιι) «..αποβλέπουν σε αλλότριους σκοπούς».
5. Να λοιπόν οι απαντήσεις του Νεοκυπριακού Συνδέσμου, ΝΚΣ, και προς αποκατάσταση τη αλήθειας χωρίς τα ατεκμηρίωτα υπονοούμενα:
 - 5.1. Ο ΝΚΣ ιδρύθηκε το 1974/75, ως αποτέλεσμα της τραγωδίας που έπληξε την Κύπρο τον Ιούλη του 1974 με το πραξικόπημα της Ελληνικής Κυβέρνησης (Χούντας) που υποβοήθησε τα σχέδια της Τουρκίας να εισβάλει στην Κύπρο και να έχομε το 37% του βορείου τμήματος της Νήσου μας υπό κατοχή για 43 τόσα χρόνια. Σκοπός του ΝΚΣ ήταν και είναι, (όπως αναφέρεται στο Καταστατικό του), «Η προώθηση ιδεών και η δημιουργία συνθηκών, ώστε να καλλιεργούνται σε όλους τους Κυπρίους, ανεξάρτητα εθνολογικής καταγωγής, αισθήματα αγάπης για τη χώρα τους και αφοσίωσης για την Κυπριακή Δημοκρατία».
 - 5.2. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Κύπρου και της ειρηνικής συμβίωσης των κατοίκων της είναι το γεγονός ότι αντί να επιδιώκουμε να βρούμε

τρόπους να συνυπάρχουμε, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, σε μια κοινή πατρίδα, την Κύπρο μας, έχουμε από το 1960 που η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, αντί να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να ζούμε ειρηνικά μεταξύ μας μερικοί επιδιώκουν την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ένωση με την Ελλάδα (μερίδα Ελληνοκυπρίων) ή την Ένωση με την Τουρκία (μερίδα Τουρκοκυπρίων). Ο ΝΚΣ πιστεύει ότι η μορφή της λύσης που επιδιώκουν από το 1976 και μετά όλοι οι Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας (από τον Μακάριο και μετά), είναι μια λειτουργική, και με προοπτικές ειρηνικής επιβίωσης, μορφή της Δικαιοδικής Διζωνικής Ομοσπονδίας. Μια τέτοια συμφωνία/λύση είναι πρόθυμος να την υποστηρίξει ο ΝΚΣ. (πού το βρήκε ο συγγραφέας του άρθρου ότι ο ΝΚΣ επιδιώκει την όποια λύση, και ιδιαίτερα μια «..απαράδεκτη λύση»); Τι είναι αποδεκτό και τι είναι απαράδεκτο θα το αποφασίσει ο Κυπριακός λαός αφού μελετήσει προσεκτικά τις σχετικές λεπτομέρειες της Πρότασης για την επίλυση του Κυπριακού που ευχόμαστε να τη βρουν οι Ηγέτες μας στο σύντομο μέλλον, και αφού σταθμίσουν όλες τις απόψεις που θα εκφέρουν οι διάφορες πολιτικές παρατάξεις και αποφασίσουν, ψύχραιμα, τι θα ψηφίσουν σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα. Απλά οι Νεοκύπριοι επιδιώκουν να προβάλουν την άποψη ότι η καλύτερη λύση για την Κύπρο είναι εκείνη που αποδέχεται το γεγονός ότι τόσο οι Ελληνοκύπριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά στην κοινή μας πατρίδα.

Νεοκυπριακός Σύνδεσμος, ΝΚΣ
04/07/2017