

Αγ. κε Κατσουρίδη,

Με δυό πρόσφατα άρθρα της εφημερίδας σας, την 9η και 19η Απριλίου, κάτω απο τη στήλη "ενας κάθε μέρα" και μέ τίτλους "Ταυτότητα με σφραγίδα" και "Πολιτειακή και εθνική συνείδηση", οι αρθρογράφοι/δημοσιογράφοι της Χαραυγής, ουσιαστικά τοποθετούν στο ένα άκρο της Κυπριακής πολιτικής σκηνης "την ακραιφνή εθνικιστική πολιτική που προάγουν οι γνωστοί ακροδεξιοί κύκλοι" και στο άλλο "διάφορους νεοκύπριους" ή το "νεοκυπριωτισμό".

Δεν γνωρίζουμε αν είναι συμπτωματικά, αλλά τα δυό άρθρα ακολούθησαν την εκδήλωση του Νεοκυπριακού Συνδέσμου (ΝΚΣ) στη Πύλη Αμμοχώστου, με θέμα το "Κυπριωτισμό", με ομιλητές τρεις Τουρκοκύπριους, και τα επεισόδια που δοκίμασε να δημιουργήσει ομάδα εθνικιστών εξτρεμιστών, πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Φυσικά οι αρθρογράφοι δεν κατονομάζουν τον ΝΚΣ στα γραπτά τους, αλλά κάποιος διερωτάται ποιοί είναι οι "διάφοροι νεοκύπριοι", ή αυτοί που προάγουν τον "νεοκυπριωτισμό".

Το κρίσιμο ερώτημα που γεννάται με βάση τα δυό άρθρα είναι πώς διανοείται κάποιος αντικειμενικός παρατηρητής, γνώστης της κυπριακής πολιτικής σκηνης, να κατατάσσει στο ένα άκρο αυτούς που με συνθήματα όπως, Νεοκύπριος = Τούρκος², και ακόμα Τούρκος καλός = Τούρκος νεκρός και στο άλλο αυτούς που με τις ενέργειές τους και τη γενικότερη πολιτική τους, τα τελευταία 19 χρόνια προσπαθούν να βγάλουν στην επιφάνεια τα κοινά στοιχεία που θα πρέπει να ενώνουν τους κατοίκους αυτής της χώρας και να προωθούν την συνύπαρξη στη κοινή πατρίδα;

Πως, διερωτάται κάποιος, μπορεί να είναι δυνατό, αυτοί που χωρίς ίχνος μισαλλοδοξίας και διάθεση εριστικότητας, με μόνο τρόπο δράσης τους τον διάλογο και την πρόσκληση της αντίθετης άποψης σε όλες τους τις εκδηλώσεις, οσονδήποτε αντίθετες και ακραίες, να εξισώνονται με αυτούς που περίπου θέλουν να δουν ένα ολόκληρο έθνος να αποτελείται από νεκρούς;

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε απο πού αντλούν τις απόψεις που αποδίδουν στους "διάφορους νεοκύπριους" οι αρθρογράφοι, εφόσον δεν συγκεκριμενοποιούν ποιούς εννοούν. Ο ΝΚΣ ποτέ δεν εισηγήθηκε (αλλά και ούτε γνωρίζουμε άλλα γραπτά ή τοποθετήσεις άλλων που να κάμνουν κάτι τέτοιο) την εθνική αλλοτρίωση και όλα τα κείμενα του Συνδέσμου (όχι οι αόριστες εντυπώσεις, φαντασιώσεις ή διαστρεβλώσεις των επικριτών του) είναι στη διάθεσή σας, έτοιμα να υποστούν την βάσανο της κριτικής. Και μιλούμε για τα γραπτά, γιατί μόνο αυτά μπορεί νομικά να ισχυριστεί κανείς, ότι τον εκφράζουν. Ούτε υποθέσεις, ούτε μυθεύματα, αλλά ακόμα ούτε και οι καλοπροαίρετες αλλά όχι σωστές αντικρύσεις, μπορούν να είναι υπεράνω των γραπτών του Συνδέσμου.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι οι συγγραφείς των άρθρων δεν φαίνεται να γνώριζαν την ουσιαστική ενασχόληση και επιδιώξεις του ΝΚΣ. Δεν φαίνεται ακόμα να γνωρίζουν τις συνθήκες μέσα απο τις οποίες ξεπήδησε η ίδρυση του Συνδέσμου.

Θυμίζουμε απλά ότι οι τρεις βασικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι α) η ενίσχυση της οντότητας του Κυπριακού Κράτους, β) η επαναπροσέγγιση των δυό κοινοτήτων και γ) η διατήρηση και στήριξη των δημοκρατικών θεσμών. Διερωτώμαστε αν διαφωνείτε

μ'αυτούς τους στόχους, που είναι οι πραγματικοί στόχοι του Συνδέσμου και που αποτελούν την προωστική δύναμη σ' όλες τις ενέργειές του.

Δεν είναι αυτές οι ενέργειες, όπως κακώς επιχειρηματολόγησαν οι αρθρογράφοι, ο αντίποδας του σωβινισμού, αλλά αποτελούν την συνισταμένη μιάς έκφρασης αφοσίωσης, αγάπης, νομιμοφροσύνης και έγνοιας για το μέλλον της μικρής μας πατρίδας, που η μή συνειδητή έστω, παραγνώριση και οι προς τα έξω προσανατολισμοί μας, την έκαμαν όπως εύστοχα αλλά με θλίψη παρατήρησε κάποιος ξένος, "μια χώρα χωρίς κατοίκους", υπονοώντας ότι απο την Κύπρο απουσίαζαν οι Κύπριοι.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

25.4.94

Κοιν.: κο Γ. Φράγκο,
κα Α. Γκιούρωφ

ANT007