

Ἡ Σημαία

Τό περασμένο μάϊο ὁ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος υπέραλε στήν Κυβέρνηση κι ἔδωκε στήν δημοσιότητα εἰδικό υπόμνημα πάνω στό σεβασμό καί τήν σωστή χρήση τῆς σημαίας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Σήμερα φέρνουμε καί παλι τό θέμα στήν δημοσιότητα γιά μιᾶ ἐπανεντίμηση τῆς καταστάσεως μέ ἀφορμή τές ἐκδηλώσεις κατά τές δύο τραγικές ἐπετείους τῆς Κύπρου.

Παίρνουμε ἀφορμή τές δύο συγκεντρώσεις τῆς 15ης καί 20ης τοῦ Ἰούλη γιά νά τονίσουμε τήν ἱκανοποίηση πού θᾶνοιωσαν ὅλοι οἱ Κύπριοι ἀπό τήν ἔντονη παρουσία τῆς δικῆς τους σημαίας στίς οἰκές τους ἐκδηλώσεις. Πράγματι τό χρυσοπράσινο λάβαρο τῆς μικρῆς μας Δημοκρατίας πῆρε στίς δύο αὐτές ἐκδηλώσεις τή σωστή του θέση σάν τό σύμβολο τοῦ ἀγώνα γιά λεφτεριά, ἀνεξαρτησία καί ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς μικρῆς μας πατρίδας. Ἡ ἀγωνιστική καί πατριωτική ἔξαρχή πού σίγουρα ἐμπνέει πιά σέ κάθε Κύπριο τό σύμβολο τοῦ δικοῦ του ἀγώνα γι' ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας του ἐγγυάται κι ἐξασφαλίζει τήν ἐνότητα, τήν καρτερία καί τήν ἐμμονή τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ στήν μακροχρόνια μάχη πού καλεῖται νά δώσει ἐνάντια στήν ξένη κατοχή καί τήν ξένη ἐπιβουλή.

Μέ τήν σωστή μαρφή πού προσδίδει στόν κυπριακόν ἀγώνα τό σύμβολο του ἦταν γιά τούς ἑλληνοκυπρίους ὑψίστης σημασίας ἡ παρουσία στίς ἐκδηλώσεις των ἀδελφῶν των ἀπό τήν Ἑλλάδα. Γιατί πραγματικά αἶρεται σέ ἰδανικά ὕψη ἡ ἀσελφική ἀγάπη, συμπαράσταση καί ὑποστήριξη ὅταν ἐκδηλώνεται ὠριμη, στοργική χωρίς ἀπαιτήσεις καί χωρίς ἔχνος ὑποψίας γιά ἰδιοτέλεια. Ὑστερα ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ περασμένου καλοκαιριοῦ, μιᾶ τέτοια ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἑλλήνων τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἴσως ἓνα ἀπό τά εὐτυχέστερα ἱστορικά ὀρόσημα στήν ἐξέλιξη τῆς ἔννοιας τοῦ ἑλληνισμοῦ. Γιατί ἡ ὠριμη ἀδελφική ἀγάπη μέσα στά πλαίσια τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καί τῆς ἀλληλοὑποστήριξης εἶναι πιά μιᾶ ἀληθινή καί μόνιμη ἀγάπη πού τίποτα δέν μπορεῖ νά τήν ἀπειλήσει.

Τήν εὐεργετική ἐπίδραση τῆς θέσπισης τοῦ σωτοῦ συμβόλου τοῦ κυπριακοῦ ἀγώνα θά αὐξήσει σημαντικά ἡ χρησιμοποίηση του καί στόν στρατιωτικό τομέα. Δέν χρειάζεται νά ἐπαναλάβουμε τά ἐπιχειρήματα πού προβλήθηκαν ὅταν πρωτοπαρουσιάσαμε τό θέμα. Μέ τήν σωστή χρήση τοῦ συμβόλου τοῦ νομίμου κράτους εἶναι καιρός νά ξεκαθαρίσουμε στήν σκέψη μας καί στά μάτια τῶν ξένων πού μᾶς ἐπισκέπτονται πῶς στή γραμμή τοῦ ΑΤΤΙΛΑ ἡ σωστή, πραγματική ἀντιπαράταξη εἶναι τῶν στρατευμάτων τῆς Τουρκίας καί τῆς Κύπρου καί ὄχι τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδας. Εἶναι βέβαια ἀναφαίρετον οἰκαίωμα τοῦ κυπριακοῦ κράτους νά ζητήσει καί νάχη τήν στρατιωτική συμπαράσταση τῆς Ἑλλάδας σ' ὅποιαδήποτε μορφή. Αὐτό ὅμως δέν ἀλλοιώνει τή πραγματικότητα πῶς μιᾶ μικρή ἀδέσμευτη Δημοκρατία δέχτηκε τήν εἰσβολή μιᾶς μεγάλης γειτονικῆς χώρας. Αὐτή τήν οὐσία

τοῦ ἀγῶνος μας στόν πολιτικό τομέα πρέπει πάντοτε νά τήν διατηρήσουμε ὅπως πολλές φορές τόνισε καί ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση καί ἀντιπολίτευση.