

Μέ αφορμή τή γνωστή πιά θέση τοῦ Γ. Δρόσου γιά λύση τοῦ Κυπριακοῦ, ἔγιναν δηλώσεις τῆς κυβέρνησης καί δημοσιεύτηκαν ἀνακοινώσεις κομμάτων καί ὀργανώσεων μέ δριμύτατες ἐπικρίσεις γιά τές ἀπαράδεχτες ἀπόψεις του.

Οἱ ἀλλεπάλληλες συμφορές πού δοκιμάσαμε τά τελευταῖα χρόνια φαίνεται πώς, ἔστω καί ἀργά, μᾶς ἔκαμαν ν' ἀνησυχοῦμε κάπως παραπάνω - φοβοῦμαστε ὄχι ἀρκετά - καί ν' ἀρχίζουμε νά παύνουμε λίγο πιο ὑπεύθυνα τό ρόλο πού μᾶς ἀνήκει γιά τό μέλλον τῆς χώρας μας. Σκλάβοι γιά αἰῶνες, συνηθισμένοι νά παρακολουθοῦμε τοὺς καταχτητές μας νά φεύγουν διωγμένοι ὄχι ἀπό μᾶς, μά ἀπό ἄλλους ἰσχυρότερους καταχτητές, δεχτήκαμε παθητικά καί μοιρολατρικά τή δημιουργία ἀνεξάρτητου κράτους ὕστερα ἀπό δύο χιλιᾶδες χρόνια ὑποτελείας. Ἄπειροι, σά νεογέννητο κράτος, μέ πολύ ἀργό ρυθμό συνειδητοποιοῦμε τή σπουδαιότητα τοῦ ρόλου καί τές εὐθύνες μας γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας.

Δέν εἶναι πρόθεσή μας ν' ἀσχοληθοῦμε σ' αὐτό τό δημοσίευμα κι' ἐμεῖς μέ τή διπλή ἔνωση σά λύση, αὐτή ἢ λύση ἐξ' ἄλλου εἶναι ἀπ' ἀρχῆς καταδικαστέα καί ἀπόλυτα ἀντίθετη μέ τές ἀρχές τοῦ Συνδέσμου. Μᾶς ἐνδιαφέρει ὅμως ἰδιαίτερα νά χαιρετίσουμε ἕνα γεγονός πού παρατηρήθηκε σ' ὅλες σχεδόν τίς σχετικές ἀνακοινώσεις καί δημοσιεύσεις. Οἱ Κύπριοι, ἔστω ἀργά καί σπασμωδικά, ἀντιλαμβανόμαστε πώς ὁ ἀγῶνας μας χρειάζεται προγραμματισμό καί μεθόδευση. Κατανοοῦμε πώς δέν ἀρκεῖ νά καταδικάζουμε τές ἀπαράδεχτες λύσεις, ἀλλά εἶναι ἀναγκαῖο νά τές ἀποκλείουμε καί νά τές καθιστοῦμεν ἀδύνατες μέ τή δημιουργία σωστῶν προϋποθέσεων.

Αὐτή ἦταν ἡ κοινή διαπίστωση σ' ὅσα σχετικά δημοσιεύτηκαν ὅλες τοῦτες τές μέρες. Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακό ἦταν τό κύριο πρωτοσέλιδο ἄρθρο τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ στίς 25.6.78. Ἀπό τό ἄρθρο αὐτό ξεχωρίζουμε τά πιο κάτω σημεῖα μέ τά ὁποῖα καταλήγει:

"Καί γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀοράτων καί ὁρατῶν αὐτῶν δυνάμεων πού συνωμοτοῦν στό σκότος ἕνας καί μοναδικός τρόπος ὑπάρχει: Ἡ ἰσχυροποίηση ἐσωτερικά καί διεθνῶς καί σ' ὅλους ἀνεξάρτητα τοὺς τομεῖς τῆς κρατικῆς ὑπόστασης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας σάν τῆς μοναδικῆς ἔπαλης

καὶ τοῦ ἀκαταμάχητου ὄπλου στὸν ἀγῶνα ποὺ διεξάγει γιὰ μιὰ λύση ποὺ θὰ ἀποκαθιστᾷ τὴν ἐδαφικὴ ἐνότητα καὶ θὰ διασφαλίζει τὴν ἀνεξαρτησία, τὴν κυριαρχία καὶ τὸ ἀδέσμευτο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας σὰν μιᾶς κοινῆς πατρίδας καὶ τόπου ἀδελφοσύνης, ἰσοπολιτείας, δικαιοσύνης καὶ πρὸ πάντων εὐημερίας ὄλων τῶν κατοίκων της, Ἑλλήνων, Τούρκων, Μαρωνιτῶν καὶ Ἀρμενίων.

Καὶ ἐπειδὴ σύμβολο τῆς κρατικῆς ὑπόστασής μας εἶναι καὶ ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ σημαία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἡ μοναδικὴ ἀπάντηση σ' αὐτοὺς ποὺ ἀπεργάζονται τὴ διάλυσή της καὶ τὴ διχοτόμηση τῆς Κύπρου εἶναι νὰ σταθεῖ ἐπὶ τέλους ἀφοβα καὶ ἀδύσταχτα καὶ νὰ κυματίζει περήφανα παντοῦ καὶ πρὸ πάντων σ' ὄλους τοὺς χώρους τῆς Ἑθνικῆς Φρουρᾶς καὶ κατὰ μῆκος τῆς γραμμῆς Ἀττίλα, ἀπέναντι δηλαδὴ στὴ σημαία τῶν Τούρκων καταχτητῶν, ἡ Κυπριακὴ σημαία."

Πόσο ξεκάθαρες καὶ σωτές εἶναι οἱ διαπιστώσεις καὶ οἱ εὐσηγήσεις αὐτές. Ἀλλὰ καὶ μέ πῶση ἀσυνέπεια καὶ σύγχυση ἀντιμετωπίσαμε τὸ θέμα τῆς κρατικῆς μας ὑπόστασης ὅλα τοῦτα τὰ χρόνια. Χρειάστηκε ἡ Τουρκικὴ εἰσβολὴ καὶ ὁ θάνατος τοῦ Μακαρίου γιὰ νὰ μᾶς κάμουν νὰ ξυπνήσουμε, ν' ἀνησυχήσουμε γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ καταλάβουμε πῶς ἡ κρατικὴ μας ὑπόσταση εἶναι, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε ὁ Μακάριος ἡ μοναδικὴ ἔπαλη καὶ τὸ ἀκαταμάχητο ὄπλο μας στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴ φυσικὴ καὶ ἐθνικὴ μας ἐπιβίωση.

Οἱ διαπιστώσεις ὡστόσο δέν φτάνουν. Παρ' ὅλο ποὺ πολλὰ πράγματα ἔχουν γίνεи παραδεχτὰ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ τὸ λαὸ μας, ἡ Κυβέρνηση εἶναι καιρὸς νὰ βάλει σ' ἐφαρμογὴ τὰ σωστὰ ἐκεῖνα μέτρα ποὺ ὑπηρετοῦν τὴ πολιτικὴ της σ' αὐτὸ τὸ θέμα.

Τὸ Κυπριακὸ κατὰ τὲς διακηρύξεις μας, δέν εἶναι ἑλληνοτουρκικὴ διαφορά, ἀλλὰ στὴ γραμμὴ ἀντιπαράταξης βρίσκονται ἀντιμέτωπες ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ τουρκικὴ σημαία. Ἡ Κυπριακὴ σημαία καὶ τὸ ἔμβλημα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἔχουν ἐξαφανιστεῖ ἢ μᾶλλον γιὰ νὰ ἀκριβολογήσουμε δέν ἐμφανίστηκαν ποτέ στὰ στρατόπεδα, στὰ ὀχήματα, στὰ πηλίκια τῶν στρατιωτῶν μας καὶ ὅτι σχετίζεται γενικῶς μέ τὴν Κυπριακὴ Ἐθνοφρουρά. Οἱ στρατιῶτες μας ἐκπαιδεύονται νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸ Κυπριακὸ Κράτος κάτω ἀπὸ διούκηση καὶ σύμβολα ἄλλου Κράτους.

Ἡ μέρα τῆς Κυπριακῆς ἀνεξαρτησίας ξεχάστηκε. Μᾶς τὴ θυμίζουν μόνον τὰ συγχαρητήρια τηλεγραφήματα ξένων κυβερνήσεων. Εἶναι ἐνθαρρυντικὸ ποὺ ἡ Βουλὴ μας τὸν περασμένο Ὀχτώβρη ἀσχολήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ

μέ τό θέμα καί φήφισε όμόφωνα εισηγήση νά κηρυχθεῖ επίσημα ἡ 1η Ὀκτωβρίου δημόσια ἀργία. Ἡ εισηγήση ὡστόσο παραμένει νεκρή.

Σάν Νεοκυπριακός Σύνδεσμος ἐργαζόμαστε ἀπό τήν ἔδρυσή μας, τό 1975, μέ ἀφοσίωση γι' αὐτούς τούς σκοπούς. Κρατήσαμε περήφανοι στά συλλαλητήρια καί σέ ἄλλες ἐκδηλώσεις τή σημαία τοῦ Κράτους μας, χωρίς νά μάς ἐπηρεάζουν οἱ ἐπικρίσεις καί συχνά ἀκόμα ἡ κατηγορία τοῦ προδότη καί τοῦ ἀνθέλληνα. Ἐκάμαμε πολλές ἐπαφές μέ τούς φορεῖς τῆς ἐξουσίας στή χώρα μας, στές πλεῖς πολλές φορές ὅμως κυριαρχοῦσε ὁ δισταγμός κι' ὁ φόβος τῆς παρεξήγησης.

Τονίσαμε ἐπανελημμένα ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι ἡ Πατρίδα μας, ἡ Πατρίδα ὅλων τῶν κατοίκων τῆς, ἀνεξάρτητα ἀπό ἐθνική καταγωγή. Ἰθυμόμαστε τήν ἐπέτειο τῆς ἀνεξαρτησίας μας καί τή θυμίζουμε στούς συμπατριῶτες μας μέ ἀνακοινώσεις στόν τύπο. Θλιβερή πρωτοτυπία ἄν σκεφτεῖ κανεῖς τί γίνεται σ' ἄλλες χώρες τή μέρα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου

Χαιρετίζουμε μέ μεγάλη ἱκανοποίηση καί χαρά τό ἄρθρο τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ καί ἐπικροτοῦμε χωρίς καμμιά ἐπιφύλαξη τές εισηγήσεις του. Χαιρόμαστε ἀκόμα γιατί σιγά-σιγά τό θέμα τῆς ὑπόστασης τοῦ Κυπριακοῦ Κράτους μπήκε στά πολιτικά προγράμματα τῶν κομμάτων.

Δέν ἔχουμε καμμιά ἀμφιβολία ὅτι μιᾶ καθολικά κυπριακή πολιτική ἐφαρμοσμένη καί στήν πράξη θά συμβάλει στόν ἀγώνα τῶν Κυπρίων γιά ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδας κι' αὐτό χωρίς ν' ἄχουμε ψευδαισθήσεις γιά τή δύσκολη κατάσταση πού βρισκόμαστε σήμερα. Μιά τέτοια πολιτική ὅμως γιά νά πετύχει πρέπει νά εἶναι συνεπής. Δέν νοεῖται νά φωνάζουμε ὅτι εἴμαστε ἀνεξάρτητο κράτος καί νά παραγνωρίζουμε τά σύμβολά του δύνοντας ἄλλες ἐντυπώσεις. Δέν νοεῖται νά φωνάζουμε ὅτι τό Κυπριακό δέν εἶναι ἑλληνοτουρκική διαφορά καί στή γραμμή ἀντιπαράταξης νά βλέπει κανεῖς τουρκικές σημαίες ἀπό τή μιᾶ καί ἑλληνικές ἀπό τήν ἄλλη. Δέν μποροῦμε νά μιλοῦμε γιά "Κυπριακή Ἐθνοφρουρά" ὅταν ἄλλης χώρας χρησιμοποιοῦνται τά σύμβολα. "Ἄς μή ξεχνοῦμε ἄλλωστε πόση σημασία ἔχουν τά σύμβολα στό στρατό ...

Εἶναι αὐτή ἡ ἀσυνέπεια πού προκαλεῖ ζημιά καί ὄχι ἡ ἑλληνική σημαία ἀπό μόνη τῆς ἢ τό ἑλληνικό ἔθνοςσημο ἀλλά ἡ λαθεμένη κατά τήν ἀποψή μας χρησιμοποίησή τους.

Εἶναι καιρός ἡ Κυβέρνηση νά πάρει τές εὐθύνες της. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ λαός θά τήν ἐπιδοκιμάσει ἐνῶ οἱ φίλοι μας καί πλεό πολὺ ἡ Ἑλλάδα θά τήν κατανοήσουν.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

12.7.78