

# Πικρές αλήθειες από ένα Γάλλο δημοσιογράφο

13.02.95

Τον περασμένο Δεκέμβρη, η "Ελευθεροτυπία" δημοσίευσε περίληψη άρθρου του Γάλλου δημοσιογράφου Antoine Spire, που είχε προηγουμένως δημοσιευτεί στο υπ. αρ. 563 εβδομαδιαίο έντυπο του Διεθνούς Συνδέσμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπως γίνεται αντιληπτό, ο δημοσιογράφος έγραψε το άρθρο του, αντλώντας απο προσωπικές εμπειρίες που είχε σε πρόσφατη επίσκεψη του στην Κύπρο.

Σε ένα άρθρο που σύμφωνα με την περίληψη της "Ελευθεροτυπίας" θα πρέπει να θεωρείται θετικό για την υπόθεσή μας, ο Γάλλος δημοσιογράφος έθιξε και ορισμένα θέματα, που θάπρεπε σαν ελληνοκυπριακή ή καλλίτερα η επίσημα αναγνωρισμένη πλευρά, να είχαμε αντιμετωπίσει απο καιρό. Αφού αναφέρεται στην πλήρη εξάρτηση των κατεχομένων απο την Τουρκία, συνέχισε παρατηρώντας ο κος Spire ότι "και οι ελληνοκύπριοι κάνουν ορισμένα ψυχολογικά λάθη που χαλούν την ατμόσφαιρα, όπως είναι η παρουσία της ελληνικής σημαίας και το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει το δικό της εθνικό ύμνο". Αναφερόμενος επίσης στο θέμα του λεγόμενου ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου και σε δήλωση του Υπουργού Εμπορίου για ενιαίο οικονομικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, παρατηρεί ότι: "Είναι λυπηρό, [το φαινόμενο τούτο] γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει όλα τα μέσα για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και η οικονομική της ανάπτυξη δεν έχει τίποτε να ζηλέψει απο αυτή της Ελλάδας".

Αν δεν κατατάξουμε τον κο Spire στους ανθέλληνες ή αυτούς που μας επιβουλεύονται, - αυτή είναι συνήθως η τακτική μας για όσους μας λέν κάποιες πικρές αλήθειες - θα ήταν καλό να μας προβληματίσουν για λίγο τα λεγόμενα του.

Οντως, με τη σύντομη του επίσκεψη στη χώρα μας, κατάφερε ο κος Spire να συμπεράνει ορθά ότι αρκετά λάθη μας έχουν κατα κάποιο τρόπο τη ρίζα τους σε ψυχολογικούς, παρά λόγους που εδράζονται στο πραγματισμό και τη λογική. Πράγματι, πολλές φορές αντιδρούμε στα γεγονότα με συναισθηματικό φόρτισμα, παρά με λογική προσέγγιση και εγκεφαλική ανάλυση. Μας αρνήθηκαν κάποτε των Ελληνοκυπρίων την Ένωση και απο τότε αντιδρούμε, αρκετοί απο μας, σαν μικρά παιδιά επιδεικνύοντας σε κάθε περίπτωση τα είδωλα αυτού που μας αρνήθηκαν, αρνούμενοι με τη σειρά μας να δεχτούμε και να αγκαλιάσουμε τα σύμβολα που αποκτήσαμε κάτω απο τις τότε συνθήκες, που δε παύουν ωστόσο σήμερα να είναι τα δικά μας και αυτά που επιβεβαιώνουν τη πολιτική μας ύπαρξη και μοναδικότητα. Σαν κράτος έχουμε μιά σημαία, όπως όλα τα ανεξάρτητα κράτη του κόσμου. Ομως είμαστε το μόνο κράτος στον κόσμο που απο μόνο του το ίδιο παραγωγίζει σε επίσημο και ανεπίσημο επίπεδο τη δική του σημαία για τη σημαία κάποιου άλλου

κράτους\*. Και τούτο την ίδια στιγμή που παλαίουμε να συντηρήσουμε και αποκαταστήσουμε το ανεξάρτητο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υστερα απο 34 χρόνια ανεξαρτησίας και ίδιας αυτόνομης κρατικής υπόστασης, δέν έχουμε ακόμα αντιληφθεί ότι η σημαία είναι καθαρά κρατικό σύμβολο και σαν τέτοιο θα πρέπει να του συμπεριφερόμαστε και να το σεβόμαστε. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς άλλο κρατος, όπου η σημαία του έχει τόσο υποβαθμισμένο ρόλο στις εκδηλώσεις του ίδιου του κράτους, αλλά και πολύ μεγάλης μερίδας των πολιτών του. Πώς μπορεί να γίνουμε πιστευτοί για τις προσθέσεις μας στον κο Spire και τους άλλους ξένους δημοσιογράφους που προσπαθούμε να διαφωτίσουμε ή να επηρεάσουμε και κατα κύριο λόγο στα κέντρα αποφάσεων που περιμένουμε να μας βοηθήσουν, όταν εμείς οι ίδιοι δεν δεχόμαστε και δε σεβόμαστε το κατεξοχή κρατικό μας σύμβολο και κατ'επέκταση την κρατική μας υπόσταση; Και φυσικά δεν είναι ο Γάλλος δημοσιογράφος, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έχει γνωρίσει τη Κύπρο και εξέφρασε την απορία του για την περίεργες καταστάσεις που ειδε.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι, οι περισσότεροι ξένοι που έρχονται σε επαφή με τη χώρα μας, ανάμεσα σ αυτούς πάρα πολλοί διπλωμάτες, κάνουν τις ίδιες παρατηρήσεις και εκφράζουν τις ίδιες απορίες για τη συμπεριφορά μας σαν πολιτών αυτού του κράτους. Απλά στους τρίτους, η αντιφατική μας στάση είναι τόσο εξώφθαλμη, που γίνεται αντιληπτή με την πρώτη επαφή τους με τη Κύπρο.

Ομως οι παρορμήσεις, ο συναισθηματισμός και η γενικότερη θέση μας υπό όρους (conditioning), δεν μας επιτρέπουν να ακούσουμε τους τρίτους πίο αποστασιοποιημένους, αντικειμενικούς και καλοπροαίρετους κριτές. Τί ξέρουν αυτοί για τα δικά μας πράγματα καταλήγουμε... Δεν είναι λίγες οι φορές που μιά τρανταχτή αλήθεια την φιλτράρουμε ή την λογοκρίνουμε για να τη φέρουμε στα προκρούστρια μέτρα μας, ώστε να συμβαδίζει με τον ευσεβοποθισμό και τις συναισθηματικές μας ανάγκες. Προφανώς εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κρίνουμε σωστά τους εαυτούς μας. Λέγεται πολλές φορές "αφού στα κατεχόμενα χρησιμοποιούν την σημαία της Τουρκίας, γιατί να μή χρησιμοποιούμε και εμείς τη σημαία της Ελλάδας"; Μας διαφεύγει ότι κάνοντας κάτι τέτοιο, παίζουμε το παιγνίδι του κ. Ντενκτάς και της Άγκυρας, που με κάθε μέσο επιδιώκουν την αποστασιοποίηση και αποξένωση των

---

\*Δεν χρειάζεται εδώ να υπενθυμίσουμε ότι, οι σημαίες των διαφόρων χωρών υπάρχουν μόνο εκεί όπου υπάρχουν ανεξάρτητα κράτη και ότι δεν έχουν καμμιά σχέση με τα έθνη και τις εθνότητες.

δυό κοινοτήτων και την ταύτιση τους με τους "εθνικούς χώρους", δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις της διαιώνισης της defacto διχοτόμησης ή των δυό χωριστών κρατών;

Λέγεται ακόμη "αφού εκείνοι έχουν το τουρκικό στρατό απεκεί, δεν δικαιούμαστε και εμείς νάχουμε απο δω τον ελληνικό και να εισάξουμε μερικά ενιαία δόγματα"; Τί και αν είναι όλα ετικέττες, κονσέρβες χωρίς περιεχόμενο; Χωρίς περιεχόμενο απο τη μιά, αλλά σαφές πολιτικό κόστος απο την άλλη, όχι για τη Τουρκία αλλά για μας. Πάνω στον οίστρο του κτισίματος του "εθνικού ενιαίου", ξεχνούμε ότι ο κος Ντενκτάς και η Τουρκία σκοπό έχουν την διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το διαχωρισμό, χρησιμοποιώντας σαν μέσο την αποξένωση και την αποταύτιση των δυο κοινοτήτων σε σχέση με την Κύπρο και την ταύτισή τους με τους "εθνικούς χώρους". Και τούτο τη στιγμή που εμείς απο πλευράς μεθόδευσης υποτίθεται ότι θα πρέπει να προσπαθούμε για ακριβώς το αντίθετο. Δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό ότι, απο μιάν άποψη, ο κ. Ντενκτάς και η Τουρκία θα πρέπει να ηδονίζονται όλο και περισσότερο με κάθε ενιαίο δόγμα που εφαρμόζουμε ή λέμε ότι θα εφαρμόσουμε, αποξενωνόμενοι απο τη Τουρκοκυπριακή κοινότητα και ταυτιζόμενοι πολιτικά με την Ελλάδα. Ηδη χρησιμοποιά κατάλληλα αυτές τις κινήσεις ο κ. Ντενκτάς για προώθηση των δικών του διαλυτικών θέσεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα και περισσότερα ερείσματα εντονότερης Τουρκικής παρουσίας στα κατεχόμενα.

Όπως αρκετούς άλλους ξένους δημοσιογράφους, ο κος Spire ήρθε, είδε, άκουσε και έβγαλε τα συμπεράσματά του. Είναι πραγματικά τόσο δύσκολο να συνειδητοποιηθεί, γιατί ο άνθρωπος απέδωσε την επίσημη χρήση της Ελληνικής σημαίας, την έλλειψη Εθνικού Υμνου και τα ενιαία δόγματα σε ψυχολογικά λάθη; Δεν μπόρεσε να τα εξηγήσει διαφορετικά, γιατί χώρες όπως την Ανδόρρα, το Μονακό, το Λιχτενστάϊν και το Σάν Μαρίνο για να περιοριστούμε στην Ευρώπη, δεν δανείστηκαν τους ύμνους ή τη σημαία τους απο την Ισπανία, τη Γαλλία, την Γερμανία ή την Ιταλία αντίστοιχα κι αν μή υπερβαίνει ο πληθυσμός τους εκείνο μιάς μέσου μεγέθους κυπριακής πόλης. Λογικά, δεν μπορείς να επιδιώκεις να προστατέψεις κάτι και ταυτόχρονα με τις πράξεις σου να το υπονομεύεις. Εξάλλου τα περίεργα φαινόμενα στον κόσμο, δεν εξηγούνται με την διαδικασία της λογικής.

Τί να θέλει άραγε να μας πεί ο Γάλλος δημοσιογράφος παρατηρώντας ότι "η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει όλα τα μέσα για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και η οικονομική της ανάπτυξη δεν έχει τίποτα να ζηλέψει απο αυτή της Ελλάδας"... Μήπως δεν κάμνει απλώς μιά διαπίστωση εδώ ο κος Spire αλλά εντεχνα υποβάλλει ότι, ενώ μπορούμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας και ενώ μπορούμε να

διασφαλίσουμε για τη χώρα μας την κοινωνικοπολιτική της βιωσιμότητα, δεν ενεργούμε σωστά και ευσεβοποθικά καθορίζουμε τα στηρίγματα μας;

Η εθνολογική συγγένεια των Ελληνοκυπρίων με την Ελλάδα είναι αδιαμφισβήτητη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το χειμαζόμενο Κυπριακό Κράτος του οποίου η Τουρκία διαρκώς επιβουλεύεται την ύπαρξη, θα πρέπει να συνεχίσει να αντιδρά και αποφασίζει με βάση συναισθηματικά κριτήρια, που θα μπορούσαν να συγχωρεθούν σένα άτομο αλλά είναι αδικαιολόγητα αν όχι αδιανόητα σε επίπεδο κρατικό.

#### ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

13.2.95