



Λευκωσία, 4 'Ιουλίου, 1975.

ΘΕΜΑ: Προβολή τῆς Σημαίας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ἐν ὄψει τῶν ἐκδηλώσεων πού θά ὀργανωθοῦν μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐπετείων τοῦ πραξικομήματος καί τῆς εἰσβολῆς, θεωροῦμε ἀναγκαῖο νά ἐπανέλθουμε στό θέμα τῆς προβολῆς τῆς Σημαίας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τό ὁποῖο εἴχαμε τήν τιμή νά σᾶς θέσουμε στή γενικώτερη ἀναγκαιότητά του, μέ σχετικό μελέτημα πού σᾶς ἀποστείλαμε τήν 1η τοῦ Μάη 1975.

Ἐχουμε τήν πεποίθηση ὅτι κύριος σκοπός τῶν προσεχῶν ἐκδηλώσεων εἶναι νά τονίσουμε τήν ἀποφασιστικότητά μας, κυβέρνηση καί πολῖτες, νά διαφυλάξουμε τήν κρατική ὑπόσταση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἤ κατάργηση τῆς ὁποίας ἦταν ἄλλωστε καί ὁ σκοπός τῶν δύο ἐπιδρομικῶν ἐνεργειῶν ἐναντίον τῆς πατρίδας μας. Ἀπουσία τῆς Σημαίας μας ἀπό τά δημόσια κτίρια καί τούς χώρους τῶν ἐκδηλώσεων στίς δύο ἐπετεῖους πιστεύουμε ὅτι θά ὑποσκάφη ἐκεῖνο ἀκριβῶς πού ἐπιδιώκουμε νά προβάσουμε καί πού συμβολίζει ἡ Σημαία τοῦ κράτους.

Δεδομένου ὅτι οἱ ἐπέτεοι τοῦ 'Ιουλίου θά εἶναι οἱ πρῶτες, πιστεύουμε ὅτι θά ἐπικρατῇ κάποια ἀσάφεια μεταξύ τῶν ἀρμοδίων ἀναφορικά μέ τήν ἀνάρτηση τῆς Σημαίας στά δημόσια κτίρια. Ὡς ἐκ τούτου, θεωροῦμε ἀναγκαῖο καί χρήσιμο τά ὑπουργεῖα νά ἀπευθύνουν ἐγκυκλίους στίς ὑπηρεσίες τους καθώς καί τούς ἐξηρητημένους ὀργανισμούς, μέ ὁδηγίες γιά τήν ἀνάρτηση τῆς Σημαίας τῆς Δημοκρατίας κατά τίς δύο ἐπετεῖους, σύμφωνα μέ τίς πρόνοιες τῆς κειμένης νομοθεσίας.

Γιά ἄλλη μιά φορά θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε τήν ἀνάγκη ὑψώσεως τῆς Σημαίας τῆς Δημοκρατίας στά στρατιωτικά σημεῖα ἀντιπαράταξης μέ τόν κατοχικό στρατό.

Τέλος, θεωροῦμε ἐπίσης ἀναγκαῖο ὅπως γίνη καί ἀπό κυβερνητικῆς πλευρᾶς προσπάθεια ἄρσεως τῆς ἐπιζήμιας συγχίσεως πού δημιουργήθηκε τελευταῖα γύρω ἀπό τό θέμα τῆς ἀναρτήσεως τῆς Σημαίας τῆς Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό δεῖγμα τοῦ ἀρνητικοῦ κλίματος πού καλλιιεργεῖται εἶναι καί τό ἄρθρο τῆς ἐφημερ. "Πατρίς" τό ὁποῖο ἐπισυνάπτουμε, καί ὅπου, μέ ἀφορμή τό θέμα τῆς Σημαίας, ἀμφισβητεῖται ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τοῦ κυπριακοῦ κράτους.