

Τά ταμπού της πολιτικής ζωής στο τόπο μας

'Απ' αυτούς που είδαν κι' άκουσαν την περασμένη Παρασκευή από την τηλεόραση την άναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλοί θα άνησύχησαν ή τουλάχιστον θα προβληματίστηκαν από την άνάκρουση του έθνικου ύμνου της 'Ελλάδας από την φιλαρμονική των κρατικών σωμάτων άσφαλείας.

Τό γεγονός αυτό φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τό σοβαρό θέμα της διάστασης στόχων και μέσων στον τόπο μας και ό Νεοκυπριακός Σύνδεσμος παίρνει αυτή την εύκαιρία για να έπισύρη την προσοχή του κοινου και κυρίως των άρμοδίων άρχων στές έπιπτώσεις που έχει πάνω στο πολιτικό μας θέμα και την μεθόδευση του άγώνα, ή ταχτική που άκολουθείται σχετικά μέ τον έλληνικό έθνικό ύμνο.

Θέλουμε να τονίσουμε από την άρχή ότι δέν θεωρούμε καθόλου άτοπη την ίδιατερη θέση που έχει στην καρδιά των έλληνοκυπρίων ό έλληνικός έθνικός ύμνος. Για μιá όλόκληρη γενιά συνδέθηκε συναισθηματικά ό ύμνος τούτος μέ τους άγώνες του για την άποτίναξη του άποικιοκρατικού ζυγού.

Καταλαμβάνουμε ακόμα τές συνθήκες που έκαμαν τό κράτος να μπη στή συνήθεια να χρησιμοποιεΐ τον έλληνικό έθνικό ύμνο: "Όπως άλλωστε είναι γνωστό, μετά τά γεγονότα του 1963 και την άνάλειψη της έξουσίας από τή στρατιωτική χούντα στην 'Ελλάδα, δημιουργήθηκε μιá κατάσταση όπου οί εκπρόσωποι του κράτους διακήρυτταν πώς έπιδύωξη τους ήταν ή 'Ένωση της Κύπρου μέ την 'Ελλάδα.

"Υστερα όμως από την τραγωδία του 1974 -της οποίας ή ένωτική ταχτική ήταν ή άφορμή αν όχι κι' ή αίτία- έχουν συνειδητοποιήσει πιά, λαός και ήγεσία ότι ή 'Ένωση δέν είναι και ούτε πρέπει να είναι στόχος και έπιδύωξη των Κυπρίων. 'Αντίθετα ή γραμμή και ή έπιδύωξη που όλοι διακηρύττουν, περιλαμβανομένης και της έλληνικής κυβέρνησης, είναι τώρα ή ύποστήριξη και ή ένίσχυση ενός ανεξαρτήτου κυπριακου Κράτους, σαν όριστικής λύσης του κυπριακου προβλήματος και όχι σαν μεταβατικό στάδιο προς την ένωση. Θα θέλαμε ακόμα να υπενθυμίσουμε τές έντονες και συχνές διακηρύξεις απ' όλες τές πλευρές για συνεργασία μέ τους Τουρκοκυπρίους.

Μέ αυτές τές συνθήκες ή έγκατάλειψη μιás λανθασμένης συνήθειας δέν είναι παρά θέμα στοιχειώδους λογικής. Σε τίποτε δέν ώφειλεΐ αυτή ή συνήθεια, ενώ ή ζημιá που γίνεται είναι μεγάλη γιατί σίγουρα έτσι εύθυγραμμίζομαστε μέ την θεωρία της Τουρκίας για την μη ύπαρξη Κυπριακου Κράτους αλλά δύο κοινοτήτων προεκτάσεων των λεγομένων "μητέρων πατρίδων".

Ύστερα από τές επανειλημμένες δηλώσεις τής ελληνικής Κυβέρνησης δέν χωροῦν πιά δισταγμοῦ οὔτε πρέπει νά γίνεται λόγος ὅτι "μπορεῖ νά παρεξηγηθοῦμε μέ τήν 'Ελλάδα" ἐπειδή προβάλλουμε τήν ἐνδυνάμωση τοῦ Κυπριακοῦ Κράτους. Εἶναι καιρός νά σταματήσει ἡ Κυβέρνηση νά ἐπηρεάζεται ἀπό τές φωνασκίες ἐκείνης τής ἐθνοκαπηλικῆς μειονότητας πού ἐκπροσώπησε καί προώθησε στήν Πατρίδα μας τόν φασισμό.

Εἴμαστε βέβαιοι πώς καί ὁ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί ἡ ὑπόλοιπη πολιτική ἡγεσία τοῦ κράτους κατανοοῦν καί συμφωνοῦν ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ ἐγκατάλειψη μιᾶς λανθασμένης συνήθειας. Δικαιολογημένα λοιπόν θά ἀνεμένετο ἀπό αὐτοῦς νά πάρουν ὑπεύθυνα τές σωστές ἀποφάσεις καί νά δηλώσουν τή θέση τους πάνω σ' ἐπίμαχα θέματα, πού ὅσο κι' ἂν μποροῦν νά χαρακτηρισθοῦν σάν λεπτομέρειες, ἐπηρεάζουν ριζικά τήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου. Στές συνθήκες καί τοῦς κινδύνους πού ζοῦμε σήμερα ἡ εὐθυνοφοβία δέν ἔχει καμμιά θέση.

Ὁ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος πού ἔταξε νά προβληματίσει χωρίς προκαταλήψεις τόν κυπριακό λαό πρὸς τήν σωστή κατεύθυνση, κάμνει ἔκκληση στήν πολιτική ἡγεσία καί τές ἀρμόδιες ἀρχές νά ἀναλάβουν τές εὐθύνες τους πάνω σέ σοβαρά θέματα σάν καί τοῦτο, πού ἡ παράδοση καί ὁ συναίσθηματισμός ἔχουν μετατρέψει σ' ἐπίκίνδυνα ταμποῦ τής πολιτικῆς μας ζωῆς.

18.8.1976