

Φίλε Şener, σ'ευχαριστούμε

Η λέξη αγώνας έχει πολλές φορές ρητορική μόνο σημασία, αφού διεξάγεται λεκτικά μόνο, χωρίς να αναλώνει κανείς τον εαυτό του ή να παίρνει οποιαδήποτε ρίσκα. Όμως σε αγώνες που να εξυπακούουν θυσίες λίγοι εμπλέκονται αυτοί που εμπορούνται από το αίσθημα της αυταπάρνησης και πάνω απ'όλα βάζουν τα πιστεύω τους. Και φυσικά πληρώνουν γι'αυτούς τους αγώνες, κάποτε καθυβριζόμενοι, κάποτε φυλακιζόμενοι και κάποτε χάνοντας τη δουλειά τους και μερικές φορές και την ίδια τους τη ζωή.

Όσοι πραγματικά αγωνίζονται δεν επιζητούν αμοιβές ή ανταλλάγματα, απλά επιδιώκουν να επιτύχουν αυτό για το οποίο αγωνίζονται. Ωστόσο την αναγνώριση γι'αυτό που κάμνουν τους την οφείλουμε.

Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος θέλει να βεβαιώσει το φίλο δημοσιογράφο Şener Levent ότι παρακολουθεί από κοντά τα τελευταία χρόνια τη δράση και τους αγώνες του και σ'αυτή του την προσπάθεια έχει όλη μας τη συμπάθεια και εκτίμηση. Ξέρουμε καλά ότι αυτός ο αγώνας δεν γίνεται μόνο για το καλό της Τουρκικής κοινότητας αλλά όλων μας. Όλων όσων νοιώθουν Κύπριοι, ότι αυτή η χώρα είναι δική τους και ότι δεν είναι διατεθειμένοι να τη θυσιάσουν για τα στρατηγικά ή οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα των οποιωνδήποτε. Αυτών που ξέρουν ποιος είναι ο δικός τους πραγματικός χώρος, πού ξενικά και που τελιώνει, ποια είναι η πραγματική τους πατρίδα, χωρίς να καταφεύγουν σε μύθους και φαντασιώσεις. Αυτούς που μέσα από τη διαφορετικότητα της γλώσσας και της θρησκείας ξέρουν να αναγνωρίζουν τα όσα κοινά βιώνουν και μοιράζονται και των οποίων τα οράματα δεν χάνονται σε παντουρανικά ή μεγαλοϊδεατικά νεφελώματα. Αυτών που χωρίς να χάνεται το ευρύτερο νόημα της Ευρώπης και του Ανθρώπου, έχουν την αφοσίωσή τους στο νησί της Ανατολικής Μεσογείου, όπου ζουν και δημιουργούν μαζί για πέντε σχεδόν αιώνες.

Αγαπητέ Şener,

Να είσαι βέβαιος ότι αρκετοί από μας αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες βιώνετε, τον καθημερινό αγώνα που διεξάγετε, εσύ και κάποιοι άλλοι συμπατριώτες και ελπίζουμε σύντομα να πορευθούμε το κοινό δρόμο προς την πραγματική ανεξαρτησία και την ελευθερία της πατρίδας μας, όσο γίνεται μακριά από συμφέροντα και τις οποιεσδήποτε «ισορροπίες».

Βάστα καλά φίλε Şener, γιατί τελικά θα κερδίσεις, μαζί με σένα και όλοι όσοι νοιώθουμε αυτό τον τόπο σαν τη μοναδική μας πατρίδα.

ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ