



ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΙΣΜΟΣ
YENİ KIBRIS DERNEĞİ
NEW CYPRUS ASSOCIATION

“YENİ KIBRIS DERNEĞİ” KUTLU ADALI’YI SAYGI VE SEVGİ İLE ANIYOR

Kıbrıslı Türk gazeteci Kutlu Adalı, sekiz yıl önce, 6 Temmuz 1996’da öldürülmüştü. Katilleri, ne yazık ki bugüne kadar belirlenemedi, ama öldürme emrini verenler bilinmekte olup, halkın vicdanında mahkûm olmuşlardır. Adalı’nın eşi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan dava ise henüz sonuçlanmamıştır.

Adalı, yazdığı bir dizi makalede, “KKTC”ye ait “Sivil Savunma Dairesi”nin, 14 Mart 1996 gecesi St.Barnabas Manastırı’nda yapılan silahlı soyguna katılmasını eleştirmişti. Bundan sonra, bilinmeyen kişilerden tehdit telefonları almış ve konu ile ilgilenmemesi konusunda uyarılmıştı. Ama Adalı sorgulamasını sürdürmekteydi: “St.Barnabas baskınının önemi ve özelliği nedir ki, böyle hışımla üzerime varıyorlar? Yazılanların doğruluğundan mı tedirgin oluyorlar? Sivil toplum olmamızdan mı korkuyorlar? Demokrasi ve barış niçin birtakım kişileri korkutuyor? Niçin Kıbrıs Türkünün baskı altında, suskun, korku içinde sinmiş yaşaması isteniyor? Üzerimize niçin militarist baskı yaratılıyor?” (Yeni Düzen, 2 Nisan 1996)

Kutlu Adalı, Nisan 1962’de öldürülen iki Kıbrıslı Türk demokrat avukat, Ahmet Gürkan ve Ayhan Hikmet ile ilgili olarak da, köşesinde şunları yazmıştı: “Bu cinayetlerle Kıbrıs Türklerine şu mesaj verilmek istenmiştir: Şimdi demokrasi, barış zamanı değildir. Düşünmeyeceksin, yazmayacaksın, eleştirmeyeceksin. Gazete çıkarmayacak, siyasal parti kurmayacak, size lider diye sunulan kişilere kayıtsız şartsız boyun eğeceksiniz, milli dava üzerine görüşlerinizi söylemeyeceksiniz...Günümüzdeki faşist kalıntıları, halâ cinayetlerini haklı göstermek için çırpınıyorlar ve hiç utanmadan Kurtuluş Savaşı’nda da Mustafa kemal muhaliflerini, hain diye öldürmüştü diyerek cinayetlerine kılıf arıyorlar.” (Yeni Düzen, 23 Nisan 1996)

Gürkan, Hikmet ve Adalı gibi yazarların barışçıl fikirlerini, cinayetlerle ortadan kaldırmak olası değildir. Ülkeleri Kıbrıs için duydukları sevgi ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliği ve kardeşlik duyguları, yeni kuşaklar arasında daha da yaygınlaşmıştır.

Kutlu Adalı, 6 Haziran 1996 tarihli makalesine şu başlığı koymuştu: “Taşıma oyla referandum olmaz.” 4 Haziran 1996 tarihinde de şöyle yazmıştı: “Ama bilinen gerçek şu, ipler Amerika’nın elinde, Denктаş onları bile artık kontrol edemiyor. Halk ise barışa, çözüme susadığı için, parasızlıktan, işsizlikten, göçten, çaresizlikten usanıp bıktığı için, Amerikan Mandacılığına kucak açmış durumda. Her Amerikan girişimine umutla bakıyor. Kıbrıs Türklerini bu duruma Denктаş’ın Zaman Vizyonu getirmiştir.”

Zaman, Adalı’nın öngörülerini haklı çıkarmıştır. O, Bağımsız ve Federal Kıbrıs için Temas Grubu ile Kıbrıs Türk Barış Derneği’nin aktif birer üyesiydi. Kıbrıslılık bilincine ilişkin fikirleri, her zaman desteklemişti. Daima şovenizme karşı mücadele etmiş ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında anlayış havasının oluşması için çaba göstermişti.

Adalı, seyahat özgürlüğüne konan kısıtlamaların Kıbrıs Türk liderliği tarafından kaldırıldığını göremedi. 1968 yılında yayımladığı “Söyleşi: 9 Mart Diyalogu” adlı kitabında, Aralık 1968 olaylarından dört yıl, üç ay sonra yeniden başlayan toplumlararası temasları şöyle selamlamıştı: “Ve Türklerin kafesteki kuş gibi fırladığı görüldü. Takvimler 9 Mart 1968 tarihini gösteriyordu.” (s.8)

Yeni Kıbrıs Derneği, Kıbrıs’ın bu gerçek evladını, katledilmesinin 8. yıldönümünde saygı ve sevgi ile anmaktadır.

07/07/04